

ZUID-PORTUGAL

13 t/m 20 december 2013



Georganiseerd door:



www.birdingbreaks.nl



Dag 1 - vrijdag 13 december 2013

In dichte mist bij 2 graden in alle vroegte onderweg naar Schiphol. Vandaag start de winterbreak naar Portugal, de Algarve. Debby Doodeman van het BirdingBreaks-team vangt iedereen op bij de incheckbalie. Met een groep van 14 personen stappen we op het vliegtuig naar Faro. De vlucht gaat voorspoedig, met het uur tijdsverschil winnen we een uur, om 8:40 uur plaatselijke tijd komen we aan. Op het vliegveld wacht onze gids Godfried Schreur ons op samen met nog een deelnemer die van de gelegenheid gebruik maakte en er nog een paar dagen aan vooraf plakte.

Nadat we de huurauto's opgehaald hebben rijden we meteen naar de eerste vogelplek, een zoutpannencomplex, op nog geen 2 km van het vliegveld. We zijn in Portugal, het weer is goed, tijdens de landing een bui maar nu is het droog en zonnig en de temperatuur zeer aangenaam. Onderweg zien we meteen al blauwe eksters en het landschap is prachtig. Bij de eerste stop komen we meteen ogen en oren te kort. Aan de ene kant staan mooi dichtbij een groep steltlopers met bonte strandloper, drieteenstrandloper, kleine strandloper en strandplevier. Aan de andere kant zit een visarend in het zonnetje in de top van een boom. Er vliegen meerdere luidruchtige dwergarenden en een grijze wouw rond. Dan komt er nog een visarend bij. In de struiken naast ons roept een Cetti's zanger, en iets verderop zien we de eerste flamingo. Het kan niet op! We rijden steeds een stukje verder. We stoppen bij een plas die vol met eenden ligt op korte afstand, de zon schijnt er heel mooi op en de krakeenden, slobbeenden, smienten, dodaars zien er zeer kleurrijk uit. We rijden nog een stukje verder, stoppen voor een zwarte ruiters en maken vervolgens een flinke rondwandeling langs een zoetwatermeer met schuilhut in een golfbanencomplex en langs een getijdengebied. Op de green van de golfbaan zaten meerdere hopen en blauwe eksters. Bij het meer was het volop genieten van een stuk of 10 purperkoeten, woudaap, zwarte ibis, zwartkopwevers, waterral, en dat allemaal lekker dichtbij. Tijdens de rest van wandeling hebben we nog verschillende leuke soorten kunnen bijschrijven zoals reuzenster, zwartkopmeeuw, lepelaar, pijlstaart, wulp, regenwulp en kleine zwartkop. Aan het eind van de wandeling kleurt de lucht wat donkerder. Net voordat we bij de auto zijn begint het flink te regenen. We rijden eerst nog even naar een koffietentje en daarna vertrekken we naar ons hotel in Albufeira.

Dag 2 - zaterdag 14 december 2013

Vandaag rijden we eerst richting Vilamoura. Eerst kijken we op de plas van de waterzuivering waar diverse eenden zitten. Een jonge flamingo die al grondelend als een eend tussen de eenden en dodaars zit is een gek gezicht. Een havik vliegt over het uitgestrekte rietveld.

We maken een wandeling en onderweg horen en zien we veel kleine zwartkoppen. Af en toe zien we er een in een flits. Er overwinteren hier duizenden tiftjaffen en zwartkoppen, die zien we bijna overal. Een hop op het pad richting de eerste vogelhut laat zich mooi bekijken en we zien een Iberische Klapekster in een top van een struik.

Vanuit de vogelhut lijkt het eerst rustig. Maar we zien en horen uiteindelijk purperkoeten, we horen buidelmees en een grijze wouw zit in een boomtop verderop. De ijsvogel horen we veel en flitst af en toe langs over het water luid roepend.

We lopen naar een tweede vogelhut. Onderweg zien we dwergarend en op een kleinschalig akkertje grauwe gorzen en ook Spaanse mussen. Bij de tweede hut laat een witoogend zich even mooi zien en ook weer purperkoeten.

Koffietijd, in Portugal heeft elke supermarkt er altijd wel een barretje bij. Daar drinken we wat en in de supermarkt halen we onze lunch. Tijdens de koffiepauze zien we een flinke groep rotszwaluwen en zit er zelfs een blauwe rotslijster hoog op een hijskraan.

De tweede plek, Lagao dos Salgados is in verbouwing. Tijdens de reis van 2012 hingen hier spandoeken. Van dit mooie gebied zou nóg een golfbaan gemaakt worden. Dankzij de protesten én de crisis blijft het toch natuur. Door de graafwerkzaamheden staat er minder water dan normaal.

Verderop staat wel water en daar zien we veel steltkluten, diverse steltlopers waaronder strandplevier, drieteenstrandlopers, watersnippen en een witgatje. We lezen de ringen van een bontbekplevier af. Een waterral laat zich mooi zien en verdwijnt, laat zich wéér zien en steekt zelfs met veel haast het water over en verdwijnt weer diep in het riet. Er staan ooievaars, aalscholvers, veel steltkluten, een zwarte ibis en 2 purperkoeten laten zich zien. Een paar jonge flamingo's sieren het geheel op. Even verderop zien we een blauwborst.

We rijden een stukje verder en dan zien we rode patrijzen rennen. We sluiten de dag af met een steenuiltje op een dak van een verlaten boerderij met mooie laagstaande zon.

Dag 3 - zondag 15 december 2013

Vandaag bezoeken we weer andere landschappen, we rijden een stukje het binnenland in naar de hoogste berg van de Algarve, de Monchique.

Op deze berg kunnen we een aantal speciale soorten zien die juist hier voorkomen. We zien een blauwe rotslijster. En al snel ook de eerste Provençaalse grasmus. Er blijken er een hoop te zitten en regelmatig laten ze zich goed bekijken. We zoeken naar de grijze gors die we uiteindelijk vinden als we net weg willen rijden van de parkeerplaats.

We maken een afdaling langs een mooie slingerweg. We drinken koffie in het dorp en na de lunchinkopen rijden we naar een bos van kurkeiken en eucalyptus. We lunchen en wandelen een stuk langs de weg, Godfried verteld over de kurkeiken en hoe de kurk geoogst wordt. De bosvogels houden zich wat stil, wel zien we boomklevers, gaai, grote bonte specht en horen we de iberische groene specht.

Dan vertrekken we weer richting de kust. We maken een stop bij Alvor. Een mooi gebied met lepelaars, flamingo's, een groep grutto's die net lijken te zijn aangekomen en ook nog een krombekstrandloper. Als we weg willen rijden stoppen we na 100 meter voor een groep kleine vogels. Het blijkt een groep van meer dan 75 Sint Helena fazantjes te zijn die luidruchtig steeds van de rietstengels naar het ruige graslandje naast de bus vliegen. We kunnen ze goed bewonderen dankzij het prachtige en zachte licht. Weliswaar een exoot, maar dat maakt ze niet minder mooi. We vertrekken weer naar ons hotel.

Dag 4 - maandag 16 december 2013

Vandaag rijden we naar het uiterste zuidwestelijke puntje van continentaal Europa, de Kaap van San Vicente. Even voordat we in Sagres aankomen zien we een grote groep alpenkraaien. We maken een wandeling over een plateau van een andere kaap waar we meteen een grote pieper zien opvliegen. We herkennen hem aan zijn onmiskenbare roep. Op zee vliegen volop jan van genten, sommige vliegen en jagen ook dicht langs de kliffen. Vanaf een luw plekje genieten we van het spektakel. Verschillende kuifaalscholvers vissen langs de kust terwijl verder op zee vele vale pijlstormvogels vlak boven de golven scheren. Er kwam ook nog een ijsduiker voorbij. Op de terugweg

naar de busjes zien we mooi thekla leeuwerik en een git zwarte roodstaart. Na de koffie bezoeken we de kaap van San Vicente waar het iets te hard waait om aangenaam te zijn. Desondanks genieten we van de enorme golven die tegen de hoge kliffen uiteenspatten, een indrukwekkend schouwspel. We zoeken toch maar een luw plekje op voor de lunch. Even verderop maken we een wandeling door een min of meer vlak akker- en weidelandschap. Hier zouden kleine trappen zitten. We zien wel kieviten, goudplevieren, veldleeuwerikken, maar helaas geen kleine trap. De twee slechtvalken die rustig op het veld zaten en zich aandachtig lieten aanschouwen maakten echter veel goed. Het laatste bezoek van deze mooie dag brachten we aan een uitmonding van een heel klein riviertje in zee. Naast de niet te vermijden steltkluten, bontbekplevieren, strandplevieren en verschillende strandlopers konden we ook de waterpieper en de rouwkwikstaart noteren.

Dag 5 - dinsdag 17 december 2013

We verlaten ons hotel in Albufeira om via de Alentejo naar het oosten van de Algarve te reizen. Op de uitgestrekte, glooiende landerijen van Castro Verde hebben we afgesproken met Hugo, onze lokale gids voor vanochtend. Hij werkt voor de LPN, een natuurbeschermingsorganisatie die verschillende reservaten beheert met het doel om de steppesvogels te beschermen. We ontmoeten hem bij de ingang van zo'n LPN reservaat. Maar voordat hij zich aan ons voor kan stellen wordt al een 1-ste kj spaanse keizerarend ontdekt. Dus de formaliteiten werden even uitgesteld. We rijden over onverharde wegen door het reservaat en maken een wandeling. We zien kalenderleeuweriken en een tweede spaanse keizerarend. Bea ontdekt een groepje grote trappen die helaas snel op de wieken gaan. Maar even verderop staan er nog een paar. Met de zon in de rug kunnen we goed zien hoe deze uiteindelijk ook weg vliegen. In de vlucht is pas goed te zien hoe groot ze zijn. Even later vliegen een paar dikkige, duifachtige vogels met rechtlijnige vlucht langs en toont ons de zwarte buiken, geen twijfel mogelijk: zwartbuikzandhoenders! Verderop zien we een groep gieren zweven, meest valse gieren maar er zitten ook enkele monniksgieren tussen. Nadat we een groepje kleine trappen hebben zien vliegen en ook op de grond hebben bekeken, besluiten we om in de richting van de gieren te rijden om ze beter in de kijker te krijgen. En dat lukte goed! Een valse gier stijgt met trage vleugelslag op vanuit het weiland en zweeft vlak boven ons. Ondertussen ziet iedereen nu ook de monniksgier redelijk dichtbij cirkelend. Boven een grote groep goudplevieren spelen twee jonge spaanse keizerarenden waarbij ze het karakteristieke gakkende geluid laten horen. Terwijl in de verte ook nog twee havikarenden gespot worden. We komen weer eens ogen te kort! Na deze enerverende ochtend vol met bijzondere vogels is het tijd voor de inwendige mens. We nemen afscheid van Hugo, na hem hartelijk bedankt te hebben en een financiële bijdrage aan het beschermingswerk van de LPN toe te spelen. We zoeken een hoog plekje op met een prachtig uitzicht over de omgeving voor de lunch. In de verte wordt een groep kraanvogels ontdekt en er vliegt nog een valse gier over. Onderweg naar de volgende wandeling zien we o.a. grijze wouw mooi dichtbij en kevertjes die op de prikkels van het prikkeldraad zijn gespietst door de alom aanwezige iberische klapeksters. De laatste stop van de middag besteden we aan het zoeken van alpenheggemus en rotsmus op de hoogste berg in de wijde omtrek. De eerste soort was helaas niet aanwezig, maar de rotsmus kregen we uiteindelijk wel allemaal goed te zien, tevens rode patrijs en blauwe rotslijster. Vervolgens aanvaardden we de terugweg naar de Algarve, naar ons tweede hotel in Tavira om precies te zijn.

Dag 6 - dinsdag 18 december 2013

Er staat die bewuste ochtend geen wind, het is onbewolkt en het zonnetje schijnt vrolijk, de weersvoorspelling is optimaal. De zee is zo glad als een spiegel. Kortom, de ideale omstandigheden voor een boottochtje op zee met het doel om de zeevogels van dichtbij waar te nemen. Maar door een ongelukkige samenloop van omstandigheden liep dit plan in het water. Door het opspattende water van een hoge golf in de branding wordt een deel van de mensen nat en moeten we helaas terug naar het hotel om droge kleren aan te doen. Maar na een koffie en lunchinkopen gaan we weer vol goede moed verder met vogelen. Eerst bezoeken we een zoutpanengebied waar we mooi de eerste audouins meeuwen van de reis zien, naast vele andere meeuwen, eenden, steltlopers en een visarend. Bij een volgend getijdengebied zien we na enig speurwerk één griel, nee twee, verderop nog eentje en nog één, uiteindelijk 7 grielen! Het was inmiddels vloed geworden en een groot aantal vogels gebruikt deze plek als hoogwatervluchtplaats. Het stond er helemaal vol met meeuwen en steltlopers, waaronder een grote groep audouin's meeuwen, en zwartkopmeeuwen, kanoetstrandlopers, lepelaars, pijlstaarten, etc... Als afsluiting van de dag zien we hoe een groep aalscholvers dankzij heus teamwerk een schol vissen in het nauw drijft en hoe kleine zilverreigers, blauwe reigers, grote sterns, kokmeeuwen en een mooie roze dunbekmeeuw een graantje

meepikken. De dunbekmeeuw duikt haast als een volwaardige stern in het water om de visjes te vangen. Toch nog een mooie dag geworden.

Dag 7 - dinsdag 19 december 2013

De laatste hele dag al weer. Er staat vanochtend een harde wind en de grijze wolken beloven weinig goeds. We vogelen eerst dicht bij het hotel. We zien veel vogels, met name een breed scala aan strandlopers en plevieren, maar het wordt steeds moeilijker om er een nieuwe soort voor de reis tussen te ontdekken. De kleine strandlopers laten zich tot heel dichtbij benaderen. We zien ook nog twee grielen en twee goudplevieren in één beeld. Na een koffie stop bezoeken we een zoutpanengebied waar we bergeenden kunnen bijschrijven en vervolgens het getijdengebied van de uitmonding van de Guadiana-rivier bij Castro Marim. Maar het regent inmiddels behoorlijk en de picknick moeten we noodgedwongen in het bezoekerscentrum nuttigen. Daarna trekt het weer wat open. Een groep kleine trappen vliegt een rondje en wij maken een wandeling door een kwelder op zoek naar de kleine kortteenleeuwerik. Dat lukt uiteindelijk en we zien bovendien een grote groep spaanse mussen, en 8 reuzesterns. Vila Real de Santo Antonio is het uiterste zuidoostelijke puntje van Portugal. Hier stroomt de Guadiana in de Atlantische Oceaan. We bezoeken een mooie plek met goed uitzicht over zee. De vissersboten varen terug naar de haven en sommige brengen een hele lading meeuwen mee en die trekken op hun beurt weer grote jagers aan. Zodoende kunnen we toch nog een aantal grote jagers van dichtbij bewonderen. Een groepje dwergsterns verrast ons, want die moeten eigenlijk in Afrika zitten. Onze laatste vogelstop is gewijd aan de kuifmees. We zoeken in een dennenbos naar dit parmantige vogeltje en al snel wordt ons gespeur beloond. Drie kuifmezen worden vergezeld door een groepje staartmezen van de iberische ondersoort, die duidelijk veel donkerder zijn dan de Hollandse soortgenoten. Als iedereen alle vogeltjes gezien heeft gaan we voldaan naar het hotel om ons tegoed te doen aan een lekker en gezellig diner.

Dag 8 - dinsdag 20 december 2013

Zonder problemen rijden we naar het vliegveld waar we mooi op tijd aankomen. Het moment van afscheid is gekomen en het moment van de verrekijker weer opbergen in de tas. Tot de volgende keer!

Het was een mooie reis, met een gezellige groep, in het algemeen prachtig weer, luxe hotels, goed eten. We hebben veel vogels gezien, in totaal wel 153 soorten, wat voor een winterreis in Europa zonder meer hoog te noemen is. Maar wat belangrijker is, is dat we heel veel bijzondere soorten ook goed hebben kunnen bekijken. De hoogtepunten waren o.a. de waarnemingen van hop, blauwe ekster, grijze wouw, spaanse keizer-, dwerg- en slangenarend, grote en kleine trap, audouin's en dunbekmeeuw, vale pijlstormvogel, jan van gent, grote jager, purperkoet, vale en monniksgier, zwarte ooievaar, sint helena fazantjes en grijze gors.

Debby Doodeman / Godfried Schreur
december 2013