

Roemenië

reisverslag
19 t/m 26 mei 2014



Georganiseerd door:



www.birdingbreaks.nl



Dag 1 – maandag 19 mei Amsterdam – Boekarest - Tulcea

Afgesproken is dat de deelnemers aan deze 8-daagse reis zich om 7.00 uur verzamelen voor de incheckbalie van de KLM op de luchthaven Amsterdam Schiphol. Iedereen is prima op tijd voor vlucht KL 1373 naar Boekarest (Bucureşti). Met een kleine vertraging stijgt het vliegtuig rond 10.00 uur op om na een goed verlopen vlucht om ca. 13.45 uur lokale tijd (+1) op de luchthaven Henri Coandă te landen. Daar worden we opgewacht door de chauffeur die ons met een busje naar Tulcea brengt. Onderweg worden al enkele leuke soorten waargenomen en een korte stop bij een meer zorgt voor enthousiaste reacties bij eenieder. Grote en Kleine Zilverreigers, Ralreigers, Aalscholvers, Dwergaalscholvers, Krooneenden, Witoegeenden, Witwangsterns en volop zingende Grote Karekieten laten zich hier prachtig zien en horen. De waarneming van twee Casarca's onderweg blijkt achteraf de enige van deze toch wel schaarse soort. Aangekomen bij ons hotel in Tulcea met de naam Insula worden we opgewacht door onze lokale gids Petrisor. Deze sympathieke jongeman zal ons de komende 6 dagen gidsen. We noemen hem op zijn eigen verzoek Peter. Na het invullen van de checklist doen we ons te goed aan een voortreffelijk diner en de daarbij geserveerde witte wijn. Moe maar voldaan gaan we naar bed.

Dag 2 – dinsdag 20 mei Tulcea - Mila 23

Na een vroeg ontbijt lopen we rond 8.00 uur met onze bagage naar de haven van Tulcea waar ons schip aangemeerd ligt. De stevige schippersvrouw helpt ons bij het aan boord dragen van onze koffers en tassen. De bestemming voor deze eerste dag in de Donaudelta is een klein dorpje gelegen middenin dit uitgestrekte gebied: Mila 23. In dit dorpje met slechts 300 inwoners leven de mensen van de visserij en toerisme. De van oorsprong Russische inwoners (Lipovans) zijn hier ruim 200 jaar geleden naar toe gevlucht om aan godsdienstvervolging te ontsnappen. De delta herbergt vele vogelsoorten en de lijst groeit gestaag terwijl we in rustig tempo door de vele kreken en meren varen. De eerste Noordse Nachtegalen laten hun luide zang horen en de Wielewalen zijn ook duidelijk aanwezig. Naast de al eerder waargenomen reigers krijgen we nu ook Woudaapjes en Kwakken te zien. Door enkelen wordt zelfs een Koereiger waargenomen, een

zeldzame verschijning in dit gebied. De lunch wordt verzorgd door Maria en smaakt ons voortreffelijk. Een stevige soep vol met groenten en vlees, brood en niet te vergeten een wijntje doet de uitspraak ontlokken; 'wat hebben we het weer slecht'. Tijdens de tocht zien we talrijke Scharrelaars hun imposante baltsvlucht maken. Grijskopspechten laten hun melancholieke lach over het water galmen. Regelmatig laten zich grote groepen Roze Pelikanen en Kroeskoppelikanen zien. De enorme grootte van deze vogels wordt benadrukt als een vliegende Zeearend gezien wordt naast een Roze Pelikaan. De laatste is beduidend groter! Na een mooie dag op het water doorgebracht te hebben, leggen we 's avonds aan in Mila 23. We worden hartelijk ontvangen in een guesthouse, dat is gelegen op de oever. De structuur zit er al goed in en na het bijwerken van de lijst wordt het diner geserveerd. Karper en Meerval, twee waterbewoners van de delta, belanden op onze borden en een klein karafje wodka zorgt voor een goede verbranding.



Ralreiger, Donaudelta, 21 mei 2014 (*Jos van den Berg*)

Dag 3 – woensdag 21 mei Mila 23 - Donaudelta

Deze dag wordt er naast een verdere verkenning met het schip ook een bezoek gebracht aan de omgeving rond Caraorman, een oud vissersdorp. Hier gaan we aan land voor een rustige wandeling van een paar uur. Een mooi landschap waar middenin de betonnen resten van een fabriek zijn blijven staan. De Steenuil die we daar vinden heeft er in ieder geval profijt van. In dit gebied zien we naast 'onze' Gele Kwikstaart ook de ondersoorten feldegg (Balkan Gele Kwikstaart) en dombrowskii (Roemeense Gele Kwikstaart). Verder laten Vorkstaartplevieren en enkele steltlopersoorten zich mooi bekijken. Een waarneming van een mannetje Slobeend en een Reuzenster zijn zondermeer goed. Beide soorten zijn schaars in de delta. Hoogtepunt van de dag is voor velen echter de Bosuil. Deze soort die je niet zou verwachten in dit leefgebied laat zich schitterend zien. Na deze spectaculaire waarneming varen we terug naar Mila 23 waar we ons te goed doen aan weer een heerlijk diner. Ditmaal krijgen we onder meer visballen en kaastaart voorgeschoteld. Na een korte maar gezellige avond verdwijnt iedereen tevreden naar zijn/haar mandje.



Scharrelaar, Donaudelta, 20 mei 2014 (*Jos van den Berg*)



Bosuul, Donaudelta, 21 mei 2014 (*Jos van den Berg*)



Mila 23 vanaf het water, 20 mei 2014 (*Jos van den Berg*)



Roodstuitzwaluw met nestmateriaal, omgeving Zwarte Zee, 25 mei 2014 (Jos van den Berg)

Dag 4 – donderdag 22 mei Mila 23 - Tulcea



Oostelijke Vale Spotvogel, Mila 23, 22 mei 2014 (Jos van den Berg)

Nog voor het ontbijt worden de deelnemers meegenomen naar een plek op ongeveer 30 meter van het guesthouse waar een Oostelijke Vale Spotvogel zich goed laat horen en zien. Een goed begin van de dag! Na het ontbijt stappen we aan boord en beginnen we aan de terugreis naar Tulcea. Onderweg proberen we tijdens een korte wandeling een Blauwborst te zien maar deze actie is helaas niet succesvol. Een kleine omweg brengt ons bij een huisje waar ons schippersechtpaar langs gaat om een Meerval op te halen. De nog levende vis met een lengte van zeker 150 cm wordt vakkundig met een mes en hakbijl om zeep geholpen en verdwijnt in een zak aan boord. De rest van de dag varen we tegen de sterke stroom in naar de haven van Tulcea. Naast mooie zichtwaarnemingen van o.a. Roodpootvalken, Boomvalken en Zwarte Ibissen krijgen we ook twee overvliegende Schreeuwarenden te zien. De aankomst in Tulcea verloopt goed en met onze bagage lopen we terug naar het inmiddels vertrouwde hotel Insula. Na het bijwerken van de lange lijst met waarnemingen genieten we buiten van een heerlijk diner. De volgende dag zullen we een volstrekt andere omgeving gaan bezoeken.

Dag 5 – vrijdag 23 mei Măcingebergte

Zoals te doen gebruikelijk zijn we ook deze ochtend weer om ca. 8.00 uur klaar voor vertrek. We gaan met het busje naar het Măcingebergte. Dit is een oud en relatief laag gebergte in het zuidoosten. Onderweg zien we twee Roodstuitzwaluwen, die bij een plas op de weg modder verzamelen voor hun nest. Op de eerste stop in dit mooie en uitgestrekte gebied zien we bij het uitstappen al de eerste Arendbuizerds en Dwergarenden rond vliegen. Baltsende Isabellapuiten laten hun gevarieerde zang horen en in de verte horen we de roep van een Draaihals. Niet alleen vogels krijgen de nodige aandacht. Er wordt ook genoten van de weelderige planten- en insectenwereld. Wat een fantastische plek! Op de volgende plaats waar we stoppen maken we een korte wandeling aan de voet van de bergen. Al na enkele minuten zien we op enkele tientallen meters hoogte een schitterend mannetje

Bonte Tapuit. Deze mooie tapuitsoort is een broedvogel van Centraal-Azië en bevindt zich in Roemenië in het meest westelijke deel van zijn broedgebied. Kort daarna zien we wat verder weg een mannetje Rode Rotslijster op een hoge rots zitten. De doelsoorten voor deze plek zijn binnen.



Taurische hagedis, Măcingebergte, 23 mei 2014 (Jos van den Berg)

Een zingende Ortolaan maakt het allemaal nog mooier. We merken dat onze gids zichtbaar opgelucht is met dit mooie resultaat. We verlaten het Măcingebergte. Richting onze bekende overnachtingsplaats in Tulcea brengen we nog een bezoek aan een open eikenbos. Dit levert wederom een paar topsoorten op. Vijf Rouwmezen laten zich erg fraai bekijken evenals een Middelste Bonte Specht. Al met al kan deze dag niet meer stuk. We hebben geluk gehad met de mooie waarnemingen en met het weer..... Tijdens de buien zaten we droog in het busje op weg naar de volgende plek. Zeer tevreden sluiten we de dag af in hotel Insula.

Dag 6 – zaterdag 24 mei Enisala – Babadagbos - Vadu

Vandaag laten we Tulcea achter ons. We proberen eerst een omgeving bij de citadel van Enisala. Dit levert naast enkele zingende Kalanderleeuweriken niet zoveel op. Het uitzicht is wel erg mooi. De volgende stop is het Babadagbos. Dit is een gevarieerd dicht loofbos waar we een paar bossoorten proberen te vinden. Al heel snel horen we de eerste Kleine Vliegenvanger. De tweede kalenderjaar vogel laat zich uiteindelijk goed zien. Niet lang daarna wordt een schitterend adult mannetje ontdekt. Verder horen we een Fluitier zingen en zien we onze eerste en enige Roodborst van de reis. Onderweg naar onze eindbestemming van vandaag brengen we nog een bezoek aan een uitgestrekt gebied met rietvelden en enkele meertjes. Al heel snel vinden we een zingende Veldrietzanger. Dit is een van de weinige plaatsen in Roemenië waar riet gesneden wordt. Peter gaat op zoek naar de beheerders van dit gebied om toestemming te vragen een particuliere weg in te mogen rijden. Na veel praten krijgen we uiteindelijk permissie en gaan we op zoek naar mogelijk aanwezige Reuzenzwartkopmeeuwen. Die vinden we helaas niet. Wel treffen we hier Strandplevieren, Tureluurs, Krombekken en nog enkele andere steltlopersoorten. Vervolgens gaan we op weg naar Vadu. In dit dorpje gelegen op een paar kilometer van de Zwarte Zee wonen ca. 700 inwoners. Onze gastheer Xandru ontvangt ons hartelijk. Ook hier wordt heerlijk voedsel op tafel gezet en een voortreffelijke witte wijn geschonken.

Dag 7 – zondag 25 mei Omgeving Zwarte Zee

Vandaag gaan we op pad in de omgeving van Vadu. De Griel die we tevergeefs bij het Măcingebergte hebben geprobeerd te vinden wordt nu wel gehoord en heel goed gezien. We bezoeken een kunstmatig meer waar een enorme Visdievenkolonie broedt. De lunch gebruiken we aan het strand

van de Zwarte Zee. De mooie omgeving en het koele zeewindje maken dit zeer aangenaam. Na nog enkele meertjes bezocht te hebben, besluiten we de dag te eindigen op de eerste plek die we vandaag bezochten dicht bij het dorp. Onderweg komen we oog in oog te staan met een Gewone Jakhals. Op de bestemming aangekomen genieten we uitvoerig van de prachtige beelden van de overdadig aanwezige Scharrelaars, Hoppen, Bijeneters, enkele Roze Spreeuwen en overvliegende Roodpootvalken. Al met al is dit een mooie afsluiting van de dag. 's Avonds nemen we afscheid van Peter. Met humor en een positieve houding heeft hij ons veel laten zien.



Bijeneter, Vadu, 24 mei 2014 (*Jos van den Berg*)



Vadu, 26 mei 2014 (*Jos van den Berg*)

Dag 8 – maandag 26 mei Vadu – Boekarest - Amsterdam

Na ons laatste ontbijt van deze reis nemen we afscheid van onze gastheer en beginnen om 8.30 uur aan de terugreis. Na een korte stop in de buurt van de havenplaats Constanța rijden we naar Boekarest waar ons vliegtuig met vluchtnummer 1374 ons terugbrengt naar Nederland. Aan alles komt een einde. Ook aan deze schitterende reis met maar liefst 166 vogelsoorten, vele zoogdieren, reptielen, amfibieën, insecten, planten, mooie landschappen en bovenal leuke enthousiaste deelnemers.

Jos van den Berg



(Xandru)