

ZUID-SPANJE OP ZOEK NAAR DE PARDELLYNX

26 t/m 31 januari 2017



Foto: Ricardo

Georganiseerd door:



www.birdingbreaks.nl

Reisschema

Dag 1 – 26 januari

Amsterdam – Malaga - Guadalhorce

We verzamelden zeer vroeg op Schiphol om om 06:50u. naar Malaga te vertrekken. De reis verliep voorspoedig en even voor 10:00u. landde het vliegtuig aan de Costa del Sol waar het zonnetje vrolijk scheen. De groep werd opgevangen door Godfried Schreur met zijn "camouflage" groene bus. Vijf van de zeven deelnemers waren al eens eerder met Godfried op reis geweest. Altijd leuk om elkaar weer te zien! We konden direct vertrekken naar de delta van de Guadalhorce, een klein wetland dichtbij het vliegveld. Daar maakten we een aangename wandeling en deden een paar schuilhutten aan. Bij de meertjes zagen we onder andere witkopeenden, geoorde futen, een paapje, graszanger en een ijsvogel. De cetti's zanger liet zich alleen horen maar ten minste 3 dwergarenden lieten zich ook mooi zien. Op het eind vloog er ook nog een visarend langs. Even verderop zaten meerdere hopen, tientallen monniksparkieten bij hun enorme nesten en op zee dreef een groep zwarte zee-eenden. Na de lunch reden we noordwaarts richting Andujar. Onderweg maakten we een stop bij een plek waar grielen zouden zitten. En die zaten er inderdaad. We ontdekten daar bovendien een mangoeste, rode patrijzen en een jonge havikarend. Na een behoorlijk lange rit door olijfboomgaarden kwamen we uiteindelijk in het mooie natuurpark van Andujar aan. Er werd een eerste poging gedaan om de Pardellynx, het hoofddoel van deze reis, te vinden. Slechts een gelige hond tussen de bosjes deed onze hartjes even sneller kloppen. Maar de eerste edelherten en blauwe eksters waren mooi. Moe maar voldaan werd ingecheckt in het hotel waar we, tot ons grote genoegen, verder de hele reis zouden verblijven. De eerste avondmaaltijd lieten wij smaken en beloofde veel goeds de komende dagen.



Foto: Godfried

Dag 2 – 27 januari

Encinarejo – Sanctuario Virgen de la Cabeza

Na een typisch spaans ontbijt maakten we een wandeling langs de Jándula rivier onder de stuwdam van Encinarejo. Maar het regende, soms zacht, doch meestal best hard. We deden een moedige

poging om ons daar niets van aan te trekken. Daardoor ontdekten we toch aardig wat vogels, zoals hop, grote lijster, de iberische ondersoort van de staartmees (irbii), vuurgoudhaan, kleine zwartkop, boomklever, vale gier en weer veel blauwe eksters. Ook de edelherten trokken onze aandacht. We besloten, vanwege het slechte weer, te schuilen in het bezoekerscentrum van het park en om in het restaurant van het hotel te lunchen. En daar kregen we geen spijt van. Aangesterkt door de overvloedige 3-gangen maaltijd gingen we weer op pad, ditmaal naar het bedevaartsoord van de Heilige Maagd van La Cabeza dat hoog op een bergtop ligt. Maar de regen gooide wederom roet in het eten. Toen het even droog was ontdekten we een blauwe rotslijster en een jonge spaanse keizerarend. Bij een picknickplaats langs de Jándula rivier klaarde het enigszins op. Daar zaten een paar appelvinken open en bloot, hoog in een boom, op te drogen. Ten slotte werd gepost bij de stuwdam van Encinarejo want hier zou de Pardellynx regelmatig gezien worden. We hadden weinig hoop na de verregende dag, maar desalniettemin bleven we stug doorspeuren tussen rotsen en bosjes. En onze volharding werd beloond! Redelijk dichtbij ontdekten we een prachtige **PARDELLYNX** die zich prinsheerlijk lag te likken en zich niets van ons aantrok. We konden hem meer dan een kwartier bewonderen. Hij had grote bakkebaarden, een behoorlijk dikke kop, zwarte stippen op de vacht, pluimpjes op de oren. We konden alle details zien! Daarna begon hij te lopen en verdween in de bosjes. Wauw, wat een wereldkat! Later bleek dat Henk zelfs een filmpje van de lynx heeft kunnen maken. Zodoende kunnen we dat fijne moment nog eens dunnetjes herbeleven. Maar ons geluk was nog niet op, want vlak na het verdwijnen van de lynx ontdekten we een otter in de rivier. Hij dook regelmatig onder, maar iedereen heeft hem toch redelijk goed kunnen zien. Die avond, voor het diner, proosten we met Cava (Spaanse champagne) op de prachtwaarneming. Het avondeten was weer heerlijk.



Foto: Henk

Dag 3 – 28 januari

Las Lanchas – Stuwdam van Jándula

Op de zaterdag werd een ander deel van de Sierra de Andujar verkend. Langzaam reden we dieper en dieper het leefgebied van de Pardellynx in. Het weer stond in schril contrast met dat van gisteren. Bijna onbewolkt, zon en aangename temperatuur! En dat zou verder de hele reis zo blijven. We genoten van de vele edelherten en de minder talrijke damherten. We maakten een wandeling over een onverharde weg waar zich vele spaanse lynxen-spotters hadden opgesteld. Al snel ontdekten we wederom een Pardellynx. Deze verdween echter snel achter een heuvel en is helaas niet door iedereen waargenomen. De vale en monniksgieren cirkelden rustig in het rond en zowel steen- als keizerarenden werden regelmatig ontdekt. Verder trokken grauwe gors, zuidelijke klaptekster en Provençaalse grasmus onze aandacht. We lunchten op een mooi uitkijkpunt met picknicktafels en

3

banken. Daar zagen we o.a. grijze gors, vuurgoudhaan, havik en sperwer. De Iberische Groene Specht liet zo nu en dan van zich horen. Bij de stuwdam vonden we een blauwe rotslijster. En in de tunnel werden we verrast door drie verschillende soorten vleermuizen, te weten grote hoefijzerneus, Schreibers vleermuis en watervleermuis. We bekeken ze maar even om ze niet te verstoren. Op de terugweg zijn we op de plek gaan posten waar we die ochtend de lynx hadden gezien, maar helaas, hij kwam niet nog eens tevoorschijn. Er vloog wel een paartje alpenkraaien over. Het was een heerlijke, rustige dag geweest en we hadden allemaal een kleurtje van de zon gekregen.



Foto: Godfried

Dag 4 – 29 januari

Sierra de Andújar

Op de zondagochtend werd een nieuwe, rustigere, onverharde weg verkend om zodoende de weekend-drukke op de meer bekende plekken te vermijden. Het zou een mooie safari worden. Aan het begin van de route zaten niet minder dan 9 hopen, tussen de zwarte spreeuwen, Europese kanaries, zwarte roodstaarten en grote lijsters. Een grote groep edelherten met zowel mannetjes met grote geweien als vrouwtjes rende voor ons van de berg af tussen struikgewas, bomen en rotspartijen. Dat was een machtig gezicht. Daar zagen we ook mannetjes damherten met indrukwekkende geweien. Al wandelend, speurend en genietend van het aangename weer en het prettige deuntje van de boomleeuwrik daalden we af. De lynx werd niet gespot. Slechts steen- en keizerarenden en vale en monniksgieren vielen ons ten deel. Ook niet slecht. Verder konden we cirlegors aan de lijst toevoegen. Na de picknick lunch reden we verder tot bij een andere stuwdam. Hier zat een vrouwtje blauwe rotslijster en cirkelde een slechtvalk. Een kopje koffie in het dorp naast het eeuwenoude kasteel smaakte goed. Die middag keerden we terug naar dezelfde plek waar we twee avonden daarvoor de lynx zo mooi hadden gezien. In de hoop die prachtige ervaring te kunnen herhalen, maar luidruchtige (zon)dagjesmensen gooiden roet in het eten. Lynx noch otter verschenen ten tonele. Helaas! Maar een mooie rotsmus maakte veel goed. Desondanks waren we toch zeer tevreden over de dag. Bij het terug rijden naar ons hotel stopte Godfried onverwachts. In het licht van de koplampen zag hij iets over de weg lopen. Hij stapte uit en kwam even later terug met een rugstreeppad in zijn hand.

Dag 5 – 30 januari

Lynx zoeken

Op de maandag stond een excursie op een privé landgoed met een lokale gids op het programma. De kans op een waarneming van de Pardellynx zou vandaag extra groot zijn, dankzij de lokale kennis en de toegang tot de beste gebieden die niet vrij toegankelijk zijn voor publiek. Onze lokale gids was een aardige en deskundige spaanse dame die ons met een comfortabel 4x4 busje naar het privé landgoed reed. We stopten op de heenweg regelmatig en we deden een aantal, voor ons, nieuwe plekjes aan. Tijdens die ochtendexcursie werd de show gestolen door een paartje steenuilen en Iberische groene specht. Daarnaast liet de Spaanse keizerarend zich beter zien dan ooit daarvoor. Eenmaal aangekomen op het privé landgoed werden we verwelkomd door 3 luidruchtige kuifkoecken! Deze mooie vogels waren net gearriveerd vanuit Afrika, maar desondanks vlogen ze druk heen en weer. De ene keer achtervolgden ze elkaar en de andere keer werden ze door eksters, hun waardvogels, achtervolgd. Een mooi schouwspel! Ondertussen zette Inma een overheerlijke lunch met lokale producten voor ons klaar. We lieten het ons lekker smaken. Tijdens de rest van de middag hebben we de lynx gezocht vanaf ons hoge uitkijkpunt. We ontdekten als bijvangst baltsende steenarenden, nog meer spaanse keizerarenden, monniksgieren, een grote groep alpenkraaien en een jager met een fel gekleurde onderbroek. Uiteindelijk werd ons doorzettingsvermogen wederom beloond. Want na uren zoeken, turen en speuren klonk het verlossende woord: “¡¡¡Ja, ik heb er één!!!”. Een vrouwtje pardellynx daalde af vanuit de rotsige bergen naar de meer open vallei. We konden haar volgen totdat ze achter de bosjes verdween. Even later kwam ze weer tevoorschijn met een konijn in haar bek. Ze liep rustig terug naar de rotspartijen waar ze (een deel van) haar prooi verorberde. Daarna ging ze op een vlakke granieten kei liggen rusten waar we haar nog lange tijd hebben kunnen bewonderen. Deze lynx was gedurende ongeveer een uur goed te volgen, doch van een aanzienlijke afstand. Maar daar hebben we nou die dure telescopen voor! Uiteindelijk zijn wij vertrokken om niet te laat in het hotel aan te komen terwijl *Gargantilla*, zo heet deze lynx, nog op haar rots lag uit te buiken. Wederom een prachtige waarneming van één van de meest zeldzame katachtigen ter wereld! We toosten nogmaals met Cava (met dank aan Menno) op de mooie waarneming, het behoud van de lynx en op een zeer geslaagde reis.



Foto door Ellen

Dag 6 – 31 januari**Andujar – Malaga - Amsterdam**

In alle vroegte vertrokken we uit het hotel om op tijd bij het vliegveld van Málaga te arriveren. We hadden helaas geen tijd meer om te vogelen. We kwamen mooi op tijd aan op het vliegveld, maar onze vlucht vertrok helaas met vertraging.

Het is een zeer geslaagde reis geworden, met mooi weer, prachtige natuur, 3 maal pardellynx, bijzondere vogels, lekker eten, fijn hotel en goed gezelschap. Wat wil je nog meer! Die eerste regendag zijn we snel vergeten na de eerste super waarneming van een lynx op geringe afstand. En de laatste Pardellynx die we zo lang hebben kunnen volgen, vormde een geweldig sluitstuk van deze succesvolle reis. Tot de volgende keer!

La Codosera (Spanje), 2 Februari 2017

Godfried Schreur