

Reisverslag

VOGELREIS GAMBIA

3 – 15 december 2018



Georganiseerd door:



**BIRDING
BREAKS**

www.birdingbreaks.nl

Dag 1 – 3 december 2018 Amsterdam – Banjul

De vlucht van Schiphol naar Banjul verliep voorspoedig. Degenen die aan een raampje zaten konden genieten van mooi uitzicht over de Straat van Gibraltar, de Westelijke Sahara en, in de verte, de Canarische Eilanden. Bij aankomst werden we verwelkomd door de warmte en door de eerste Hooded Vultures, een soort die we elke dag zouden zien. In de aankomsthal stonden Modou, onze gids, Ischa, onze stewardesse en Lamin, onze chauffeur, ons op te wachten. Zij zouden ons de gehele reis vergezellen en goed voor ons zorgen. We reden naar het hotel en we maakten kennis met het straatbeeld van Gambia, een gezellige, drukke en kleurrijke bedoening, maar helaas wel met heel veel zwerfvuil. Na de check in hebben we een wandeling gemaakt in de omgeving van het hotel. We vielen van de ene verbazing in de andere. Wat een enorme hoeveelheid aan mooie soorten, gewoon naast het hotel: Hamerkop, African Darter, Black Egret, Sacred en Hadada Ibis, Black Crake, Lizard Buzzard, Palmnut Vulture, Pearl-spotted Owlet, Blue-bellied en Broad-billed Roller, Malachite Kingfisher, Little Bee-eater, African Grey and Red-billed Hornbill, Beautiful Sunbird, om er slechts een paar te noemen. We kwamen in totaal op 62 soorten uit tijdens die wandeling! Zodoende maakten we ook kennis met de enorme bekwaamheid van onze lokale gids in het opsporen, herkennen, imiteren en aanwijzen van alle soorten. Hier zouden we nog de hele reis van gaan genieten. Nog even tijd voor een duik in het zwembad voor het eerste dinner. Het was lekker rustig in het hotel waardoor we ongestoord de vogellijst konden nalopen. Met een goed gevoel en hoge verwachtingen voor de komende dagen gingen we naar bed.



Pearl-spotted Owlet (foto: G. Schreur)

Dag 2 – 4 december 2018 Kotu Bridge – Senegambia Hotel

Voor, tijdens en na het ontbijt werd in de tuin van het hotel en aan het strand gevogeld. Bearded Barbet en Yellow-billed Shrike vlogen rond het hotel. Vervolgens wandelden we vanuit het hotel naar Kotu Creek. De Black Egret zette zijn paraplu even op en de Pied Hornbill bleef rustig poseren. We probeerden de determinatie van de duifjes, glansspreeuwen en wevers onder de knie te krijgen maar dat bleek niet makkelijk. Bij de beroemde Kotu Bridge zat een Giant Kingfisher op ons te wachten. Hij liet zich van heel dichtbij bewonderen en fotograferen. Wat een feest! De Pied Kingfisher keek beteuterd toe. Andere hoogtepunten op de brug: Pink-backed Pelican, Long-tailed Cormorant, Senegal Thick-knee, Woodland Kingfisher en Wire-tailed Swallow. Naast de brug waren verschillende soorten zaadeters op wat uitgestrooide zaadjes afgekomen, waaronder Red-billed Firefinch, Red-cheeked Cordonblue en Village Indigobird. Na een bezoek aan het kapgierenrestaurant was het tijd geworden voor een koffie. In de beachbar met uitzicht op het strand en de zee smaakte met name de capuchino prima. Vervolgens stopten we langs een drukke weg voor nóg een Woodland Kingfisher, maar even later kwam toch ook de Blue-breasted tevoorschijn. Zowel een Grey Kestrel als een Red-necked Falcon werden ontdekt op de telegraafpalen. De lunch werd genuttigd op het terras van een vrij luxe pizza-restaurant in de toeristische wijk. Na ons tegoed te hebben gedaan aan de heerlijke en grote pizzas, zijn we binnen in het met AC gekoelde restaurant gaan zitten om te “chillen”, want buiten was het nog te warm. Tijdens een wandeling door de tuinen van het Senegambia hotel zagen we onder andere Rode Colobus-aap, Yellow-crowned Gonolek, White-crowned Robin Chat en een grote Nijlvaraan. Daarna maakten we een wandeling over een golfbaan waar o.a. Wattled Plover, Green Woodhoopoe, en verschillende soorten spechten zich goed lieten zien. We moesten op het laatst nog even opschieten want het opkomende tij overstroomde ons wandelpad. Het was een volle en mooie dag geweest.



Giant Kingfisher (foto: G. Schreur)



African Pied Hornbill (foto: G. Schreur)



Hamerkop (foto: G. Schreur)

Dag 3 – 5 december 2018 Brufut Woods

Het ontbijt werd verstoord door een Lanner en twee Gonoleks. Wat vervelende nou! Na een half uurtje rijden arriveerden we in Brufut waar een zeer goede, plaatselijke gids ons heel veel mooie vogels zou laten zien. Het begon al meteen met de Levillant's Cuckoo, Northern White-faced Owl en de African Green Pigeon. Daarna wist deze jongeman precies de plek te vinden waar twee soorten nachtzwaluwen op nog geen 5 meter van elkaar (!!!) zaten te rusten, namelijk de Long-tailed Nightjar en de Standard-winged Nightjar. Ondertussen kwamen ook de Violet Turaco, Gabar Goshawk, Black-winged Kite, Red-necked Falcon, Violet-backed Sunbird, Sulphur-breasted Bushshrike en Didrics Cuckoo tevoorschijn. Erg fraai waren de twee liefkozende Yellow White-eyes. Maar de temperatuur liep langzaam maar zeker op en het werd tijd om iets rustiger aan te gaan doen. In de woodland bar keken we onder het genot van een frisdrank naar de vogels die op de drinkbakken af kwamen. Zo konden we o.a. Green-headed Sunbird, Greater Honeyguide en Oranjekaakje noteren. Ook een paartje Violet Turaco's kwam drinken. Wat een schitterende vogels! Tijdens de lunch op een mooie "ecolodge" konden we gewoon verder gaan met vogelen. Hier kwamen o.a. Western Bluebill, en Blue-spotted Wooddove bij de waterbakken om te drinken en te badderen. De tuin trok ook veel mooie vlinders aan, waaronder de African Tiger ofwel de Kleine Monarch vlinder. Na het gebruikelijke "chill" momentje, maakten we een wandeling vanaf de ecolodge. Modou wist weer verschillende soortjes aan te trekken zoals de Common Wattle-eye en de African Paradise Flycatcher. Op de terugweg naar het hotel maakten we de laatste vogelstop van de dag. Hoogtepunten van deze wandeling langs een villawijk waren o.a. Silverbill, Black-headed plover, Red-billed Quelea en een Shikra die mooi bleef poseren. Tijd voor een duik in het zwembad!



African Green Pigeon (foto: G. Schreur)



Violet Turaco (foto: G. Schreur)



Didric's Cuckoo (foto: G. Schreur)

Dag 4 – 6 december 2018 Farasutu Woods

Vandaag stond Farasutu op het programma. Na een uurtje rijden kwamen we aan in een mooi kleinschalig landbouwgebied met veel grote bomen. Een groepje vrolijk zingende en dansende vrouwen verwelkomde één van onze deelnemers die graag even mee deed. Een plaatselijke gids wist in het subtropische woud aan de oever van de Gambia rivier een African Wood Owl op te sporen. Eén voor één kregen we deze mooie uil te zien. Even later stonden we aan de oever van het getijdegebied. Er zaten veel Senegal Thick-knees en er vlogen verschillende soorten bijeneters. Maar we zochten naar een zeer zeldzame reigerachtige, een soort Kwak. Uitendelijk vond Modou (wie anders?) de goed verscholen White-backed Nightheron. Petje af voor die spot! Ook in dit bosgebied konden we onder het genot van een frisdrank of een kopje koffie de vogels bewonderen die naar de watertins kwamen. Hier waren het de Little Greenbull en de Black-rumped Waxbill die de meeste aandacht ontvingen. Voor de lunch bezochten we nog een andere, speciaal ingerichte drinkplek voor vogels. Op weg daar naartoe werden we gewezen op twee prachtige Greyish Eagle Owls. Bij de drinkplek ontdekten we een Snowy-crowned Robinchat en de enige Pygmy Kingfisher van de reis. De laserpointer was zeer behulpzaam bij het aanwijzen van de vogels in het dichte struikgewas. Een Dark Chanting Goshawk bekeek het hele tafereel van een afstandje vanuit een boom. De lunchplek was zeer bijzonder want het was een lodge op een eiland vol met Baobab bomen. We moesten er met een bootje naar toe. Tijdens en na de lunch zagen we o.a. een punky Magrovereiger. Na het gebruikelijke rustmoment reden we terug naar het hotel, waar één van de deelnemers was achter gebleven om wat uit te rusten en te herstellen van een hardnekkige verkoudheid.



Striated Heron (foto: G. Schreur)



African Wood Owl
(Foto: G. Schreur)



Greyish Eagle Owl
(Foto: G. Schreur)

Dag 5 – 7 december 2018 Abuko - Tujering

De eerste wandeling van vandaag leidde ons door een prachtig rijstveldencomplex met veel palmbomen. Al snel zagen we tot de verbeelding sprekende soorten zoals Mottled Spinetail, African Jacana, Little Bittern en Greater Painted-snipe. In het bos van Abuko National Park bezochten we in eerste instantie een grote, hoge vogelhut cq bezoekerscentrum. Een Krokodil lag voor de hut in een modderige poel en een Purperreiger waande zich verscholen in het riet. Een Palmnut Vulture, Broad-billed Roller en een African Harrier Hawk lieten zich hier goed zien. Eén van onze deelnemers verrastte de staff van het Park met een goede goochel truc. De wandeling door het bos leverde weer veel bijzondere vogels op waaronder Western Bluebill, Black Crake, Paradise Flycatchers, Bronze Mannakins en Oriole Warbler, maar de onbetwiste topper was de Green Turaco. Misschien nog mooier dan zijn violette broertje? We lunchten vervolgens bij dezelfde ecolodge als eergisteren. Bij de drinkbakken kwam dit keer ook een groep van meer dan 30 Zebamangoestes langs. Spectaculair! Na een vrachtwagen met pech die de oprit versperde te hebben omzeild bezochten we Tanji Beach, met de visafslag en de visdrogerij op het strand. We werden verwelkomd door een dwarsfluitist, of was het een dwarse fluit? Naast de gebruikelijke strandlopers liepen er ook Steenlopers en Rosse Grutto's. Alle sterns en meeuwen werden nauwkeurig bekeken op zoek naar Bengaalse Stern en Kelp Meeuw, maar die gaven helaas niet thuis. De laatste excursie van deze dag vond plaats in Tujering Woodland, waar helaas nog maar weinig grote bomen over zijn. Modou vertelde ons dat er door de kap van de grote bomen steeds minder vogelsoorten voorkomen. Triest om te horen en te zien. Ondanks dat konden we toch nog een aantal gave soorten noteren, zoals Striped Kingfisher, Brown-backed Woodpecker, Viellot's Barbet, Chestnut-crowned Sparrow-weaver, Black-crowned Tchagra en White-fronted Black-Chat.



Broad-billed Roller (foto: G. Schreur)

Dag 6 – 8 december 2018 Pirang Ponds – Pirang Bonto Woods

Bij het hotel werden nog even de gebruikelijke vogels gespot, zoals Yellow-crowned Gonolek, Yellow-billed Shrike, Beautiful Sunbird, Squacco Heron, maar dit keer liet ook de Double-spurred Francolin zich van zijn beste kant zien, en wel vanaf een verhoogde “zang”post in een boom. De rit naar het excursiegebied bij Pirang was vandaag wat langer dan normaal. Eenmaal aangekomen bij de voormalige shrimp farm starten we de excursie met de hulp van een plaatselijke vogelgids, terwijl de West-African Swallows ons om de oren vlogen. Er was een enorme variatie aan watervogels aanwezig, van reigers, ibissen, lepelaars, pelikanen, eenden, ganzen tot meeuwen en sterns. Maar we zagen met name heel veel steltlopers, het merendeel van alle WP soorten. Zelfs de Poelruiter liet zich goed zien en de Kanoet was ook nieuw voor de lijst. In een groepje gewone lepelaars liepen een paar African Spoonbills. In de loop van de ochtend werd een jonge Martial Eagle ontdekt met zijn gevolg van tientallen Pied Crows. Het verschil in grootte tussen deze twee soorten was frappant. Wat een kanjer van een arend! In de verte zat ook een Long-crested Eagle, terwijl een groepje White-fronted Bee-eater over vloog. Quail-Finch mocht ook rekenen op onze aandacht. We wisten eigenlijk niet waar we moesten kijken, overal was wel wat bijzonders te zien. We lunchten bij een gigantische Kapok boom, wederom rijst met kip of vis, maar het was altijd smakelijk. In een hol van de reusachtige boom huisde een Kerkuil. 's Middags bezochten we het Pirang Bonto bos, een mooi, oud en dicht bos met veel grote bomen. De Verraux Eagle Owl was helaas opgejaagd door de Bavianen en liet zich niet zo goed zien. We deden een serieuze poging om de White-spotted Fluftail, een specialiteit van dit gebied, te zien te krijgen. Het geheimzinnige hoentje kwam daadwerkelijk heel dichtbij en sommige onder ons hebben hem echt goed gezien, maar door zijn obscure gedrag bleef hij voor de meeste onzichtbaar. Gelukkig werkte de Green Crombec wel goed mee.



Martial Eagle en Pied Crows (foto: G. Schreur)

Dag 7 – 9 december 2018 Kartong

Vandaag reden we naar Kartong, in het uiterste zuidwesten van Gambia. In het moeras werden al snel Purple Swampphen, African Jacana, African Spoonbill, White-faced Whistling Duck, Spur-winged Goose, Osprey en een Krokodil ontdekt. Boven een meer vlogen zowel Mosque Swallow als Rufous-chested Swallow. Vervolgens maakten we een wandeling door een droger gebied met struiken en bomen. Hier vlogen onder andere Blue-cheeked Bee-eater, Klaas's Cuckoo, Wryneck en Grey-headed Kingfisher. Tijdens een pauze met frisdrank en grapefruit sap (met wel 8 grapefruits per sapje!) kwam een Rufous-crowned Roller heel dichtbij zitten. Op het strand maakten we een wandeling met als doel de White-fronted Plover. Die hadden we al snel in de pocket want opeens stonden daar een adult en een juveniel exemplaar op luttele meters afstand. We hadden ze niet eerder gezien dankzij hun goede camouflage. Als "bijvangst" zagen we Scholekster en Wulp. Maar net achter de zeereep vonden we de meest interessante vogels van die ochtend. Er zaten namelijk een tiental Northern Carmine Bee-eaters in een boompje. Deze juweeltjes lieten zich goed bewonderen. Vermeldenswaard is ook de subadulte Western-banded Snake Eagle die we net achter de zeereep ontdekten. We lunchten op de grens met Senegal in een mooie lodge met uitzicht op de grensrivier. Hier zagen we verder geen bijzondere soorten. Het was al weer tijd om terug te keren naar het hotel om een laatste duik in het zwebad te nemen, wat uit te rusten en de koffers te pakken voor morgen.



Northern Carmine Bee-eaters (foto: G. Schreur)

Dag 8 – 10 december 2018 Kotu - Tendaba

Vandaag verlieten we ons vertrouwde hotel aan het strand en aanvaarden we de reis naar het binnenland. Het betrof een vrij lange autorit, maar reizen in Gambia is geen straf. Er is onderweg altijd wel wat bijzonders te zien want onze aandacht werd, behalve door vogels, ook regelmatig getrokken door de Gambianen en hun activiteiten. Onze eerste vogelstop was bij Sotokoi Woodland. Beaudouins Snake Eagle, Northern Black Flycatcher, Bearded Barbet, Bruce's Green Pigeon, Red-winged Warbler, Brown-necked Parrot en Black-winged Bishop verschenen hier ten tonele. Onderweg zagen we tevens een Brown Snake Eagle. Bij de volgende stop, in een half open hakhoutbos met akkertjes zagen we Brubru, Hop, Rüppels Gier en de White-backed Vulture voor de eerste keer. Een Martial Eagle vloog hoog over. Een dame in typische, kleurrijke kledij, met haar baby op de rug, stopte bij ons en vond het niet erg dat we een foto van haar namen. We lunchten bij Abca's Creek Lodge, een prachtig hotel met restaurant dat opgezet is door een nederlandse samen met haar gambiaanse partner. Na een prima lunch vervolgden we onze weg verder het binnenland in. Onderweg zagen we o.a. Tawny Eagle, verschillende soorten scharrelaars en de eerste Grasshopper Buzzard. In Tendaba-camp werden we onthaald door een groep dame's die onze koffers van de imperial van de bus af tilden en naar onze kamers rolden. Die middag maakten we nog een wandeling dichtbij de accommodatie. Modou hoorde een Grey-headed Bushshrike en imiteerde hem, waarop de skulker steeds dichterbij kwam zitten. Uiteindelijk kon iedereen hem goed zien, zelfs door de telescoop. We liepen verder over de airstrip van Tendaba, vlak naast een groot meer. Een paar Four-banded Sandgrouse vloog snel voorbij. Het licht was prachtig en de prenten in de droge modder verraden de nachtelijke activiteit van verschillende zoogdieren.



Grey-headed Bushshrike (foto: G. Schreur)

Dag 9 – 11 december 2018 Tendaba - Janjanbureh

We vertrokken al vroeg vanuit Tendaba om op tijd bij de pont over de Gambia-rivier te zijn. Eenmaal daar aangekomen en na betaling van enige steekpenningen stonden we zowat vooraan in de rij. Het was een spektakel om alle mogelijke voertuigen van de pont af te zien rijden. Wij zijn de laatste groep geweest die dit mee heeft gemaakt want de brug over de rivier was zo goed als klaar. In het eerstvolgende dorp op de “North-bank” deden we boodschappen en lunchinkopen op de plaatselijke markt. Dat was ook een belevenis op zich. De eerste vogelstop van de dag was meteen goed, want op een schijnbaar willekeurig stoppelveldje liepen wel vier prachtige Temmincks Coursers en op hetzelfde moment vlogen er tientallen gewone Ooievaars met een tiental Woolly-necked Storks en één Yellow-billed Stork over. Even verderop vlogen twee Spotted Thick-knees op uit het struikgewas, en zagen we de eerste Chestnut-backed Sparrowlarks en Namaqua Doves van de reis. Niet gek! Bij een mozaiek van pindaveldjes en grasland met nog een paar grote bomen stopten we weer. Hier maakten we een behoorlijk lange wandeling onder een stralende zon. Water mee, petje op en daar gingen we. Op een gegeven moment kwamen we langs een boeren familie die gezamenlijk, alle generaties werkten hard mee, de pinda's aan het oogsten waren. Ze keken ons aan alsof we buitenaardse wezens waren. Een baby werd ten huwelijk aangeboden aan één van de deelnemers. Kortom, een bijzondere ontmoeting, om niet te zeggen een cultuurschok. Maar we waren gekomen voor de vogels en die vielen niet tegen: 2 White-bellied Bustards, een paartje Abyssinian Groundhornbill, vele Flappet Larks, naast meer gewone soorten.



Pontje en brug over de Gambia rivier bij Soma (Foto: G. Schreur)

De lunch werd genuttigd bij een meertje dat een grote aantrekkingskracht had op vogels. Er liep zelfs een Egyptian Plover aan de oever. Er kwamen ook Bush Petronea, Sudan Golden Sparrow, Cutthroat en Exclamatory Paradise Wyda drinken naast de koeien die op hun beurt Yellow-billed Oxpeckers mee brachten. Wat een feest! Ondertussen verzamelde zich een groepje gieren boven ons met ten minste één ware Lappet-faced Vulture. Kortom, de broodjes smaakten prima! Op de weg door het wetland werden nog veel meer vogels gezien waaronder Collared Pratincole, Spotted Redshank en Kittlitz Plover en nog een paar Egyptian Plovers. Het kon niet op vandaag! Maar de dag had nog meer in petto. Een vogelstop bij een waterpoel langs de weg leverde mooie Wattled Plovers, Bush Petronea en een donkere Gabar Goshawk op. De laatste vogelstop bij een groeve was goed voor tientallen Red-throated Bee-eaters en enkele Northern Anteater-Chats. Het schemerde al toen we met het pontje naar het eiland van Janjanbureh (het voormalige Georgetown) voeren. In het hotel konden we vrijwel meteen aanschuiven voor het diner.



Egyptian Plover (foto: G. Schreur)

Dag 10 – 12 december 2018 Janjanbureh – boottocht op de Gambia-rivier

Voor het ontbijt maakten we een korte wandeling vanuit het hotel. Dat leverde mooie waarnemingen op van Northern Puffback, Yellow-crowned Golonek, White-crowned Robinchat, Bruce's Green Pigeon en Swamp Flycatcher. Ook de zonsopgang boven de rivier was de moeite waard. Na het ontbijt bezochten we een veedrinkpoel, waar we één nieuwe soort konden registreren, de Gosling's Bunting. Tijdens een wandeling langs rijstvelden verbeterden we de eerdere observaties van Wahlberg's Eagle en Abyssinian Roller. Marabou Stork en Scarlet-chested Sunbird waren nieuw voor de lijst. De volgende vogelstop was zeer succesvol met goede waarnemingen van Little Green Bee-eater, African Hawk Eagle en Zwarte Ooievaar. Voor de lunch vonden we ook nog de mooie Brown-rumped Bunting. Onderweg naar het hotel werd een Black-headed Heron met een enorme kikker in de snavel gevonden. We hebben kunnen zien hoe de kikker, na hevig tegen strubbelen, uiteindelijk toch in de keel van de reiger zakte. Na een korte rustpauze gingen we naar de boot voor een vaarexcursie op de Gambia rivier. We moesten even wachten, maar toen we uiteindelijk vertrokken was het vrijwel meteen raak. De zeldzame African Finfoot liet zich prachtig zien. Uiteindelijk zouden we wel vier exemplaren ontdekken, waaronder een jong. Onder het genot van een drankje voeren we rustig stroomafwaarts. Zo nu en dan werd even gas ingehouden of zijn we gekeerd om een vogel wat beter te bekijken. Zo genoten we van vele ijsvogels, reigers, African Fish Eagle, Palmnut Vulture, Square-tailed Drongo, maar ook van 3 Nijlpaarden en verschillende soorten apen. Het was een heel relaxte excursie met schitterende waarnemingen. De Shinig-blue Kingfisher werd helaas gemist, maar niemand die daarover treurde. 's Avonds in de plaatselijke pub werden we getrakteerd op een trommelshow en Afrikaanse dans.



African Finfoot (foto: G. Schreur)

Dag 11 – 13 december 2018 Janjanbureh - Tendaba

Met Janjanbureh was het verste, meest oostelijke, punt van de reis bereikt. Dus we begaven ons al weer op de terugweg. We hadden al zo veel moois gezien dat we haast niet konden voorstellen dat deze reis nog meer bijzondere momenten voor ons in petto had. Deze gedachte werd de direct de wereld uit geholpen door een paartje Verreaux's Eagle Owl op een verrassende locatie, vlak naast een dorp. Verderop, bij een groot rijstveldencomplex zagen we al snel verschillende exemplaren van de fraaie Pygmy Goose. Naast een African Jacana zie je pas goed hoe "pygmy" hij echt is. We maakten een wandeling door het wetland dat wit zag van de waterlelies. Vandaar die enorme aantallen lelielopers! Het zat bovendien vol met steltlopers en reigers, waaronder opvallend veel Intermediate Egret. De Watersnip was nieuw voor de lijst, evenals de Rietzanger en de Black Coucal. Deze laatste liet zich bijzonder goed zien terwijl hij af en aanvloog met voer voor zijn jongen. Uiteindelijk werden ook nog de Brown en Western-banded Snake Eagle gespot. We reden verder westwaarts totdat het tijd werd voor lunch. De broodjes werden bereid en genuttigd in een hakhoutbos op een aantal gevelde bomen ☺ Hier verscheen de Bateleur eindelijk ten tonele en zagen we ook het eerste mooie mannetje van de Pygmy Sunbird. Het werd steeds moeilijker om nieuwe soorten te vinden, maar we genoten ook nog van soorten die we al vaker gezien hadden. Die Abyssinian Rollers bijvoorbeeld, die blijven mooi, evenals de Beautiful, Splendid en Variable Sunbird. We kwamen die middag redelijk vroeg aan in Tendaba, waardoor we nog voldoende tijd hadden voor een excursie op de heuvel boven het kamp. Er vlogen echter minstens twee Gabar Goshawks rond in het bos en die veroorzaakten veel onrust onder de vogels. Ondanks dat zagen we o.a. Yellow-fronted Canary en Greater Honeyguide. In het kamp waren 80 Britse middelbare scholieren gearriveerd die meewerkten aan verschillende ontwikkelingsprojecten, maar er was voldoende eten voor iedereen.



Verreaux's Eagle Owl (foto: G. Schreur)

Dag 12 – 14 december 2018 Bootexcursie vanuit Tendaba

Vandaag stond een vaartocht over de Gambia rivier en door het mangrovebos en getijdegebied aan de overkant op het programma. We waren nog maar net los van de steiger en het feest begon al. Er werden namelijk meteen dolfijnen midden op de rivier ontdekt. Het bleken minstens 10 Tuimelaars te zijn die stroomopwaarts, ver landinwaarts waren gezwommen! Toen we bij het mangrovebos aakwamen werden verschillende (Mouse) Brown Sunbirds gezien en ook diens nestjes. We voeren door mangrovebossen en een mega-groot getijde gebied langs African Darters, Long-tailed en White-breasted Cormorants, Great White en Pink-backed Pelicans, Sacred Ibis, Woolly-necked Storks, African Spoonbills en reigers en ijsvogels. Veel van de vogels bleven rustig zitten terwijl wij langs gleden. Een doelsoort van deze excursie was de Goliath Heron. Die kregen we 2 keer te zien, de eerste keer dichtbij maar vluchtig en de tweede keer langer maar verder weg. Missie geslaagd! Op een gegeven moment zijn we aangemeerd en hebben we een wandeling gemaakt. We zagen o.a. Spur-winged Goose, Poelruiter, Blue-cheeked Bea-eaters en sporen van hyena's. Met name de dimensie van het gebied maakte indruk op ons. Op de terugweg werden White-throated Bee-eaters hoog in de bomen ontdekt en hoorden we een Golden-tailed Woodpecker. Daarnaast zagen we nog twee Krokodillen. Na de lunch in Tendaba zijn we gaan vogelen langs de bushtrack. Wat een vogelrijk gebied! White-shouldered Black Tit, Yellow Penduline Tit, Senegal Batis, Four Banded Sandgrouse, European Bee-eater en Chestnut-crowned Sparrow-weaver kwamen allemaal op het gefluit van Modou af. Maar de topper van die middag, en voor sommige van de reis, was de White-crested Helmet Shrike. Wat een bijzondere vogels zijn dat met die clownesque uitstraling! Voor het diner kregen we ook nog even een schitterende African Scops Owl voorgeschoteld, waarmee het totaal aantal uilensoorten van de reis op zeven is uitgekomen! Laatste avondmaal...



Volop genieten van het landschap, de vogels en het gezelschap (foto: G. Schreur)



Great White Pelican (foto: G. Schreur)



African Darter (foto: G. Schreur)

Dag 13 – 15 december 2018 Tendaba – Banjul - Schiphol

Vandaag was de laatste dag van ons avontuur in Gambia. We zijn terug gereden van Tendaba naar het vliegveld van Banjul om vervolgens huiswaarts te vliegen. Maar we hadden nog de hele ochtend om Afrika in ons op te nemen en nog een paar soortjes te scoren. En dat lukte best aardig want we ontdekten vanuit de bus onder andere een paartje Abyssinian Ground Hornbill, een groep Helmeted Guineafowl en een Long-crested Eagle. Vlaktbij AbCa's Creeklodge zagen we bovendien African Hobby, weer een groepje White-crested Helmetshrike en een African Golden Oriole. We vierden de verjaardag van één van onze groepsleden met koffie en taart bij Carlijn. We zongen de gebruikelijke "Lang zal hij leve" en "Er is er één jarig". Die "hoera's" klonken wel bijzonder in een entourage van palmbomen, mangrovebossen en een ware opgetogen kerstboom. Dat was ook een mooie gelegenheid om de reis af te sluiten met een paar woorden van dank. Chauffeur Lamin en stewardesse Ischa werden bedankt voor hun goede diensten. Maar met name de verdienste van onze lokale gids Modou werd geprezen. Het succes van deze reis is grotendeels te danken aan zijn bekwaamheden als vogelaar, gids en entertainer en zijn gedreven leiding. Ook ik werd nog in het zonnetje gezet. Hartelijk dank daarvoor! De rit naar het vliegveld verliep voorspoedig. We kwamen zodoende ruim op tijd aan op het vliegveld in Banjul. Ook de vlucht verliep soepel waardoor we iets eerder dan gepland zijn geland op Schiphol. Zo kwam een einde aan onze succesvolle reis naar Gambia. Hopelijk tot de volgende keer!



Abyssinian Ground Hornbill (foto: G. Schreur)

De White-crested Helmetshrike is uitgeroepen tot “Vogel van de Reis”! De Egyptian Plover is een goede tweede geworden en de African Finfoot en de Abyssinian Ground Hornbill zijn op de derde plaats uit de stembus gerold. In totaal hebben we 323 vogelsoorten waargenomen, een aanzienlijk aantal dat alleen al aangeeft dat we een heel grote verscheidenheid aan vogels hebben mogen aanschouwen!

Maar we hebben natuurlijk nog ontelbare andere hoogpunten beleefd tijdens ons Gambiaanse avontuur. Beide boottochten waren schitterend, het schouwspel op en rond de pont van Soma leek wel een scene uit een speelfilm, de groene landschappen, de kleurrijke en vrolijke mensen, het reggae-feest, de one-man show van Modou, etc.... te veel om op te noemen. Kortom, ik kijk terug op een zeer succesvolle en geslaagde reis!

Ik wil alle deelnemers bedanken voor jullie positieve bijdrage aan de reis. Jullie waren allemaal top! Ik hoop jullie nog eens te mogen verwelkomen op een BirdingBreaks reis. Tot dan!

La Codosera, 3 januari 2019

Godfried Schreur



Zonsopgang boven de Gambia-rivier (foto: G. Schreur)