

MALLORCA

21 tot 27 April 2018



Georganiseerd door:



www.birdingbreaks.nl

Reisverslag

Dag 1 – 21 April Amsterdam – Mallorca

De deelnemers, zes enthousiaste dames, namen een vroege vlucht naar Mallorca. Op de luchthaven van Palma de Mallorca werden zij verwelkomd door de reisleader, Godfried Schreur, die het busje reeds klaar had staan. We verheugden ons allemaal op de komende reis, het weerbericht was redelijk goed en het hotel zag er op internet ook mooi uit. In werkelijkheid was het nog mooier. Het lag heel rustig in een dennenbos aan de kust in het noorden van het eiland. Het uitzicht was prachtig. Onderweg daar naar toe hadden we al Rode Wouwen gespot en voor de kust vloog een paartje Audouins Meeuwen. We maakten een wandeling in het bos dichtbij het hotel waar de eerste Kruisbekken, Vuurgoudhaantjes en Kleine Zwartkoppen werden bewonderd. Er zouden er nog vele volgen. Na een rust pauze was het al tijd voor het diner. We gingen naar het meest dichtstbijzijnde restaurant waarvan de ligging nog mooier was dan van ons hotel, direct aan het strand, met uitzicht over de baai naar het Schiereiland van Formentor. We werden bediend door Aziz, een vrolijke Marokkaan, die in vloeiend Nederlands “ik hou van jou” kon zeggen. Het eten was heerlijk en de sfeer opperbest. De toon was gezet voor de rest van de reis.



Ons hotel lag rustig en sfeervol (Foto: Marianne de Rijke-Lohmann)

Dag 2 – 22 April Formentor Schiereiland - Albufereta

Voor het ontbijt maakten we een wandelingetje rond het hotel. Naast de Vuurgoudhaantjes en Kruisbekken zagen we ook Fitis en Grauwe Vliegenvanger. Het ontbijt was aan de late kant maar zeer compleet en smakelijk en we konden al lekker buiten zitten. Op de eerste hele excursie dag hebben we het Formentor Schiereiland verkend, waarvan de kaap het meest noordelijke puntje van Mallorca vormt. Volgens de theorie concentreert zich hier de voorjaarsstrek naar Europa. We reden eerst naar een uitkijktoren die bekend staat als goed uitkijkpunt voor trekvogels. Toen we uit het busje stapten vielen we meteen met de neus in de boter. Een Balearische Grasmus zat bovenop een struikje te zingen en liet zich bewonderen. Er stonden reeds een aantal lokale vogelaars te tellen bij de toren. De trek was echter nog niet goed op gang gekomen. Maar na even wachten werd het interessant want een Dwergarend werd gespot die we langdurig konden volgen. Het bleek een lokale vogel te zijn evenals de Slechtvalk. De Bruine Kiekendieven en een Visarend waren wel op trek. Het hoogtepunt vormden de vier Eleonora's Valken die niet ver van de post aan het jagen waren. Ze waren al weer gearriveerd vanuit hun winterkwartier in Madagaskar! Zodoende hadden we meteen twee van de Balearische specialiteiten te pakken. Vervolgens hebben we geluncht met uitzicht op een baai omgeven door rotsige bergen. Op zee zaten groepen pijlstormvogels, zowel Vale als Kuhls/Scopoli Pijlstormvogels. Op de rotsen werd een Blauwe Rotslijster ontdekt. Bij de kaap van Formentor was het druk met toeristen. Een paartje Blauwe Rotslijsters trok zich daar niets van aan en bleef rustig zitten ondanks onze nabijheid. Ver onder ons, vlak over zee vlogen veel Kuhls/Scopoli Pijlstormvogels. We vertrokken snel van dit punt en bezochten een veel rustiger plekje, bij poeltjes in de dennenbossen. Daar was het druk met zangvogeltjes die kwamen drinken. Grauwe en Bonte Vliegenvangers, Gekraagde Roodstaart, Kruisbek, Fitis, Tijftjaf en Vuurgoudhaan lieten zich goed zien. Op de terugweg naar het hotel zijn we nog rond het wetland van Albufereta gereden. In de velden ontdekten we Grauwe Gors, Rode Patrijs, Graszanger, Europese Kanarie, Hop en de lokale ondersoort van de Roodkopklauwier. We dineerden weer met mooi uitzicht "Chez Aziz" die alle deelnemers zeer "guapa" vond.



Trekvogel-observatiepunt (Foto: Godfried Schreur)

Dag 3 – 23 April Cabrera Nationaal Park

Vandaag hadden we extra vroeg ontbijt want we moesten de boot halen in het uiterste zuiden van Mallorca naar de eilanden groep van Cabrera, dat sinds 1991 bestempeld is als Nationaal Park. De trekvogels die vanuit Afrika op weg zijn naar Europa vinden Cabrera eerder op hun weg dan Mallorca. Vandaar dat veel vermoeide trekvogels hier naar beneden komen om te rusten en weer op krachten te komen alvorens de trektocht te hervatten. Na een lekker kopje koffie in de jachthaven vertrokken we, mooi op tijd, met een prima boot richting Cabrera. Een Audouins Meeuw en een Kuifaalscholver zwaaiden ons uit. De overtocht duurde ruim drie kwartier en onderweg zagen we enkele Vale en Kuhls/Scopoli Pijlstormvogels. Op het eiland maakten we een wandeling langs struikvegetaties en een "Bounty" baai met een zandstrandje en helder, blauw water. De talrijk aanwezige, donker en blauw gekleurde Balearenhagedis trok onze aandacht. In de struikjes ontdekten we een mooie Moltoni Baardgrasmus, die bescheiden zat te zingen. Maar de picknick plaats was wel "the place to be" want daar concentreerden zich de trekvogels. We genoten van Paapjes, Tapuiten, Boompiepers, Gekraagde Roodstaarten, Bonte en Grauwe Vliegenvangers, Gele Kwikstaarten, etc... Ze kwamen bijna allemaal redelijk dichtbij en waren druk bezig met fourageren op insecten. We hebben daar vrij lang gezeten om rustig te genieten van deze diversiteit. We kregen ook alle tijd om te fotograferen, digiscopen, phonescopen. Ondertussen aten we een lekkere bocadillo. Toen we helemaal verzadigd waren hebben we een wandeling gemaakt waarbij orchideeën, Hop, Balearische Grasmus en langstreckende Bijeneters werden ontdekt. Ook vloog er een Visarend dichtbij langs. Tijdens de boottocht terug naar Mallorca deden we eerst de "Blauwe Grot" aan. Daarna voeren we langs een klif waar Eleonora's Valken vlogen. Die konden we daar wederom aardig zien, ditmaal van de onderkant. Zodoende konden we beter de donkere en lichte vorm onderscheiden. We zagen op zee opnieuw enkele pijlstormvogels, redelijk goed en dichtbij maar helaas altijd maar kort. Eenmaal aan het vaste land besloten we nog even bij een paar zoutpannen te gaan kijken. Dat was een goed besluit want er zaten veel steltlopers zoals Steltkluut, Kluut, Kemphaan, Tureluur, Strandplevier, Bontbekplevier. Maar de Griel was de leukste. Eerst zagen we er één, uiteindelijk kwamen we op een tiental uit maar waarschijnlijk zaten er nog veel meer. Na een smakelijk diner reden we rustig huiswaarts.



Het haventje van Cabrera (Foto: Marianne de Rijke-Lohmann)

Dag 4 – 24 April s'Albufera Natuurpark

Het s'Albufera wetland is het meest bekende natuurpark van Mallorca. Het is zeer populair onder vogelaars en natuurliefhebbers en wordt behoorlijk druk bezocht. De faciliteiten zijn zeer goed, de paden, de kijkhutten en het bezoekerscentrum zijn goed onderhouden. We kwamen eigenlijk een beetje laat aan omdat we vandaag weer eens een "normaal" ontbijt hebben genoten in het hotel. Ondanks dat hebben we veel vogels goed gezien met name vanuit de kijkhutten. Veel vogels kwamen zelfs zo dichtbij dat ze fotografeerbaar werden. Hoogtepunten waren de Kwak, Zwarte Ibis, Marmereend, Krooneend, Zomertaling, Kluut en Steltkluut, Zwarte, Groenpoot en Bosruiter, Krombekstrandloper, Kempphaan, Strandplevier, Temmincks Strandloper, Purperkoet, Knobbelmeerkoet, Nachtegaal en Cetti's Zanger. Er werd bovendien volop gepaard, terwijl de Kluten al jonkies hadden. Maar een ander hoogtepunt had een zoogdier in de hoofdrol. Een Wezel liep met zijn prooi, een dode muis, over een bruggetje toen wij er aankwamen. Van schrik liet hij de muis vallen en vluchtte. Maar hij bedacht zich, een lekkere muis kan je immers niet zo maar opgeven. Tot onze verbazing kwam de Wezel terug, hij pakte de muis op en verdween ditmaal met prooi in de kruidlaag. Een ander memorabel moment was toen een dame de hut in stapte waar wij lekker rustig zaten te vogelen en zei "Hello, I am a guide" en of we even plaats wilden maken voor een groep scholieren. Afijn, het was een heerlijke dag met prachtige waarnemingen en fijne wandelingen. En het was ook fijn om weer gezellig aan te kunnen schuiven bij Aziz in ons vertrouwde restaurant aan de baai.



Wezel met prooi (Foto: Godfried Schreur)

Dag 5 – 25 April Albufereta - Tramuntana Gebergte

We hadden besloten om reeds voor het ontbijt een excursie te maken naar het Albufereta wetland. We zagen meteen na aankomst een Vorkstaartplevier vliegen. Vanaf een uitkijktoren werden vervolgens verschillende leuke soorten gespot zoals Pijlstaart, Grote Zilver- en Purperreiger. Daarna bezochten we een spiksplinternieuwe vogelkijkhut, van waaruit we o.a. Strand- en Zilverplevier, Visdief en dezelfde Vorkstaartplevier goed konden observeren. Na het ontbijt gingen we de Tramuntana-bergen in. We reden door mooie landschappen, maar de bestuurder moest goed op de weg letten vanwege de vele wielrenners. Bij de eerste wandeling werd een Cirlgors mooi gezien. Daarnaast werd een Fluitert ontdekt en hoorden we regelmatig de Draaihals roepen. Hoogtepunt hier was het paartje Havikarend dat langzaam langs vloog. Ook werden hier de eerste Vale en Monniksgieren genoteerd. We lunchten buiten op een terras onder een paar hoge Eucalyptusbomen. De fraaie, aromatische zaadozen vielen soms plotsklaps op de tafel. De salades en de soep smaakten desondanks prima! Tijdens een volgende stop, bij een bergmeertje, werden twee Visarenden goed en van dichtbij waargenomen. En tijdens de middagwandeling, ook bij een stuwmeertje, werd uiteindelijk de Draaihals ook eens daadwerkelijk gezien. We hadden hem al zo vaak gehoord, nu dan eindelijk ook eens een zichtwaarneming. Op de terugweg kwamen we er allemaal achter dat we een verkeerd beroep hebben gekozen. Een simpele rekensom leerde ons dat verse sinaasappelsap verkopen aan wielrenners op Mallorca meer rendabel is dan welke baan dan ook! De verkoopster straalde echter niet het geluk uit dat bij onze rekensom past... Het diner bij het wel bekende restaurant smaakte weer voortreffelijk en de zonsondergang was dit keer nog mooier dan vorige avonden. Waarom veranderen als het goed is?



Zonsondergang bij het restaurant (Foto: Godfried Schreur)

Dag 6 – 26 April Es Blanquer en Son Real

Op de laatste hele excursie dag genoten we weer van een vroeg ontbijt om op tijd bij de graanakkers in het binnenland van Mallorca te arriveren. De Kortteenleeuwerik, één van de doelsoorten, liet zich prachtig zien. Een andere doelsoort, de Kwartel, hield zich echter op de vlakke, d.w.z. hij liet zich zien noch horen. Een verre Grauwe Kiek werd ontdekt door een heel scherpe deelnemer. Een andere nieuwe soort was de Fazant. Maar opnieuw werd de show deze ochtend gestolen door de Griel. We zagen meerdere exemplaren op de weinige kale akkertjes staan. Wat een bijzondere vogels! Vervolgens bezochten we het Son Real landgoed. Dit is een soort park met bossen, akkers en struikvegetaties, en archeologische opgravingen aan de kust, met goede wandelpaden en een vogelkijkhut. Kortom een heel leuk gebied om te wandelen en te vogelen. Het waaide vandaag echter stevig en dat heeft de grasmussen parten gespeeld. Ze kwamen maar niet tevoorschijn. Wij genoten desondanks van de orchideeën en andere bloemen, de vinkachtigen die kwamen drinken in de poel voor de vogelkijkhut, de Audouins Meeuw bij een riviermonding, een groepje Steenlopers aan de rotsige kustlijn, de Hoppen die met voedsel heen en weer vlogen, de Roodkopklauwier, etc... Aan het eind van de wandeling werden zelfs twee soorten waargenomen die hoog op het verlanglijstje stonden, namelijk de Zomertortel en de Wielewaal. Onderweg naar de volgende stop troffen we een veld vol met gekleurde bloemen. Fotostop! Daarna werden nog een paar bassins aangedaan behorende bij een rioolwaterzuivering. Er zaten redelijk veel vogels, waaronder Visdief en Bosruiter. We verwonderden ons daar vooral over de uitgestrektheid van de rietvelden. Vandaag gingen we niet direct van de excursie naar het restaurant maar hadden we even de tijd in het hotel om wat te rusten en te verkleeden. Vanavond was immers het laatste avondmaal. In het restaurant, ditmaal "sans Aziz", werden de beste momenten van de reis gememoreerd en werd de gids/reisleider in het zonnetje gezet. En het zonnetje ging ook vandaag weer mooi kopje onder. Die avond werd nog eens een poging ondernomen de Dwergooruil die al meerdere avonden had zitten fluiten dichtbij het hotel, te zien te krijgen maar tevergeefs.



Bloemenzee (Foto: Godfried Schreur)

Dag 7 – 27 April Boguer Vallei – Zoutpannen van Campos

Op de dag van vertrek hadden we nog ruim de tijd om te vogelen, want de vlucht vertrok pas laat. We besloten om rustig te genieten van het ontbijt, op de Spaanse tijd, om vervolgens een wandeling te maken in de befaamde Boguer Vallei. We vertrokken echter met wat vertraging dankzij een Draaihals die bij het hotel zat te roepen en uiteindelijk, na goed speurwerk, ook gezien is. De wandelroute leidde ons door een prachtig mediterraan landschap van rotsen en struiken tot halverwege de vallei. Het aantal trekvogeltjes viel wat tegen, maar we genoten desondanks van Dwergarend, Slechtvalk, Blauwe Rotslijster en groepen pijlstormvogels voor de kust. De Buizerd werd daar genoteerd als enige nieuwe vogel voor de lijst. Na de gebruikelijke groepsfoto's keerden we rechtsomkeert en reden we in zuidwaartse richting. Tijdens de voorgaande dagen hadden we geen tijd gevonden om de zoutpannen van Campos te bezoeken. Maar die mogen natuurlijk niet ontbreken in een vogelreis naar Mallorca. Dus ons laatste bezoek van de reis werd besteed aan dit wetland dat bekend staat om zijn grote aantrekkingskracht op steltlopers. En dat viel niet tegen! We werden verwelkomd door een honderdtal flamingo's en we hoefden niet ver te lopen om een paar zoutpannen te vinden met een leuke selectie aan soorten. We vonden daar Zilver-, Strand-, Bontbek- en Kleine Plevier, Krombek-, Temmincks en Bonte Strandlopers, Kempphaan, Zwarte, Groenpoot en Bosruiter, Tureluur, Kluut en Steltkluut, etc... Het was heerlijk om met de scoop al die steltlopers op geringe afstand te bestuderen. Veel Krombekken hadden al veel rode veertjes op de onderdelen en de kragen van de mannetjes Kempphanen kleurden ook al in diverse kleuren. We zochten ook nog naar de Poelruiter, maar die gaf niet thuis, helaas. Dat mocht de pret niet drukken, na alles wat we al gezien hadden. Iedereen was dik tevreden. Toen was de vogeltijd op, en brak het moment aan om naar het vliegveld te gaan. De deelnemers werden netjes op tijd bij de vertrekhal afgezet waarna Godfried het busje heeft ingeleverd. We hadden zelfs nog tijd om te lijsten. De vlucht terug naar Nederland verliep voorspoedig.



Afscheid van ons restaurant met uitzicht (Foto: Marianne de Rijke-Lohmann)

De eerste BirdingBreaks reis naar Mallorca was een groot succes! We hebben genoten van het mooie weer, een prachtig gelegen hotel en restaurant, de bloemen, het landschap en natuurlijk veel vogels. We hebben alle Balearische specialiteiten goed kunnen observeren zoals de Balearische Grasmus en Moltoni's Baardgrasmus, de Eleonora's Valk, Audouins Meeuw, Vale Pijlstormvogel en de lokale taxa van Roodkopklauwier en Grauwe Vliegenvanger. Daarnaast hebben we nog vele andere leuke soorten gezien, zoals Marmereend, Purperkoet, Knobbelmeerkoet, Visarend, Havikarend, Monniksgier, Hop, Blauwe Rotslijster, etc...

Ik kijk dus terug op een heerlijke, relaxte reis met veel vogels, bloemen en een grote diversiteit aan habitats en landschappen, lekker eten en bovenal een prima sfeer in de groep. Ik wil hierbij alle deelnemers bedanken voor jullie positieve bijdrage aan de reis.

La Codosera, 15 Mei 2018

Godfried Schreur
BirdingBreaks



Knobbelmeerkoet (Foto: Godfried Schreur)



Bosruiter (Foto: Godfried Schreur)



Kluut (Foto: Godfried Schreur)



Krooneend (Foto: Godfried Schreur)



Marmereend en Tafeleend (Foto: Godfried Schreur)



Paapje (Foto: Godfried Schreur)



Rode Patrijs (Foto: Godfried Schreur)



Steltkluut (Foto: Godfried Schreur)



Strandplevier (Foto: Godfried Schreur)



Temmincks Strandloper (Foto: Godfried Schreur)



Visarend (Foto: Godfried Schreur)