

Reisverslag

CANARISCHE EILANDEN

6 t/m 13 Februari 2018



Georganiseerd door:



www.birdingbreaks.nl

Reisverslag

Dag 1 – 6 februari Amsterdam – Tenerife

De kleine maar fijne groep kwam in de loop van de ochtend aan op Tenerife Sur (vliegveld Reina Sofia). Godfried stond hen al op te wachten en had de auto reeds geregeld. We konden dus snel op pad. Dichtbij het vliegveld zou een Amerikaanse Bontbekplevier zitten. We reden via een sluiproute regelrecht naar de laatste vindplaats, een poeltje aan het strand. Maar er zaten 3 Bontbekplevieren. Welke is nou de Amerikaanse? Dat was nog even goed kijken, maar toen was het duidelijk. De “webjes” tussen de tenen waren goed te zien, de aanzet tot oogring, de iets slankere bouw, en nog een paar kenmerken wezen allemaal in de richting van de dwaalgast uit de Nieuwe Wereld. Ondertussen zagen we bovendien Kleine Plevier, Bonte en Drieteenstrandloper, Spaanse Mus, Canarische Woestijnklapekster, Berthelots Pieper en ... een platte band van onze huur auto. Nadat ook dat probleem opgelost was, en dat was snel, konden we verder. We bleven in het zuiden, dichtbij de kust. Het was daar immers halfbewolkt en behoorlijk zonnig. Rond een poeltje naast een industrieterrein liepen bijna 10 Kleine Zilverreigers, waarvan er één een ring droeg. Het was hetzelfde, uit Baskenland afkomstige, exemplaar die Godfried 4 maanden daarvoor ook al had afgelezen op precies dezelfde plek. Leuk! Aan de kust vlogen Madeiragierzwaluwen en werden Steenlopers ontdekt. Een Klapekster poseerde voor de fotografen. Bij de golfbaan konden we Torenvalk, Canarische Tjiftjaf, Merel en “Heineken” Zwartkop noteren. De Tjiftjaf vertoonde een gedrag dat je op het vasteland nooit ziet. Hij foerageerde namelijk op de nectar van bloemen, Aloë Vera in dit geval. Hij bewees een goede bestuiver te zijn. Toen was het tijd om ons mooie hotel op te zoeken. Vele Torenvalken begeleiden ons onderweg. In de tuin van het hotel werd ook de Tenerife Pimpelmees reeds “gescoord”. Wat is ie blauw! Niet slecht voor een eerste halve dag.



Amerikaanse Bontbekplevier (Foto: Godfried Schreur)

Dag 2 – 7 februari Teide – Corona Forestal

Vandaag stond ons een schitterende, heldere dag met een frisse wind te wachten. Het begon met een prima, gevarieerd ontbijt. De Canarische Tijffen, Pimpelmezen, Zwartkoppen en Roodborstjes waren toen reeds in de tuin van het hotel gespot. De eerste excursie maakten we bij een bijzonder grote en imposante Canarische Den. De Kanaries werden net wakker en begonnen te zingen en de Grote Bonte Specht liet zijn grijze buik en borst zien. We liepen naar een drinkplaats in het dennenbos. Het was daar een komen en gaan van vogeltjes, voornamelijk Pimpelmezen, Tijftjaffen en Kanaries. Maar opeens was daar ook de vogel waar het vandaag om draaide, de endemische Blauwe Vink! We reden verder omhoog door een onwerkelijk maanlandschap en kwamen uiteindelijk op een hoogte van meer dan 2.000 m boven zeeniveau. Het zicht op de besneeuwde Teide vulkaan was indrukwekkend. Op een gegeven moment konden we niet verder, want de weg was afgesloten wegens gladheid door ijs en sneeuw op het wegdek. We lunchten bij de Parador Las Cañadas del Teide en maakten een wandeling naar een indrukwekkende rotsformatie. Het landschap was adembenemend. Wat betreft vogels viel er niet veel te beleven, alhoewel, die Berthelots Piepers zijn toch wel schattig en de Rotsduif was ook mooi. We besloten om terug te gaan om nog eens te proberen die Blauwe Vink wat beter te zien. Op de bekende picknick plek was er iets meer leven in de brouwerij dan vanochtend. Maar desondanks geen één exemplaar van onze doelsoort. Pas toen we al weg reden kwam hij tevoorschijn, vlak naast de auto, op een muurtje. We konden eindelijk een paar redelijke foto's van hem schieten. Vervolgens daalden we verder af en parkeerden weer bij de Dikke Den. Ditmaal waren we helemaal alleen, geen autobussen en toeristen te verkennen. Dat is mooi, dachten we. We genoten van de zingende, knalgele kanaries en we ontdekten een Barbarijse Patrijs. Maar toen we even ietsje verder liepen bleek die rust en stilte eigenlijk helemaal niet zo gunstig te zijn. Er stopte namelijk een witte Dacia Sandero naast die van ons en toen hebben dieven geprobeerd om onze auto open te breken. Gelukkig zagen we het vrijwel meteen en konden we ze weggagen voordat ze de auto open kregen. Dat was even schrikken! Bij het hotel werd nog een paartje Barbarijse Patrijzen gespot.



Roodborst *ssp. superbis* (Foto: Godfried Schreur)

Dag 3 – 8 februari La Gomera

We namen de vroege ferry naar La Gomera. Even na de afvaart zagen we redelijk veel Kuhls Pijlstormvogels en een groepje Gestreepte Dolfijnen. Toen moesten we vanwege de harde wind het bovendek verlaten en binnen schuilen. Op La Gomera waaide het ook enorm waardoor het vogelen bemoeilijkt werd. Desondanks zagen we bijzondere vogels. We werden verwelkomd door Madeiragierzwaluwen en onderweg naar de laurierbossen werd een Barbarijse Valk ontdekt. Eenmaal in de nevelbossen van het Nationaal Park Garajonay vloog meteen een Laurierduif voorbij. De lichte staart was duidelijk te zien. Die laurierduifjes zijn makkelijk, dachten we toen, maar het tegendeel bleek waar. Want daarna waren ze nergens meer te bekennen. Op een mooi uitkijkpunt in de luwte hebben we genoten van het groene landschap, de nevel en een Canarische Buizerd, maar er vlogen helaas geen duifjes voorbij, wel begrijpelijk met deze wind! Bij een picknick-plaats tussen de laurierbomen waren de bosvogeltjes bijzonder tam. Canarische Vink, Roodborst, Pimpelmees en Kanarie werden vereeuwigd. Het leek iets op te klaren, dus we besloten terug te gaan naar het laurierbos. Een goed besluit, want we werden daar opgewacht door een Bolles Laurierduif! Hij zat verscholen in het laurierbos op de met mos bedekte stammen en bleef daar rustig zitten toen wij hem naderden. Afijn, honderden foto's later, lieten we dit discrete duifje achter in het groene bos. Wat een topwaarneming! Vervolgens daalden we af naar San Sebastián de la Gomera om de ferry terug naar Tenerife te pakken. In het haventje zagen we 5 verschillende soorten vissen waaronder een fraaie Trompetvis. Het waaide helaas nog steeds te hard om op het dek te staan. De oogst van deze overtocht bestond daarom slechts uit een tiental Kuhls Pijlstormvogels naast de talrijke Geelpootmeeuwen.



Bolles Laurierduif (Foto: Godfried Schreur)

Dag 4 – 9 februari Tenerife

Vandaag zijn we naar het noordwesten van het grootste Canarische Eiland gereden. Een intense en complete regenboog maakte veel indruk. Tijdens een wandelingetje naar een paar poeltjes zagen we Barbarijse Valk die bijna een duif sloeg, 4 zeer actieve Buizerds, een Meerkoet en Kleine Zwartkop. Na de koffie hebben we een wandeling gemaakt door een laurierbos. Het was toen helder weer dus we hadden een mooi uitzicht over dit bijzondere bos. Er vlogen een paar Bolles en één Laurierduif over het bladerdek. We ontdekten ook nog een Bolles zittend in het bos maar hij zat erg verscholen. Na de waarneming van gisteren is het moeilijk om die te verbeteren. Vervolgens besloten we om weer richting de Teide te rijden via een nieuwe route om nog eens de Blauwe Vink te zien en wellicht het Goudhaantje, dat we nog niet hadden gezien. Onderweg genoten we van een prima lunch met mooi uitzicht. De route naar boven was fantastisch want het vulkanische landschap met het dennenbos is op zich al bijzonder maar daar kwamen nog de sneeuw en de mistflarden bij. Ook het zicht op de besneeuwde Teide was indrukwekkend. In het dennenbos zagen we uiteindelijk een mooi mannetje Blauwe Vink maar hij werkte helaas niet mee voor de foto. De Grote Bonte Specht en de Raaf daarentegen waren weer zeer coöperatief. Het laatste avondmaal in ons mooie hotel op Tenerife smaakte prima.



Grote Bonte Specht ssp. *canariensis* (Foto: Godfried Schreur)

Dag 5 – 10 februari Tenerife - Fuerteventura

Na een vroeg ontbijt reden we direct naar het vliegveld van Tenerife Norte (Los Rodeos) om het vliegtuig naar Fuerteventura te pakken. De kist met propellers deed het goed en we hadden redelijk goed zicht eerst op de Teide en later op Gran Canaria. De eerste indruk van Fuerteventura was verrassend, zo compleet anders dan Tenerife. Rond één uur 's middags reden we met nieuwe auto van het vliegveld naar de eerste vogelplek aan zee. Het was duidelijk warmer op dit eiland dan op het voorgaande. Kleine Zilverreiger, Regenwulp en Grote Stern werden genoteerd. Daarna begaven we ons verder het binnenland van Fuerteventura in. Al gauw lieten Aasgier en Hop zich zien en de eerste Westelijke Kraagtrap poseerde verrassend dichtbij ons. De fotograaf wist niet wat hem overkwam! Bij een geitenboerderij zochten Woestijnvinkjes naar voedsel samen met Spaanse Mussen en een paartje Casarcas. Vervolgens was het de beurt aan de Canarische Roodborsttapuit om de show te stelen. Bij een stuwdam foerageerden tientallen Casarcas, Meerkoeten, Wintertalingen, Steltkluten en 4 Lepelaars. Het hield maar niet op! Ook de Oost Canarische Hagedissen konden rekenen op onze aandacht. Op de weg naar het hotel kwamen we ook nog Barbarijse Valk, Renvogel en Griel tegen. Het was ongelooflijk, in één middagje hebben we vrijwel alle doelsoorten van Fuerteventura "opgerold". Het hotel zag er zeer sfeervol uit en het diner was bijzonder lekker, nog beter dan in het vorige hotel en dat was al prima.



Canarische Roodborsttapuit (Foto: Godfried Schreur)

Dag 6 – 11 februari Fuerteventura

Op voorgaande dagen waren Roodsnavelkeerkringvogels waargenomen voor de kust van Fuerteventura. We besloten om eerst voor de typische woestijnvogels te gaan en daarna naar de kust voor deze zeldzame en tot de verbeelding sprekende zeevogels. Op de vroege (pre-breakfast) excursie hebben we heel mooi Renvogels, Zwartbuikzandhoenders en Kleine Kortteenleeuwerikken kunnen waarnemen. De Westelijke Kraagtrap bleef wat ver maar die zouden we nog veel beter zien later die dag. Het was prachtig om de steenwoestijn te zien ontwaken. Na het heerlijke ontbijt gingen we naar de kust. Het waaide inmiddels behoorlijk, hetgeen het vogelen bemoeilijkte. We speurden de zee af en vonden Jan van Genten, Kuhls Pijlstormvogels en 2 Vorkstaartmeeuwen, maar niet de soort waar het om ging. We werden prettig afgeleid door de brutale Barbarijse Grondeekhoorns. We gaven tijdelijk op en begaven ons naar een noordelijke kaap met een vuurtoren. In de getijdepoeltjes dribbelden Bontbek- en Strandplevieren en ook de Regenwulp was van de partij. Daarna besloten we om onze zoektocht naar de keerkringvogels te hervatten vanaf een andere plek. Om daar te komen reden we door een half woestijn waar een baltsende Westelijke Kraagtrap opgemerkt werd. Schitterend! Eenmaal aan de kust speurden we weer goed langs de kliffen en op zee maar helaas, geen tropicbird te bekennen. Op de terugweg naar het hotel genoten we volop van niet minder dan 6 Westelijke Kraagtrappen. Sommige stonden heel dichtbij of zelfs op de weg. Er was er weer één aan het baltsen. Wat een maf gezicht! Het licht was zacht en warm en de vogels kwamen er extra mooi uit. De fotografen maakten overuren. Ook de groep Kleine Korttenen was weer aanwezig. Bij het hotel hoorden we Griel voordat we lekker gingen smullen van wederom een heerlijk en gezellig diner.



Renvogel, ssp *exul* (Foto: Godfried Schreur)

Dag 7 – 12 februari Centrum en Noord Fuerteventura

Er waren verschillende leuke dwaalgasten gemeld op het eiland en aangezien we vrijwel alle belangrijke soorten van Fuerteventura reeds hadden waargenomen, besloten we om die dwaalgasten te gaan "twitchen". De eerste doelsoort was niet de minste, een Afrikaanse Woudaap. Hij zat al enige tijd in een half droge rivier met steile oevers. Het was een mooi plekje. Woestijnvink, Hop, Canarische Roodborstapuit, Brilgrasmus, Steltkluut, Kleine Plevier werden al snel genoteerd. We schaarden ons bij een andere vogelaar op een strategische plek. Hij zat al een tijdje te wachten. Er gebeurde niets. Dus we gingen maar wat stroomafwaarts lopen om andere plekjes van het beekje af te zoeken. We kwamen echter niet ver want al snel ontdekten we het kleine, grijze reigertje. Hij vloog op en vloog vlak langs ons. Daarna vonden we hem weer. Hij klauterde de steile, rotsige oever op. Ineens peuterde hij iets uit een rotsspleet. Tot onze verbazing had hij een best wel grote, endemische hagedis te pakken. Het koste hem enige moeite om die door te slikken. Wij waren daar getuige van predatie door een Afrikaanse Woudaap op een Oost Canarische Hagedis!!! Dit was zonder twijfel één van de topwaarnemingen van de reis.



Afrikaanse Woudaap vangt Oost Canarische Hagedis (Foto: Godfried Schreur)

Toen was het de beurt aan een andere Afrikaan, de Atlasgrasmus. Er zouden er twee in een Tamarisk bosje zitten. Eén probleempje, het bosje was behoorlijk groot, het bestond namelijk uit honderden dichte struiken. Dat wordt moeilijk, dachten we, maar met goede moed liepen we langs het struikgewas op zoek naar beweging en een krasje. Toen sommige de Oost Canarische Gekko's stonden te fotograferen was één van de teamleden zo scherp om de Atlasgrasmus te vinden. Gelukkig kwam iedereen op tijd om deze dwaalgast ook goed te kunnen bekijken. Top! De volgende doelsoort was een Amerikaan, de Ringsnavelmeeuw. De zoektocht naar de meeuw werd gecombineerd met een lekkere lunch op een terrasje. We vonden 7 Lepelaars, meer dan 40 Grote Sterns, Bontbekplevieren, Bonte en Drieteenstrandloper, Regenwulp, Steenloper, maar geen verdachte meeuw. Twee van de Lepelaars waren geringd. Achteraf bleek dat het Nederlandse vogels betrof. We konden niet om de Ringsnavelmeeuw treuren na hetgeen we reeds gezien hadden en bovendien, het zonnetje scheen lekker. Daarna was het de beurt aan de Mahgrebpimpelmees, de laatste typische soort van Fuerteventura die we nog misten. Toen we aankwamen bij een dorpje in het centrum van het eiland vielen we met de neus in de boter. Maar liefst drie mooie, blauwe Pimpelmezen met vleugelstreepjes zaten tegen elkaar op te zingen. Hé, maar daar fladderde nog iets... een Bladkoning! Dus ook nog een dwaalgast van eigen oogst! Wat een dag, het kon niet op. In onze overmoed besloten we nog een poging te doen voor de Keerkringvogels, want ze waren weer gemeld. Maar het lukte ons wederom niet om ze in de kijker of scoop te krijgen. Tsja, je kunt niet alles krijgen zoals je graag zou willen. Het laatste avondmaal was weer voortreffelijk en zeer voldaan werd nagepraat over alle fantastische waarnemingen van deze reis.



Mahgrebpimpelmees ssp. *ultramarinus* (Foto: Godfried Schreur)

Dag 8 – 13 februari Fuerteventura - Amsterdam Schiphol

Voor het ontbijt werd nog lekker gevogeld met Brilgrasmus en Hop als toppers. De Spaanse Mussen van het hotel werden voor de laatste keer gefotografeerd. Ze zijn ook zo mooi! Na het ontbijt werd de drankrekening van het hotel-restaurant vereffend. Die viel reuze mee! En met behoorlijke tegenzin namen we afscheid van het hotel, de vogels, het woestijnlandschap en de reisgenoten. Iedereen wilde best nog een paar dagen blijven. Op de route naar het vliegveld werden geen noemenswaardige vogels gespot. Zodoende kwamen we mooi op tijd aan op het vliegveld. De reis terug verliep verder voorspoedig.



Spaanse Mus (Foto: Godfried Schreur)

Ik heb met volle teugen genoten van deze reis. Het weer werkte niet altijd mee, maar we hebben uiteindelijk heel veel bijzondere vogels gezien. De hotels waren mooi, het eten heerlijk, logistiek zat het allemaal goed in elkaar en het reisgezelschap was top! De Afrikaanse Woudaap die worstelde met een hagedis, de baltsende Westelijke Kraagtrap, de Atlas Grasmus en de schuwe Bolles Laurierduif die we in het mysterieuze laurierbos van Garajonay mochten bewonderen waren onvergetelijke waarnemingen. Ik wil alle deelnemers namens BirdingBreaks hartelijk danken voor het vertrouwen en het fijne gezelschap. Graag tot de volgende keer!

Atlantische Oceaan, 13 februari 2018

Godfried Schreur



Teide Vulkaan (Foto: Godfried Schreur)



Barbarijs Grondeekhoorn (Foto: Henk Neerings)



Trompetvis (Foto: Henk Neerings)



Besneeuwde Teide (Foto: Henk Neerings)



Steenwoestijn Fuerteventura (Foto: Henk Neerings)



Oost Canarische Gekko (Foto: Henk Neerings)



Atlasgrasmus (Bewijsplaatje: Godfried Schreur)