

Galapagos Eilanden

Inclusief pre-tour Ecuador

5 t/m 20 april 2019



Georganiseerd door:



**BIRDING
BREAKS**

www.birdingbreaks.nl

5 april: Amsterdam – Quito

Na een prima rechtstreekse KLM vlucht komen we in de middag aan in Quito en hebben we een transfer naar ons hotel. We zien onderweg de eerste soorten zoals Great Thrush en Blue-and-white Swallow. Na het avondeten gaan we snel slapen, voor ons gevoel is het al ruim na middernacht.

6 april: Quito – Yanacocha – Alambi - Mindo

Na een vroeg ontbijt vertrekken we naar Yanacocha op ongeveer 3500m hoogte en op ongeveer een uur rijden van Quito. Het heeft geregend vannacht en onderweg is het nog steeds wat miezerig. We rijden langzaam omhoog en het is mistig, maar bij aankomst is het gelukkig helder en het uitzicht is adembenemend. Vlak bij de parkeerplaats zijn feeders voor kolibries en andere soorten en bij aankomst is het meteen feest! Wat een vogels en wat een diversiteit!



Shining Sunbeam en Black-chested Mountain-Tanager bij de feeders van Yanacocha

Op de bananen zien we Black-chested en Scarlet-bellied Mountain-Tanager, Grey-browed en Yellow-breasted Brush-Finch en Andean Guan. Bij de kolibriefeeders zijn Buff-winged Starfrontlet en Shining Sunbeam algemeen maar al snel zien we ook een geweldige Sword-billed Hummingbird. Masked en Glossy Flowerpiercers zijn beide algemeen. We maken vervolgens een wandeling over een prachtige trail door het nevelwoud met prachtige vergezichten. Het is wat rustig maar dat verandert als er twee prachtige Rufous Antpitta's op het pad verschijnen, we kunnen ze geweldig bekijken. Andere soorten die we hier zien zijn Golden-breasted Puffleg, White-throated en White-banded Tyrannulet, Barred Fruiteater, Golden-crowned Tanager en Blue-backed Conebill.



Andean Guan en Masked Flowerpiercer bij de feeders van Yanacocha

Terugrijdend zien we nog een Velduil vliegen. Na de lunch rijden we verder naar het Alambi Cloud Forest Reserve, gelegen op 1700m. En dit is opnieuw een overweldigende plek! Er staan maar liefst 10 kolibriefeeders opgesteld maar we worden eerst geroepen door de staff vanwege een mannetje Crested Quetzal die mooi in de boom zit. Wauw! Dan is het tijd om alle drukte van de kolibries te gaan verkennen. Er zitten ontzettend veel soorten en we herkennen al snel Booted Racket-tail, Crowned Woodnymph, Brown Violetear, White-necked Jacobin, Purple-throated Woodstar en Purple-bibbed White-tip. Daarbij trokken de andere feeders ook de nodige aandacht met onder meer Crimson-rumped Toucanet, Ecuadorian Thrush en Lemon-rumped Tanager. Een korte wandeling in de omgeving hier leverde nog een Crested Quetzal op en een zingende Pale-eyed Thrush. We rijden

vervolgens verder naar onze fraaie accommodatie waar we na het inchecken een heerlijk diner hebben.



Rufous Antpitta en Sword-billed Hummingbird, Yanacocha



Crowned Woodnymph en Purple-throated Woodstar bij het Alambi reserve



Green-crowned Brilliant en White-whiskered Hermit bij het Alambi reserve



Booted Racket-tail en Rufous-tailed Hummingbird bij het Alambi reserve



Crested Quetzal en Ecuadorian Thrush bij het Alambi reserve

7 april: Mashpi en Oilbird Reserve

We rijden vroeg weg zodat we op tijd bij het Mashpi Reserve zijn. In dit gebied zijn maar liefst 500 verschillende vogelsoorten te zien waaronder 36 zogenoemde Choco-endemen. Dit zijn vogels die uitsluitend in het Choco-regenwoud voorkomen van Noordwest-Ecuador en Zuidwest-Colombia. Het is wat miezerig onderweg maar als we aankomen stopt de regen en is er meteen veel activiteit in het prachtige nevelwoud. We zien al snel twee Moss-backed Tanagers een Toucan Barbet, Flame-faced Tanagers en enkele Red-faced Spinetails, leuk! We rijden nog een klein stukje naar een plek waar feeders staan opgesteld en hier is het opnieuw raak....wat een enorme hoeveelheid vogels komen er op de bananen af, maar ook op de kolibriefeeders. We zitten in een ander gebied en dat laat zich zien goed zien bij de feeders. Op minder dan 10 meter afstand kunnen we genieten van Golden-collared Honeycreeper, Glistening-Green, Flame-faced, Blue-grey, Lemon-rumped en Rufous-throated Tanagers. Af en toe komt er een paartje Crimson-rumped Toucanets. Maar de echte hoogtepunten waren fraaie Moss-backed Tanagers, Black-chinned Mountain-Tanagers en helemaal aan het eind zelfs twee Toucan Barbets! Ook bijzonder was een White-throated Quail-Dove die zich onder de feeders te goed deed aan de gevallen stukjes banaan. Qua kolibries was het ook weer bal met onder meer Green Thorntail, Velvet-purple Coronet, Violet-tailed Sylph, Empress Brilliant en Purple-bibbed White-tip. Een wandeling in de omgeving is ook weer te gek met Pacific Tuftedcheek, enkele fraaie Orange-breasted Fruiteaters, Golden-headed Quetzal, Broad-billed Motmot, Choco Warbler en een prachtige Tayra (een marterachtige). We bezoeken nog een feeder maar de soorten zijn vergelijkbaar met de andere hoewel Black-winged Saltator een nieuwe is voor de voedertafel en Toucan Barbets nooit vervelen!

We rijden vervolgens naar de beroemde Los Tayos Cave. In deze grot die verscholen ligt achter een kleine waterval ravijn zitten 10-tallen Oilbirds. De wandeling is niet meer dan een paar honderd meter maar omdat we op een andere hoogte zitten zien we opnieuw een heel palet aan nieuwe soorten zoals White-collared Swift, Pacific Hornero, Black-cheeked Woodpecker, Sooty-headed Tyrannulet, Bran-colored Flycatcher en Fawn-breasted Tanager. Het hek wordt geopend door de beheerder en we moeten even wennen aan de donkerte. Na nog geen 30 meter zijn we al op plek en zien we in het

moeizame licht enkele vogels op de richel zitten, te gek zeg! Wat een bijzondere vogels! We rijden vervolgens terug naar onze prachtige lodge waar het bier prima smaakte.



Werkelijk fantastische soorten bij de feeders van het Mashpi Reserve! Van boven naar beneden en van links naar rechts: Golden-collared Honeycreeper, Velvet-purple Coronet, Moss-backed en Glistening-Green Tanager, Crimson-rumped Toucanet, White-throated Quail-Dove, Black-chinned Mountain-Tanager en Toucan Barbet



Orange-breasted Fruiteater en Scaly-throated Foliage-gleaner, Mashpi Reserve

8 april: Mindo (Umbrellabird) en Silanche

De ochtend staat in het teken van de bijzondere Long-wattled Umbrellabird. We rijden vroeg weg naar Los Bancos waar één van de weinige populaties van deze bedreigde soort zit. We lopen rond zonsopgang naar het gebied waar de vogels in de vroege ochtend actief zijn. En inderdaad, bij aankomst zien we meteen al een jong mannetje zitten, op nog geen 20 meter afstand! We blijven posten op een mooie locatie in het nevelwoud met 180 graden zicht op de omgeving. In ongeveer twee uur tijd zien we een fraaie reeks soorten zoals Choco en Yellow-throated Toucan, Golden-crowned Flycatcher, Buff-fronted Foliage-Gleaner en horen we Barred Forest-Falcon die we later kort weg zien schieten. Het mooist is echter bewaard voor het einde, een prachtig adult mannetje Long-wattled Umbrellabird gaat op ongeveer 50 meter in een kale boom zitten baltsen, wat een bijzonder gaaf gezicht!



Tayra bij Mashpi en Oilbird bij Los Tayos Cave

De vogel maakt een soort loeiend geluid en blaast dan zijn keelzak op die als een dikke vlecht voor zijn borst hangt, heel bizar! De tweede topper kwam in de vorm van een groepje Yellow-collared Chlorophonia's die zich minuten lang fraai in de scoop lieten bekijken. We rijden vervolgens richting Silanche en hebben onderweg lunch in een prachtige tropische tuin, we zitten inmiddels op 300m boven zeeniveau en de soorten zijn mee veranderd met de hoogte. Bij de feeders zitten Blue-chested Hummingbird, White-necked Jacobin en Green-breasted Mango maar ook Black-cheeked Woodpecker. Bij de bloemen in de tuin zien we Purple-crowned Fairy en Long-billed Starthroat. Een leuke verrassing is een jonge Nine-banded Armadillo die door de tuin scharrelt! We vogelen wat in de omgeving en zien Pacific Antwren en Black-crowned Tityra. Dan wordt het tijd om verder te rijden naar Silanche waar we de rest van de dag vogels gaan kijken. Het is weer een enorme soortenlijst die we bij elkaar vogelen in het mooie bos hier met onder meer White-bearded Manakin, Choco Tyrannulet, Red-billed Scythebill, White-tailed Trogon en Rufous-tailed Jacamar.



Long-wattled Umbrellabird: bizarre soort die een geweldige show weggaf aan de groep

9 april: Paz de las Aves - Cock-of-the-Rock

Niet zo ver van onze accommodatie bevindt zich het Paz de las Aves Refuge. In dit gebied bevindt zich de baltsplaats van de bijzondere Andean Cock-of-the-Rock, maar die doen dat maar een uurtje in de ochtend. Dus met het eerste licht staan we bij de baltsplaats, comfortabel vanuit een hut van Angel Paz. De vogels zijn meteen al actief en roepen veel. We zien in totaal ongeveer 10 schitterende mannetjes, soms tot op een meter of 20, prachtige vogels! Naast de Cock-of-the-Rock zien we een misschien nog wel gaver soort: een prachtige Cloudforest Pygmy Owl komt op ooghoogte op nog geen 15 meter voor ons in de bomen zitten en laat zich prachtig zien en fotograferen.



Andean Cock-of-the-Rock en Cloudforest Pygmy Owl bij de hut van Angel Paz

We verlaten de hut en gaan in de omgeving vogels kijken wat al snel resulteerde in nog meer fraais: een Lyre-tailed Nightjar zit schitterend open en bloot tegen de helling en we zien een groepje Crested Guans. Andere soorten die we in de omgeving zien zijn Metallic-green en Beryl-spangled Tanagers, White-tailed Tyrannulets Strong-billed en Montane Woodcreepers, en een late Blackburnian Warbler. Dan wordt het tijd om met Angel naar zijn wereldberoemde antpitta-voerplaats te gaan. De eerste soort – een Chestnut-crowned Antpitta, laat zich meteen prachtig zien. De Yellow-breasted ook, al blijft deze iets korter. Moustached laat zich helaas helemaal niet zien, maar een Ochre-breasted weer

wel. Het is een heel bijzonder tafereel om Angel en zijn broer hier bezig te zien – het moet een jarenlang proces zijn geweest om deze schuwe vogels zo mooi te laten zien.



Strong-billed Woodcreeper en Lyre-tailed Nightjar, Paz de las Aves



Chestnut-crowned, Yellow-breasted en Ochre-breasted Antpitta bij de feeders van Angel Paz

Na afloop genieten we van een koffie en een lokale lekkernij terwijl de Toucan Barbets op enkele meters afstand een banaan verorberen. We rijden terug naar onze accommodatie, hebben een fantastische lunch, genieten nog even van de feeders en nemen dan afscheid van de lodge, het was

een heerlijk verblijf! Onderweg naar Quito stoppen we nog bij Bellavista voor nog enkele soorten die hier op de feeders komen. Binnen een uur hebben we werkelijk schitterende waarnemingen van Plate-billed Mountain-Toucan, Gorgeted Sunangel, Speckled Hummingbird en Collared Inca. Dan wordt het tijd om naar Quito terug te keren waar we ook overnachten.



Red-headed Barbet, Brown Inca, Long-tailed Sylph en Plate-billed Mountain-Toucan, allemaal op of nabij onze accommodatie bij Mindo

10 april: Quito (Antisana Ecological Reserve)

Na het ontbijt rijden we langzaam omhoog naar het Antisana Ecological Reserve. Onderweg stoppen we bij Tambo Condor waar we prachtige Carunculated Caracaras zien en ook een paar nieuwe kolibries: Giant Hummingbird en Black-tailed Trainbearer. Boven de kliffen aan de overzijde van het dal zien we twee Black-chested Buzzard-Eagles. We rijden verder omhoog en het landschap wordt steeds kaler. Het is schitterend zonnig weer met prachtig uitzicht op de Cotopaxi en Antisana. Ideale omstandigheden voor Andean Condor! We zien de eerste roofvogels al cirkelen maar nog geen condor helaas. Onderweg zien we regelmatig Ecuadorian Hillstars, maar meestal zijn het vrouwtjes. De volgende stop is een bijzondere: we zien Many-striped Canastero, Andean Tit-Spinetail, Plumbeous Sierra Finch, Chestnut-winged en Stout-billed Cinclodes en Paramo Ground Tyrant als Wimmel roept dat er een grote roofvogel in de lucht zweeft. We zetten de telescoop erop en maken foto's en al snel wordt duidelijk dat we naar een jonge Andean Condor aan het kijken zijn, geweldig! Maar dat is nog niet alles, een prachtige Aplomado Falcon komt voorbij vliegen en om de hoek zit een American Kestrel. Dat gaat lekker!



Genieten van de vogels en het landschap in Antisana, Ecuador

Dan rijden we door naar Mica Lake maar ver komen we opnieuw niet....we zien Black-winged Ground-Doves en Black-billed Shrike-Tyrant langs de weg. Even verderop zit een grote groep Andean Gulls en maar liefst 28 Andean Ibises! Nadat we de pas van 4100m over zijn gestoken hebben we zicht op het Mica Lake. Ook hier zien we al snel fraaie soorten als Silvery Grebe, Andean Teal en Andean Ruddy Duck. Enkele Tawny Antpitta's laten zich mooi zien in de open paramo. We rijden vervolgens terug naar Tambo Condor voor de lunch. Eenmaal aangekomen komt de eigenaar meteen naar buiten lopen want even daarvoor hadden ze twee Brilberen gezien op de hellingen aan de overkant van de vallei. We hoefden maar even te scannen en daar stonden inderdaad twee prachtige Brilberen! Een moeder en een jong, te gek zeg, echt een geweldige verrassing! De lunch smaakte voortreffelijk al moesten we die soms even onderbreken omdat er een Black-tailed Trainbearer voor de ramen zat. Terug in Quito maakten we bij ons hotel kennis met de overige 3 deelnemers die meegaan naar de Galapagos. Voor het eten maken we nog een kleine excursie naar een waterreservoir met enkele nieuwe soorten voor de lijst zoals Snowy Egret, Pied-billed Grebe, Lesser Yellowlegs, Spotted Sandpiper, Vermillion Flycatcher, Golden Grosbeak en Purple-collared Woodstar.





We hadden een fantastische dag bij Antisana met van links naar rechts en boven naar beneden: Carunculated Caracara, Paramo Pipit (P. Borgerding), Plumbeous Sierra Finch, Andean Ibis, Andean Condor, Brilberen en Black-tailed Trainbearer.

11 april: Quito – Galapagos

Nog voor het ontbijt zien we zowaar een nieuwe soort voor de lijst in de hoteltuin: twee Harris' Hawks vliegen over, leuk! Na het ontbijt maken we ons klaar om naar de luchthaven voor de vlucht naar de van Quito naar de Galapagoseilanden. Het is een vlucht met een tussenstop in Guayaquil. We zijn bijna bij San Cristobal als de piloot aangeeft dat we terug moeten keren naar Guayaquil vanwege een technisch probleem. Wat dat precies is wordt niet duidelijk maar een uur later zitten we op de luchthaven, te wachten op wat de plannen gaan worden. Gelukkig is al snel duidelijk dat we twee uur later alsnog kunnen vertrekken, in een ander vliegtuig weliswaar. Tijdens het wachten zien we nog een paar leuke soorten zoals Peruvian Meadowlark en Grey-breasted Martin. Laat in de middag komen we alsnog aan op San Cristobal en hebben we een transfer naar ons hotel in het dorpje. Een late wandeling in de omgeving levert nog een paar soorten op: Magnificent Frigatebird, Mangrove Warbler en Small Ground Finch. De randen van de stranden liggen verder bezaaid met Galapagos Sea Lions. 's Avonds passen we onze duikbrillen, flippers en wetsuits voor de komende dagen en hebben we een heerlijk diner in San Cristobal.

12 april: San Cristobal, Punta Pitt

We nemen na het ontbijt een comfortabele speedboot naar Punta Pitt, gelegen aan de noordkant van San Cristobal op ongeveer twee uur varen. In de haven zien we al meteen een fraaie Lava Heron (tegenwoordig een ondersoort van Striated Heron), Blue-footed Booby, Brown Noddy, Elliot's Storm-Petrel en Laughing Gull. De pier naar de boot ligt bezaaid met Galapagoszeeleeuwen, dus je moet letterlijk oppassen waar je je voeten zet! Onderweg hebben we ook een paar leuke waarnemingen met c 200 Grauwe Franjepoten, Galapagos Shearwaters en Elliot's en Wedge-rumped Storm-Petrels. Na een uur varen zien we de eerste Red-footed Booby's. We gaan voor anker en leggen het laatste deel af in een kleine zodiac met een landing op het verlaten strand. We worden begroet door enkele Galapagoszeeleeuwen die langs de rotsen liggen terwijl op de steile rotswanden Red-footed Booby's hun nest hebben in de struiken.





Blauwvoetgent, Wedge-rumped Storm-Petrel, San Cristobal Mockingbird en Roodpootgent, San Cristobal, Galapagos



Vogels kijken op San Cristobal, Galapagos

Als we allemaal gearriveerd zijn maken we een fraaie wandeling langs de geërodeerde vulkanische rotsen die dun begroeid zijn met endemische planten. Het is flink warm dus we nemen voldoende water mee en bescherming tegen de zon. Na een klein klimmetje zien we langs het pad al de eerste broedende Blue-footed Booby zitten, op niet meer dan 3 meter afstand, wat een geweldig gezicht! Het zal niet de enige blijken want we lopen daarna voortdurend langs broedende vogels, die zich niks van ons aan lijken te trekken. Even verderop zien we – in de bomen – ook mooie Red-footed Booby's van dichtbij. Dan zien we een grotere vogel zitten, die zich al snel laat herkennen als Chatham (San Cristobal) Mockingbird, een leuke endem hier! We lopen uiteindelijk door naar de andere kant van de rots met een prachtig uitzicht over de oceaan met hier ook andere soorten zoals Nazca Booby en Swallow-tailed Gulls. Het is werkelijk een adembenemende setting. Dan wordt het tijd om terug te lopen om even verderop te snorkelen bij een klein rotseilandje. Geweldig want niet alleen zien we prachtige vissen maar boven onze hoofden vliegen ook twee soorten stormvogeltjes, Galapagos Pijlstormvogel en enkele Swallow-tailed Gulls! We varen vervolgens met de speedboot weer terug naar de haven van San Cristobal. Onderweg zien we nog enkele Galapagos Petrels, een andere endem van het eilandenrijk. Bij terugkomst genieten van een biertje op het terras terwijl Blue-footed Booby's voor onze neus in het water duiken. Het leven is mooi.



Landing op Espanola, Galapagos

13 april: Española, Punta Suarez, Gardner Island

We gaan opnieuw een stuk varen, maar nu naar de zuidelijker gelegen eilanden Gardner en Española. Onderweg zien we weer de nodige zeevogels, maar geen nieuwe soorten. We starten met een mooie snorkeltocht bij Gardner waar we onder meer zwemmen met Galapagoszeeleeuwen, heel imposant om te zien hoe snel en wendbaar deze nieuwsgierige dieren zijn. Er zijn uiteraard ook vogels en op de kliffen bij Gardner zien we al snel Galapagos Dove en Grey Warbler Finch. Dan wordt het tijd om Punta Suarez te bezoeken op Espanola, een rotsige punt die een thuis biedt aan de meest imposante en gevarieerde zeevogelkolonie van de Galapagos. We landen op klein piertje waar we al meteen worden begroet door twee nieuwe endemen: de Espanola Mockingbird en Espanola Ground Finch. Marine Iguana's zijn algemeen en erg tam, net als Galapagos Doves.



Zeeleguanen op Espanola, Galapagos, H. Neerings

Dan beginnen we de ongeveer twee uur durende wandeling langs de zeevogelkolonie. Als eerste lopen we langs en door een kolonie Nazca Booby's, die op minder dan 3 meter te bewonderen zijn, waanzinnig! Af en toe komen we Roodsnavelkeerringvogels langsvliegen en het duurt niet lang voordat we een fraaie groep imposante Waved Albatrossen op zee zien zitten, het zijn er zeker 25. Even later zien we ook een vogel op zijn nestlocatie. Wat een onvoorstelbaar grote vogel, en wat een snavel! We genieten van het moment en maken talloze foto's. Verderop langs de kliffen vliegen ook enkele albatrossen rakelings langs ons. Twee Galapagos Hawks komen overzeilen en verderop zien we nog eens 4 albatrossen aan de grond. Het tweede deel van de wandeling gaat door lage begroeiing waar we meer Espanola Mockingbirds, Grey Warbler Finches en Galapagos Doves zien, en vrijwel alles is handtam, en onvoorstelbare en geweldige ervaring in de warmte van dit prachtige

eiland. In de namiddag varen we terug naar San Cristobal waar we nog genieten van Lava Heron en ander moois in de haven.



Nazca Booby, Waved Albatros, Red-billed Tropicbird en Swallow-tailed Gull, Espanola, Galapagos



Espanola Mockingbird en Galapagos Dove, Espanola, Galapagos

14 april: San Cristobal – Floreana – Isabela

Vandaag vertrekken we naar Isabela, maar dat doen we via Floreana, waar ook enkele endemen te zien zijn. Alle bagage gaat dus mee aan boord en in de haven van San Cristobal wordt deze gecontroleerd op eventuele zaden van exotische planten, om verspreiding tegen te gaan. In de haven zien we tijdens de lange wacht enkele leuke soorten zoals Wandering Tattler, Semipalmated Plover en Lava Gull. Enkele uren later landen we op Floreana waar we in de hoger gelegen, bosrijke delen op zoek gaan naar Medium Tree Finch, die alleen hier voorkomt. Eenmaal aangekomen bij de start van de trail zien we al snel een heel aantal darwinvinken...maar welke?



Small Tree Finch, Medium Tree Finch, Galapagos Flycatcher en Paint-billed Crake, Floreana, Galapagos

Het is goed dat onze lokale gids de auteur is van een boek over Ecuador en Galapagos want hij weet ons feilloos uit te leggen hoe je de verschillende soorten kunt onderscheiden. En zo zien we al na enkele minuten 3 soorten inclusief de gewenste en endemische Medium Treefinch! We wandelen verder door het fraaie lage bos met bemoste takken en zien Galapagos Flycatcher en Large Tree Finch, weer een nieuwe darwinvink. Dan zien we een glimp van een Paint-billed Crake die even later vlakbij langs komt scharrelen, wauw!



Vliegende vis spec en Floreana Mockingbird, Galapagos

Van oorsprong kwamen er ook reuzenschildpadden voor op het eiland maar deze Floreanavorm is al meer dan 100 jaar uitgestorven. Er is nu echter een schildpaddenreservaat waar enkele dieren leven en die we mooi kunnen bekijken. We genieten vervolgens van een heerlijke lunch op het eiland waarna we naar Champion Islet varen, dé plek voor de met uitsterven bedreigde Floreana Mockingbird (wereldpopulatie minder dan 250 vogels). Je mag het eiland niet op maar we proberen de vogels vanaf de boot te zien te krijgen. Eerst zien we enkele Galapagos Doves vliegen maar al snel zien we een vogel boven in een cactus zitten, even later gevolgd door nog één. De vogel komt dichterbij op een rostpunt en we kunnen er zelfs wat foto's van maken, te gek! Voldaan laten we Floreana achter ons en varen we verder naar Isabela. Onderweg komen we een grote groep Tuimelaars tegen en vlakbij Isabela varen we langs een prachtige zeevogelkolonie met onder meer

baltsende Magnificent Frigatebirds met rode, opgeblazen keelzakken. Aan het einde van de middag komen we aan in de haven van Isabela waar we een groepje Galapagospinguïns aan de kant zien staan, te gek! We checken in in ons hotel en maken nog een korte wandeling naar een klein moerasgebied waar we twee American Flamingo's, White-cheeked Pintail, Hudsonian Whimbrel en Black-necked Stilts zien. Een mooie afsluiter van weer een fantastische dag op de Galapagos Eilanden.



Magnificent Frigatebird, nabij Isabela en Lava Heron, Isabela, Galapagos

15 april: Isabela: Sierra Negra Volcano & Marshlands

We rijden na ontbijt naar de Sierra Negra-vulkaan, één van de meest imposante vulkanen van de eilandengroep. We wandelen met een lokale gids de 10 kilometer brede caldera op. Het landschap verandert langzaam van droge vegetatie met cactussen naar een vochtige, bosrijke omgeving. De eerste stop is een korte wandeling voor enkele darwinvinken die we al snel zien: Green Warbler Finch en Woodpecker Finch zijn nieuwe voor de lijst. Onderweg zien we een fraai mannetje Darwin Flycatcher (split van Vermillion). Dan maken we een fraaie wandeling van ongeveer 3 km naar een uitzichtpunt over de imposante krater. De vegetatie hier wordt gedomineerd door een exotische boom die de oorspronkelijke heeft weggeconcurrerd. Op sommige plekken zijn deze gerooid maar het lijkt vechten tegen de bierkaai, vogels eten de bessen van deze boom en verspreiden ze zo over de omgeving. Darwinvinken zijn hier beduidend minder, maar we zien toch enkele leuke soorten zoals Dark-billed Cuckoo en – vlakbij de krater – enkele Galapagos Swallows, de enige plek waar we deze soort zullen zien tijdens de tour.



Dark-billed Cuckoo en Hudsonian Godwit (3e waarneming voor de Galapagos Eilanden), Isabela, Galapagos

Het uitzicht over de oude vulkaanrater is ronduit spectaculair, de gehele krater is gevuld met een dikke laag gestold lava. 's Middags bezoeken we de 'humadales', ofwel moerasgebieden. Dit is een ongerept ecosysteem met getijdexpoelen en lagunes wat flamingo's en andere water- en trekvogels aantrekt. Onderweg zien we op het strand enkele steltlopers lopen, Zilverplevier, Drieteenstrandloper en een grotere steltloper die we door de voorruit van de bus nog niet kunnen determineren. We zetten de telescoop erop en al snel blijkt het te gaan om een Hudsonian Godwit, pas de tweede waarneming voor de Galapagos, geweldig! We maken enkele foto's om de waarneming goed vast te leggen. De moerassen leveren verder nog enkele White-cheeked Pintails op en in de droge cactusvegetatie zien we Cactus Finch en Galapagos Mockingbird, in een prachtig landschap.



De vulkaankrater van Sierra Negra, Isabela, Galapagos, H. Neerings

16 april: Isabela: Iguana Cove – El Radar – Tunnels

We vertrekken vandaag per boot naar de andere kant van Isabela, waar een van de meest bizarre endemen van de Galapagoseilanden op ons wacht: de Flightless Cormorant. Dit is de grootste aalscholver ter wereld, die dankzij de evolutie bij gebrek aan predatoren het vermogen om te kunnen vliegen heeft verloren. In de haven zien we al enkele fraaie Lava Herons en enkele Galapagospinguïns. Het is een aardig stukje varen naar de Flightless Cormorant en na iets meer dan 2 uur varen stuurt de kapitein ons een kleine baai in waar we meteen al een groep Galapagospinguïns en een Flightless Cormorant zien zwemmen, we zitten goed! Aangekomen in de baai zien we meer Flightless Cormorants, die we tot op enkele meters kunnen benaderen.



Zeepaardje, Green Turtle en White-tipped Reef Shark, Isabela (H. Neerings)

Deze grootste aalscholver ter wereld droogt zijn vleugels net als onze aalscholvers, en zo is meteen duidelijk dat de vogels niet kunnen vliegen....de vleugels zijn heel kort, bijna als bij een pinguïn. Als we de vogels mooi hebben kunnen bekijken gaan we hier ook snorkelen waarbij we niet alleen fraaie Green Turtles zien zwemmen, maar ook Flightless Cormorants en uiteraard prachtige vissen. We verplaatsen ons vervolgens naar een volgende plek om vogels te kijken en te snorkelen met meer pinguïns, enkele Brown Noddy's en nog een eenzame Flightless Cormorant. Onderweg naar de volgende snorkelplek komen we nog een verrassing tegen: twee Bryde's Whales komen enkele malen vlak naast de boot boven water. Wauw! En de volgende snorkelplek had ook een paar fraaie verrassingen in petto met enkele Zeepaardjes, 3 White-tipped Reef Sharks en wel 15 Green Turtles die zo dichtbij ons zwommen dat je ze bijna aan kunt raken! Echt weer een geweldige dag op de Galapagos Eilanden.



Brown Pelican (H. Neerings), Bryde's Whale, Galapagos Penguin en Flightless Cormorant, Isabela, Galapagos



Galapagos Penguin, Brown Noddy en Elliot's Storm-Petrel, Isabela, Galapagos

17 april: Isabela – Santa Cruz

Na ontbijt reizen we naar het laatste eiland van deze tour, Santa Cruz. In de kleine haven van Isabela genieten we nog van de vele zeeleguanen, zeeleeuwen, Lava Herons, Lava Gulls en enkele Galapagos Pinguins. In ongeveer twee uur varen we vervolgens over een spiegelgladde zee naar Sta Cruz. Onderweg zien we nog enkele Galapagos Petrels, veel Galapagos Shearwaters en een eenzame Swallow-tailed Gull. Dan varen we de haven in van Sta Cruz, waar veel boten voor anker liggen. Het is duidelijk een drukker gebeuren hier in vergelijking met Isabela. We hebben een transfer naar ons hotel en zien al meteen enkele fraaie Large Ground Finches op de kade, leuk! Na de incheck rijden we meteen door naar het centrale deel van het eiland, voor een bijzondere endem: Galapagos Crake. Na een korte klim horen we een vogel roepen in de dichte begroeiing en even later zien we een schimp van de vogel, scharrelend door de vegetatie.



Galapagos Crake, Large Tree Finch, Galapagosreuzenschildpad en Vegetarian Finch, Sta Cruz, Galapagos

Te gek, en het lukt iedereen de vogel even vrij te zien lopen. We lopen terug en gaan lunchen bij een prachtige locatie met een flinke populatie wilde Galapagosreuzenschildpadden, wat prachtige foto's oplevert. Het is ook een leuke plek voor darwinvinken en we zien al snel één van de doelsoorten hier: Vegetarian Finch ontbrak nog op onze lijst en laat zich hier gelukkig prachtig zien! Daarnaast zien we hier nog Small en Medium Ground Finch, Woodpecker Finch en Large Tree Finch. Daarna maken we een wandeling bij twee grote pitkraters genaamd "Los Gemelos", waar we speuren naar de endemische ondersoort van Velduil. Het is een soort grote natuurlijke groeve met veel grote en kleine grotten als ik door mijn telescoop een bruine vlekking vorm van een uil zie zitten: de Galapagos Velduil is in beeld! We gaan terug naar het hotel en zijn laat in de middag nog even bij de vismarkt in het plaatsje Puerto Ayora, en dat was werkelijk fantastisch! Fregatvogels, Bruine Pelikanen, Lava en Laughing Gulls en Zeeleeuwen vechten letterlijk voor onze neuzen om wat visresten. We hebben daarna een heerlijk diner in Puerto Ayora als afsluiting van onze tijd hier op de Galapagos Eilanden, en hebben mooie woorden voor onze gidsen.



Galapagos Mockingbird en Cactus Finch, Sta Cruz, Galapagos

18 april: Charles Darwin Station - Quito

We hebben nog enkele uren voor we vertrekken naar het vliegveld en die besteden we bij het Charles Darwin Research Station. Een groot onderzoeksinstituut met presentieruimtes, een winkel en veel verschillende Reuzenschildpadden in grote omhekte ruimtes. Bij dit bezoek zien we nog enkele leuke

soorten en we nemen afscheid van de Galapagos met Medium en Large Ground Finches, Cactus Finch, Vegetarian Finch, Galapagos Dove en Galapagos Mockingbird.....Vervolgens hebben we een transfer naar het vliegveld Baltra voor onze vlucht terug naar Quito en een heerlijk laatste avondmaaltijd met onze agent Cris in een geweldig restaurant bij ons hotel. Het is wel weer even wennen aan het weer hier in Quito!



Santa Cruz, Galapagos Eilanden

19-20 april: Quito - Amsterdam

We hebben nog een laatste activiteit deze ochtend en reizen per taxi naar de botanische tuin in Quito. Dit doen we samen met Maartje, onze lokale Nederlandse gids voor deze ochtend. De botanische tuin is een groene oase in de stad en trekt daarom relatief veel vogels. We zien zelfs nog enkele nieuwe vogels voor de lijst met bijvoorbeeld Swainsons Thrush, Rusty Flowerpiercer en Small-billed Elaenia. Andere leuke soorten zijn Golden Grosbeak, Black, White-sided en Masked Flowerpiercer, Black-tailed Trainbearer en Blackburnian Warbler. Dan wordt het echt tijd om afscheid te nemen, we pakken onze spullen en reizen naar de luchthaven voor de vlucht terug naar Amsterdam. Hier komen we de volgende dag aan en komt er een einde aan deze bijzondere reis.

Laurens Steijn, mei 2019



De groep op Sta Cruz met Puerto Ayora op de achtergrond. Van links naar rechts: Lelis, Ria, Laurens, Angelique, Paul, Elja, Hans, Marthe, Henk en Wimmel.