

Reisverslag Japan in de winter

8 t/m 23 februari 2019



Georganiseerd door:



**BIRDING
BREAKS**

www.birdingbreaks.nl

Dag 1 – 28 en 9 februari**Amsterdam – Tokio - Karuizawa**

We verzamelen om 12:00 op de luchthaven Schiphol bij de incheckbalie van KLM. Om 14:35 vliegen we met KLM vlucht KL 861 naar Tokio waar we de volgende ochtend om 9:45 arriveren.

Na een prima vlucht komen we in de ochtend aan in Tokio, waar het op dat moment aardig sneeuwt. We worden opgewacht door onze gids, pinnen wat geld, kopen water en snacks en rijden vervolgens in ongeveer een uur naar onze eerste bestemming, een groot meer met omliggende akkers. Bij de eerste stop zien we al snel de eerste soorten zoals Bruine Lijster, Bull-headed Shrike, White-cheeked Starling, Masked (ssp personata), Chestnut-eared, en Rustic Bunting.



Pacifische Waterpieper en Bronskopeend, nabij vliegveld Tokio



Bruine Lijster en Eastern Spot-billed Duck, nabij vliegveld Tokio

Het sneeuwt nog altijd wat betekent dat de vogels betrekkelijk tam zijn. Zo zien we op enkele meters afstand Japanese Wagtail en Buff-bellied Pipit. In de verte vliegt een groep (Japanse) Skylarks. Als we op de dijk staan om over het meer uit te kijken zien we werkelijk 1000-en eenden. De meeste zijn Pijlstaarten maar na flink speuren zien we de eerste Siberische Talingen, leuk! Een Eastern Marsh Harrier vliegt over e, op een paal in het water eet een Visarend zijn zojuist gevangen vis. We rijden een stukje verder naar een volgend uitzichtpunt over het water en zien meteen een fraaie groep Bronskopeenden, het zijn er zeker een stuk of 50. Ook leuk! Een Eastern Spot-billed Duck laat zich mooi zien en fotograferen en we krijgen een kort bezoek van een Brown-cheeked Water Rail die snel door de vegetatie beent, een recente split van onze Waterral. Een andere bijzondere waarneming is die van een Roze Pelikaan die hier naar verluidt al vele jaren vertoeft. We genieten nog even van enkele tamme Masked Buntings voor we verder rijden naar het bergdorpje Karuizawa, ons doel van vandaag. Onderweg zien we nog een mooie Japanese Serow. We komen rond etenstijd aan in ons prima hotel waar het eten goed smaakt!

Dag 3 – 10 februari**Karuizawa**

We staan op tijd op om vroeg bij het prachtige bosreservaat te zijn. We zitten op 1000m hoogte en het heeft vannacht licht gesneeuwd, De temperatuur is rond -8 en er staat weinig wind. Als we het busje parkeren bij de brug over een mooi bergstroompje duurt het niet lang voordat we de eerste Brown Dipper zien, leuk! Al snel zien we hier ook een clubje mezen (Zwarte Mees, Glanskop en Japanse Tit) en twee prachtige Japanese Pygmy Woodpeckers. We rijden verder over de onverharde weg door het besneeuwde bos, het is een waar sprookjeslandschap. Als we uitstappen om te zoeken naar

de Copper Pheasant (de doelsoort hier) is het wel aardig stil.



De besneeuwde en bosrijke omgeving van Karuizawa

Af en toe komt er een groepje mezen langs, maar veel zien we niet. We besluiten dan ook terug te gaan voor het ontbijt en daarna de omgeving te verkennen. Met name in de kleine parkjes in het dorp zijn veel vogels te zien: een prachtige Langstaartroodmus laat zich van dichtbij bekijken en Bruine Lijsters komen we met regelmaat tegen. We lopen naar enkele feeders die bij een hotel horen en zien onderweg een mooi groepje Japanse Grosbeaks en een Blauwstaart. De feeders bij het hotel zijn fenomenaal: het is een komen en gaan van Varied Tits, Boomklevers en Japanse Pygmy woodpeckers die slechts op enkele meters afstand te zien zijn! Een mooie verrassing was een langsvliegende Goudlijster hier. We wandelen vervolgens weer langzaam terug als we onderweg twee mooie Japanse Accentors zien die zich van heel nabij laten zien en fotograferen. Fijn want het is een berucht lastige soort hier! In de omgeving zien we verder mooie groepen Bosgorzen en Weidegorzen, veel Appelvinken en een fraaie Green Pheasant. We spenderen de laatste uren van de dag in het bosreservaat waar we een mooie wandeling maken door het besneeuwde landschap. We zien sporen van Copper Pheasant maar helaas geen vogel. We hebben vervolgens weer een prima diner, begeleid door muziek van The Beatles, de eigenaar is een duidelijke fan.



Langstaartroodmus en Brown Dipper, Karuizawa



Blauwstaart en Japanse Pygmy Woodpecker, Karuizawa

Dag 4 – 11 februari**Karuizawa - Nakano**

Het is de laatste ochtend in de omgeving dus we doen nog een ultieme poging voor de Copper Pheasant. We rijden in de vroege ochtend over de besneeuwde bospaden maar zien geen vogel. Dan lopen we nog eenmaal dezelfde trail als gisteren. Het blijft erg stil, buiten wat mezen om. Als we besluiten om dan maar terug te lopen naar het busje horen we luid gefladder en zien enkele van ons een Copper Pheasant vliegend tussen de bomen door verdwijnen. Het zal helaas bij deze ene waarneming blijven. We lopen nogmaals naar de feeders van het hotel en genieten opnieuw van alle activiteit. Onderweg zien we weer Langstaartroodmus en Blauwstaart. Dan is het tijd om te vertrekken richting Nakano, de plek vanwaar we de Snow Monkeys zullen bezoeken. Onderweg maken we nog een mooie stop bij een waterreservoir met veel eenden waaronder enkele prachtige Siberische Talingen en zien we onze eerste Daurische Roodstaart. We checken in in ons hotel in Nakano, in een wintersportachtige omgeving.



Daurische Roodstaart en Siberische Taling, onderweg naar Nagano

Dag 5 – 12 februari**Nakano - Kaga**

Het heeft gesneeuwd vannacht en we moeten bij de receptie een emmer warm water halen om de ruiten ijsvrij te maken. Het klaart gelukkig op een we rijden in een schitterend winterlandschap naar Jigikudani Park. Onderweg maken we een stop bij de rivier en zien we een boom vol Bruine Lijsters, leuk! We parkeren het busje en lopen de 1,6 kilometer naar de wereldberoemde Snow Monkeys. Alleen de wandeling er naartoe is al een belevenis op zich, een prachtige pad door de naaldbossen waarvan de takken bedekt zijn met een dikke laag sneeuw.



Japanese Serow en Mountain Hawk-Eagle, Jigikudani Park

We hebben ook nog een leuke waarneming onderweg: een Japanese Serow zit op de helling, zijn kop besmeurd met sneeuw. Als we aankomen op de plek is het gelukkig nog niet heel druk, het is een relatief klein gebied waar circa 150 Japane Makaken leven. Enkele apen zitten in een thermaal bad en dat is de plek waar de meeste fotografen zich ophouden. Het is een prachtige setting, apen in dampend water, hangend op de rand en met sneeuwvlokken op hun kop. En dat alles in een mooi besneeuwd landschap, heel bijzonder. We nemen de tijd en genieten van alle taferelen. Als we teruglopen zien we nog een mooie Mountain Hawk Eagle vliegen, een mooie bonus! We rijden vervolgens terug naar ons hotel, pakken de koffers en rijden verder naar Kaga. Onderweg stoppen we bij een reservoir waar eenden worden bijgevoerd en zien we 1000-en handtamme Pijlstaarten, Wintertalingen, Kuif- en Tafeleenden, alsook een 50-tal Wilde Zwanen. Een fantastisch schouwspel!



Japane Makaken genieten van een warmwaterbad

Dag 6 – 13 februari Kaga – Fukuoka – Kumamoto

We rijden vroeg naar het wetland Katano Kamoike waar de grootste concentratie Siberische Talingen binnen Japan overwintert. We beginnen echter bij het tegenover gelegen meer waar zich ook vaak veel eenden bevinden. Het is een beetje een druilerige ochtend en we zien in de stuikachtige begroeiing allereerst wat glimpen van Japanese Bush Warbler, een skulker a la Cettis Zanger. Op het meer zelf zien we veel Eastern Spot-billed Ducks, enkele Nonnetjes en slechts één Siberische Taling. We lopen terug en gaan naar het bezoekerscentrum van Katano Kamoike vanwaar we achter grote glazen ramen en onder het genot van een kopje (flesje!) warme koffie het meer afzoeken. Prima geregeld! Er zitten veel eenden en de grote groep Siberische Talingen is inderdaad aanwezig, maar wel ver achterin het meer. Met de telescoop zijn ze goed te bekijken, en je kunt er zelfs één gebruiken van het bezoekerscentrum want er staan er wel 8 opgesteld. Scannen levert overigens ook nog een mannetje Mandarijneend en een Bull-headed Shrike op.



Easy Birding tijdens bij Katano Kamoike: op het meer zitten meer dan 1700 Siberische Talingen (foto M van Santen)

We rijden vervolgens naar de kust en scannen de zee af. Zwarte Wouw is algemeen en boven zee zien we Japanese Cormorant en Black-tailed, Slaty-backed en Vega Gull. Een andere leuke soort die we vlakbij de kust zien is Blauwe Rotslijster (ssp philippensis). We rijden vervolgens naar de luchthaven van Kaga om daar onze vlucht te nemen naar Fukuoka. In de akkers in de buurt van de luchthaven zien we een mooie groep Kleine Zwanen met daartussen c 5 Fluitzwanen, leuk! Als uitsmijter vinden we nog twee Grey-headed Lapwings zodat we helemaal klaar zijn voor de nieuwe etappe van onze reis. Na een prima vlucht arriveren we in Fukuoka en rijden naar Kumamoto voor de overnachting.

Dag 7 – 14 februari

Kumamoto - Yatsushiro - Izumi

In de ochtend rijden we naar het Yatsushiro Estuary waar we op de mudflats steltlopers gaan bekijken. Het blijkt een heel leuk en veelzijdig gebied te zijn met niet alleen watervogels maar ook overwinterende soorten in de akkers naast het wadgebied. Onderweg zien we al meteen een Black-faced Spoonbill en een groep Japanese Grosbeaks die zich beiden ook nog eens erg fraai laten bekijken.



Black-faced Spoonbill en Japanese Grosbeak, Yatsushiro estuary



Saunders Gull en Chestnut-eared Bunting, Yatsushiro estuary

We zien al snel grote groepen Siberische Talingen (meer dan 1000) en 100-en Bronskopeenden. In de verte vliegen kleine meeuwen die we herkennen als Saunders Gulls, leuk!. Een Roodkeelpieper zit op de dijk en in de akkertjes grenzend aan de dijk vinden we verder nog Oosterse Tortels, Grote Pieper en Pacifische Waterpieper, Daurische Roodstaart, Maskergors, Weidegors en Rietgors maar ook Chestnut-eared Bunting.



White-naped en Hooded Cranes bij het Arasaki kraanvogelreservaat (foto links M van Santen)

We rijden verder naar Izumi en natuurlijk het Arasaki Crane Reserve. Als we daar eind van de middag aankomen worden we overweldigd door de enorme aantallen Hooded en White-naped Cranes, wat

een fantastisch gezicht én geluid! De vogels staan soms op nog geen 10 meter van de weg en laten zich dus werkelijk prachtig zien. We speuren tussen de grote aantallen kraanvogels en zien dan ook dichtbij een Canadese Kraanvogel staan, leuk! En verderop ook zien we ook nog enkele gewone Kraanvogels, verstopt tussen de Hooded. Op de akkers zitten veel (Japanse) Veldleeuweriken, Buff-bellied Pipits, enkele Rietgorzen en ook wat steltlopers. De meeste zijn Bonte Strandlopers, maar we vinden ook een Kempshaan waar een lokale vogelaar helemaal mee in zijn nopjes is. Het blijkt een zeldzaamheid te zijn in deze tijd van het jaar. In de velden zitten ook veel Roeken en na even speuren zien we ook Daurische Kauwen, leuk! Het zijn jonge vogels die erg op onze Kauw lijken, maar even later zien we ook een adulte vogel. Dan is het tijd om wat andere vogelplekken te bezoeken want er is hier ontzettend veel te zien. De eerste stop is bij een brug vanwaar we over de rivierbedding kijken, de doelsoort is snel gevonden: twee Long-billed Plovers staan rustig op de kiezelbank. Daarna rijden we naar een klein moerasgebiedje met een strook oud riet voor Chinese Penduline Tit en daar zien we ook al snel 3 vogels van, dat gaat lekker! We genieten van het moment en reizen vervolgens verder naar ons hotel in Izumi.

Dag 8 – 15 februari Izumi (Arasaki)

Voor het ontbijt rijden we eerst terug naar de Kraanvogels om deze met zonsopgang in grote aantallen aan te zien komen vliegen. Het is een spectaculair gezicht, zeker als de vogel gevoerd worden en er een enorme dichtheid aan vogels staan. Daarna rijden we naar een heel ander gebied, de bosrijke omgeving van de Kogawa Dam. Onderweg zien we een Crested Kingfisher vanaf een brug, dat is al een leuk begin! Op de dam zelf is er een mooi uitzicht over het stuwmeer en de beboste heuvels. We scannen de omgeving en zien eerst een groepje Mandarijneenden en daarna enkele White-bellied Green Pigeons in een boom zitten. Een trail door het bos is wat stilletjes maar we zien gelukkig wel Grey Bunting, de soort waar we voor kwamen, maar de waarneming was matig helaas. We rijden uiteindelijk een rondje rondom het meer met wat stops onderweg. Gedurende de ochtend begint het te regenen en dat zal zo blijven gedurende de dag.



Hooded en White-naped Cranes bij het Arasaki Crane Reserve, een fantastisch gezicht!

We zien nog wel enkele Blauwstaarten, wat Pale Thrushes, Japanese White-eyes en aardig wat Masked en Meadow Buntings. De middag besteden we aan zee, en niet voor niks! Het water is spiegelglad dus ideale omstandigheden om zeevogels te zien. Het doel is Japanse Murrelet die hier langs de kust overwintert. We scannen de zee en zien al snel enkele Brown Booby's, leuk! Op de rotsen bij de kust zitten twee Blauwe Rotslijsters, waarvan het mannetje een rode buik heeft. Dan zien we enkele groepjes alkjes vliegen waarvan er sommige landen en waarbij al snel duidelijk is dat het om Japanse Murrelets gaat, te gek! We rijden nog even langs de kraanvogels die er opnieuw in grote getale zijn, maar zien geen nieuwe dingen. En de regen is er nog steeds zodat we iets eerder terug zijn bij het hotel.



Hooded Cranes bij het Arasaki Crane Reserve



White-naped Cranes bij het Arasaki Crane Reserve

Dag 9 – 16 februari Izumi – Kagoshima – Tokio

We brengen nog een bezoek aan Kogawa Dam voor wat ontbrekende soorten, Het weer is gelukkig wat beter in ieder geval! Toch zijn de bossen hier aardig stil. Een nieuwe poging voor Grey Bunting levert geen waarnemingen op helaas. Dan horen we een geluidje dat lijkt op een Pestvogel, maar wat afkomstig blijkt te zijn van Ryukyu Minivet! We zien een vogel overvliegen die ver weg in de top van een den landt, das een fijne! We zetten de telescoop erop en kunnen 'm even wat beter bekijken voordat de vogel weer verder vliegt. Marlies is degene die de andere ontbrekende soort ontdekt naast de weg. Een mannetje en vrouwtje Yellow-throated Bunting!



Yellow-throated Bunting en Pale Thrush, Kogawa Dam

Dan zien we nog een Mountain Hawk-Eagle vliegen tegen de beboste heuvels. We gaan met een voldaan gevoel weg van deze plek en rijden vervolgens naar Kagoshima waar we een vlucht hebben naar Tokio. Onderweg zijn er echter allerlei leuke vogelplekken. Zo scannen we enkele malen de Sendai River waar we speuren naar Scaly-sided Merganser. Deze zien we niet maar we noteren wel grote groepen Mandarijneenden waar iedereen erg blij mee is. Boven de rivier vliegen groepjes Asian House Martins en we zien ook nog tweemaal een Crested Kingfisher. Als laatste nieuwe soort zien we

een fraai groepje Russet Sparrows waar we al een tijdje op aan het azen waren. Dan is het echt tijd geworden om naar de luchthaven te rijden voor onze vlucht naar Tokio. We kunnen ons opmaken voor een nieuw avontuur, het laatste deel van de reis zal plaatsvinden in het uiterste noorden van het land, met een heel andere set aan soorten (en andere temperaturen....) Overnachting is in Toyoko nabij de luchthaven.



Mandarijneenden op de Sendai Rivier (foto L van Ginkel)

Dag 10 – 17 februari Tokio – Kushiro – Tsurui

In de ochtend vliegen we vanaf Tokio om 08:00 naar Kushiro waar we om 9:35 aankomen. Het is mooi weer en de blauwe lucht breekt door. Bij het landen zien we al dat we in een ander landschap terecht zijn gekomen, het is een schitterend besneeuwd winterlandschap met temperaturen die daarbij horen... Bij de autoverhuur staan een aantal bessenstruiken waar zeker 20 Bruine Lijsters zich te goed aan doen. Helaas geen pestvogels... In de lucht vliegt ook meteen al een Stellers Zeearend, we zitten duidelijk in een andere omgeving! Vanaf de luchthaven van Kushiro is het een klein stukje rijden naar de Akan Crane Sanctuary bij Tsurui. We komen aan op de plek en het is duidelijk dat de Red-crowned Cranes een attractie zijn. De parkeerplaats staat vol met busjes en bij de kraanvogels is het aardig druk. Toch is er ruimte genoeg en kunnen we genieten van deze prachtige statige vogels, soms tot op maar 10 meter afstand! We droppen onze bagage bij het hotel en gaan een andere plek bezoeken voor de kraanvogels.



Het landschap van Hokkaido vanuit de lucht en Japanse/ Chinese Kraanvogels bij Tsurui

Deze is wat ruimer, maar het is er ook aanzienlijk drukker! Wat een enorme hoeveelheid fotografen! Toch is de ervaring echt fantastisch, er komen regelmatig vogels aanvliegen, er wordt gedanst, de kraanvogels roepen vrijwel continu en ook hier zijn de vogels soms uitgesproken dichtbij. We nemen de tijd en genieten van de bijzondere taferelen. Dan rijden we een stukje door de omgeving en neemt onze gids ons mee naar een besneeuwd bospad. Van een afstandje zie ik al een boom met een gat

erin met daarin twee gedaantes...als ik de kijker erop zet zie ik twee prachtige Oeraluilen zitten, wauw!! We lopen iets dichterbij en kunnen de vogels ontzettend mooi bekijken door de telescoop. Wat een prachtige gezicht, en wat een bijzondere setting! We rijden vervolgens terug naar ons hotel en langs de kraanvogels die we nog weer even mooi kunnen bekijken, waarvan nu ook enkele fraai in vlucht.



Japanse/ Chinese Kraanvogels bij Tsurui, Hokkaido





Japane/ Chinese Kraanvogels bij Tsurui, Hokkaido

Dag 11 – 18 februari Tsurui – Yoroushi

In de vroege ochtend bezoeken we met zonsopgang een plek waar de kraanvogels overnachten. Het is op een brug waarbij je in de verte de vogels ziet in de rivier zien staan. De vogels staan ver, maar het is een fraai gezicht met damp dat uit de rivier komt en wat een mooi mystiek effect geeft. We pakken vervolgens onze spullen en rijden via de kust naar de besneeuwde bossen van Yoroushi. Aan de kust is het meteen leuk. We stoppen bij een haventje waar veel vogels zitten: Harkelikeenden, Amerikaanse Zwarte Zee-eenden, Toppereenden, Grote en Middelste Zaagbekken en veel Brilduikers. Slaty-backed Gull is algemeen maar wordt vergezeld door Grote Burgemeester, (Kamtsjatka) Stormmeeuw en Glaucous-winged Gull.



Oeraluil en Asian Rosy Finch, Hokkaido

Bij de visafslag vinden we zelfs een Thayers Meeuw! We rijden vervolgens het schiereiland op bij Shibetsu, een prachtige weg met aan de ene kant de zee en aan de andere kant het bevroren binnenmeer. We zien al snel leuke soorten zoals enkele tamme Zeearend, veel Sika Deer, een zeer tamme vos maar ook een fraai groepje Asian Rosy Finches, één van de doelsoorten van Hokkaido! Het waait een beetje en met een temperatuur van enkele graden onder nul besluiten we een koffie te doen in het bezoekerscentrum, heerlijk. Als we weer iets zijn opgewarmd gaan we vanaf een uitkijkpunt de zee scannen voor alkachtigen en andere zeevogels.



Vos en Sika Deer, Hokkaido

We zien al snel Spectacled Guillemots, die hier redelijk algemeen zijn, met daartussen een enkele Pigeon Guillemot. IJseenden en Amerikaanse Zwarte Zee-eenden zijn de algemeenste eenden, maar na wat speuren zien we ook enkele Pacifische Grote Zee-eenden (ssp stejneri). We rijden verder door het bizarre winterlandschap en komen nog een groepje Sneeuwgorzen tegen, net als enkele verre Stellers Zeearenden. Dan is het tijd om naar Yoroushi te rijden, de plek waar we hopelijk Blakistons Fish Owl gaan zien. We komen aan tegen het eind van de middag en worden ontvangen met een ontzettend warm welkom. Wat een prachtig hotel is dit en wat een ligging! Vanuit het hotel kijk je door grote ramen naar buiten waar je een mooi uitzicht hebt op een beekje en een beboste berghelling. We komen er al snel achter dat er vlak achter het raam een klein vijvertje is waar visjes in worden gezet om de uil te lokken. Als de vogel daar komt is ie op slechts 2 a 3 meter te zien! Het wordt al snel donker en we besluiten om maar te gaan posten bij het raam. Marlies ziet vervolgens een klein eekhoortje in een boom zitten wat een Siberian Flying Squirrel blijkt te zijn, supergaaf! De eerste 1,5 uur is er echter geen uil te zien en zo zitten we dan in een andere ruimte aan het diner. Een prachtig traditionele Japanse maaltijd. Lang kunnen we er echter niet van genieten want we worden door het personeel geroepen dat de uil wordt gezien! Snel naar de grote ramen en daar zit inderdaad een enorme joekel van een visuil op nog geen 3 meter afstand! De vogel tuurt in het kleine vijvertje en voor we er erg in hebben grijpt ie een klein visje, geweldig zeg! We kunnen allemaal mooie foto's maken, maar het moment is even snel voorbij als dat het gekomen is: de vogel vliegt met het visje uit beeld...We staan nog stijf van de spanning als we weer plaatsnemen aan de eettafel, het eten smaakte ons buitengewoon!



Comfortabel uitzicht vanuit het hotel op de plek waar de Blakistons Visuil (hopelijk) komt te zitten. Op de rechterfoto is ie geland, op c 3 meter afstand van het raam (foto L van Ginkel).

Dag 12 – 19 februari Yoroushi – Nakashibetsu

We maken een vroege wandeling langs het riviertje in de hoop een Solitary Snipe te vinden - een soort die we al gezien hebben bij Karuizawa. Helaas zonder succes. Het ontbijt is geweldig, niet in de laatste plaats omdat het een komen en gaan is van vogels bij de feeders: Gaaien, Matkop, Boomklever en Grote Bonte Specht zitten vlak achter het raam. En in de beek zien we maar liefst 3 Brown Dippers. We nemen afscheid van het hotel en zoeken nog even naar de snip maar zonder resultaat. We gaan weer terug naar de kust en bezoeken de haven en het schiereiland van gisteren, met vergelijkbare soorten. We zoeken nu vooral naar Japanse Pestvogel, maar deze soort blijkt een heel taai te zijn.



Amerikaanse Zwarte Zee-eend en Thayers Meeuw (met Beringmeeuw), Hokkaido

Dag 13 – 20 februari Nakashibetsu - Rausu – Nemuro

In de ochtend rijden we vanuit Nakashibetsu naar Rausu voor onze boottocht naar de Stellers Zeearenden op het zeeijs. Het zeeijs is niet gegarandeerd en daarom hebben we de zeeijskaart de afgelopen dagen goed in te gaten gehouden. Het zag er allemaal goed uit in ieder geval en dat was ook wat de rederij onze gids vertelde. Als we aankomen in Rausu zien we in de verte inderdaad al kleine zwarte stipjes op het ijs zitten, het blijken Stellers Zeearenden te zijn. We maken ons klaar voor de boot en stappen rond 815h aan boord. Om 830h vertrekt de boot en zijn we onderweg naar de arenden. Het is een mooie, rustige ochtend met weinig wind en de bewolking is al op enkele plekken aan het breken. In de haven zien we mooie Harlekijneenden en zitten veel meeuwen. Binnen een minuut of 20 is de boot bij het zeeijs, maar van arenden is dan nog nauwelijks sprake. Dat verandert snel als de crew vissen overboord gooien!



Bijna onderweg naar de Stellers Zeearend!

De één na de andere Stellers Zeearend en gewone Zeearend komt aanvliegen...we zijn de komende 1,5 uur getuige van één van de gaafste wildlife spektakels ter wereld. Wat een ge-wel-dige ervaring!! Je weet niet waar je kijken moet, er wordt gevochten om vissen, Steller's Zeearenden en gewone Zeearenden vliegen op nog geen 5 meter afstand langs, zitten met kleine groepjes op het ijs en laten hun prachtige roep horen. Je probeert alles in je op te nemen, maar er gebeurt steeds zoveel dat het nauwelijks mogelijk is. En dan breekt ook nog de zon door...wat een fenomenale ochtend hier bij het zeeijs van Rausu. Na 1,5 uur kijken, verwonderen, fotograferen en genieten varen we terug naar Rausu.



Vechtende Stellers Zeearenden bij Rausu (foto J Druyts)





Stellers Zeearenden en Zeearend bij het zeeijs van Rausu, één van de meest indrukwekkende wildlife spektakels ter wereld



Gemaakt met een I-phone, mooi overzicht met de arenden en meeuwen op de voorgrond en op de achtergrond de besneeuwde bergen van Hokkaido

We genieten van een kop koffie onderweg en laten de gebeurtenissen van de ochtend nog eens in gedachten voorbij gaan. De volgende bestemming is Nemuro, een schiereiland aan de oostkant van Hokkaido. Het is een mooie rit langs de kust en door de bossen. We brengen alvast een bezoek aan de haven aan de zuidkant vanwaar we morgen een boottochtje gaan doen speciaal voor alkachtigen. In de haven zit een mooi groepje Bronskopeenden en Harlekijneenden. Aangekomen bij het hotel besluit ik met een groepje nog even een klein rondje te lopen in de omgeving, er waren hier vorige week namelijk Japanse Pestvogels gezien. In het laatste half uur daglicht lopen we het hotel uit en de eerste vogel die we zien aan de overkant van de weg is een Japanse Pestvogel! Geweldig! De vogel vliegt echter heel snel weg en we kunnen 'm niet meer terugvinden. Helaas was niet iedereen aanwezig zodat we besluiten om de volgende ochtend een nieuwe poging te wagen.

Dag 14 – 21 februari

Nemuro

Voor ontbijt lopen we opnieuw een rondje bij het hotel. Er staan aardig wat bessenstruiken langs de weg waar we Bruine Lijsters zien. In de toppen van de bomen zitten enkele Appelvinken en op de terugweg, vlakbij het hotel, zien we een nieuwe lijstersoort: Brown-headed Thrush! Heel leuk maar helaas geen Japanse Pestvogel deze ochtend. Na het ontbijt rijden we naar de uiterste westpunt van het eiland. Een schitterende plek met mooie rotsige kliffen en baaien.



Brown-headed Thrush en Japanese Waxwing bij ons hotel in Nemuro. Helaas was de waxwing snel gevlogen....

Het zeeijs schuurt hier tegen de kust maar er zitten ontzettend veel vogels op zee. Eén van de eerste vogels die we zien is meteen degene die we zoeken. We parkeren het busje en lopen naar het uitzichtpunt als er een Red-faced Cormorant langs komt vliegen! We speuren de zee af naar meer vogels, maar zien alleen nog maar Pelagic Cormorants. Op zee zien we Spectacled en enkele Pigeon Guillemots, en veel, heel veel Amerikaanse Zwarte Zee-eenden en Harlekijneenden. De volgende stop langs de kust is een plek waar eerder Rock Sandpipers zijn gezien. Een bijzondere vogel waar er slechts een handjevol van overwintert in Japan. We lopen naar de vogelhut en scannen de kus en de kleine eilandjes voor de kust. Op het eilandje zitten enkele Stellers en gewone Zeearenden, maar Chris ziet al snel enkele vogels op de rand van de rosten scharrelen. Met de telescoop op de grootste vergroting zien we ze best duidelijk: er lopen 5 Rock Sandpipers!

Even later ontdekt Chris ook nog een Zeeotter! De ochtend begint dus best goed. Vervolgens rijden we via het hotel naar de haven waar we vanmiddag aan boord gaan voor de zeevogeltocht. Er is nog een andere groep vogelaars/ fotografen en ik herken Jari Peltomaki uit Finland die hier met een groep is, gezellig! We varen uit in onze ruime boot en zien al snel 4 Black-tailed Gulls zitten in de haven. De eerste Spectacled Guillemots dienen zich aan op zee, even later gevolgd door enkele Zeekoeten en één Kortbekzeekoet. Dan roept de lokale gids iets en zien we een groepje ultra kleine alkjes op zee zitten. Ze vliegen op en landen weer, vliegen op en landen weer. Het zijn een stuk of 10 Least Auklets! Wat een geweldig gave beestjes zeg! We varen om twee rotsige eilandjes en zien hier nog twee Zeeotters waarvan er één met een steen een schelp aan het open tikken is op zijn buik, leuk! Op de terugweg is het beeld een beetje hetzelfde, we zien meer Spectacled Guillemots, enkele Pigeon Guillemots, Pacifische Grote Zee-eenden en Roodhalsfuut als nieuwe soort voor de lijst. Op de terugweg doen we nog een poging voor Japanse Pestvogel in Nemuro maar het blijft bij Bruine Lijsters die zich tegoed doen aan de bessen.



Kortbek en gewone Zeekoet (links) en Spectacled Guillemot (rechts) tijdens een boottochtje op Hokkaido



Least Auklets tijdens een boottochtje op Hokkaido op Hokkaido



Spectacled Guillemot en Zeeotter tijdens een boottochtje op Hokkaido

Dag 15 – 22 februari Nemuro – Kushiro – Tokio

We doen nog een laatste poging voor Japanse Pestvogel voor degenen die 'm misten, maar helaas opnieuw geen vogel. Dan komt er langzaam een einde aan deze fantastische reis door Japan. We rijden in de richting van Kushiro vanwaar we in de middag terugvliegen naar Tokio. Onderweg doen we nog het Kiritappu Peninsula aan waar een voederplaats is waar Asian Rosy Finch regelmatig te zien is. Er is helaas geen vogel te zien zodat we al snel doorrijden naar de kliffen hier. Opnieuw een fabelachtige plek met schitterend uitzicht over zee.



Speuren naar Zeeotter en Rock Sandpiper op Hokkaido, rechts de kliffen van het Kiritappu Peninsula

We zien Roodkeelduiker en opnieuw Zeeotters, enkele Stellers en gewone Zeearenden, een Slechtvalk en verder de gebruikelijke soorten. Onderweg naar het vliegveld zien we nog enkele Red-crowned Cranes en bij de luchthaven opnieuw de mooie groep Bruine Lijsters bij de autoverhuur. We checken in en vliegen naar Tokio waar we afscheid nemen van onze fantastische gids.

Dag 16 – 23 februari **Tokio - Amsterdam**

Het airport hotel ligt in een groene omgeving en we maken voor ontbijt nog een wandeling door de omgeving. Het is stillletjes maar zien nog wel een handvol Maskergorzen en een Bull-headed Shrike. Dan is het ontbijten, spullen pakken en met de shuttle naar de luchthaven. Hier nemen we om 11:25 de KLM vlucht terug naar Amsterdam en komt er een eind aan deze bijzondere reis. Met dank aan de deelnemers Marlies, Leen, Linda, Jeff, Jan, Rinus en Vera voor een fantastische tour!

Laurens Steijn, 3 maart 2019

Top 5 van de reis:

- 1 Stellers Zeearend en Chinese Kraanvogel
- 3 Oeraluil
- 4 Mandarijneend
- 5 Langstaartroodmus