

REISVERSLAG

EASY BIRDING IN EXTREMADURA

8 – 14 Maart 2020

Godfried Schreur



Georganiseerd door:



**BIRDING
BREAKS**



Waarneming.nl

Dag 1 – 8 Maart 2020 Amsterdam – Madrid - Trujillo

Vier deelnemers arriveerden rond het middaguur op het vliegveld van Madrid, met een vlucht vanuit Schiphol en een vlucht vanuit Brussel. Gids/reisleider Godfried Schreur stond klaar om iedereen te verwelkomen. In het groene busje reden we vervolgens richting Extremadura. Onderweg maakten we een paar leuke stops. Bij de eerste plek zagen we meteen twee Spaanse Keizerarenden, Vale en Monniksgieren! Er vlogen ook veel Rode Wouwen, enkele Buizerden en een Bruine Kiekendief. In het veld zaten o.a. Rode Patrijs, een Iberische Groene Specht, Kneu, Veldleeuwerik en veel konijnen. De volgende stop was een "comfort-stop", we aten een lekker broodje en vanaf de parkeerplaats van het wegrestaurant werden Ooievaar, Koereiger, Kuifleeuwerik en de eerste Grauwe Gors gespot. Het landschap werd steeds mooier naarmate we verder van Madrid geraakten. Op een gegeven moment werd een Grijs Wouw ontdekt op een telegraafdraad langs de snelweg. Gelukkig was er snel een afrit. We reden terug over de ventweg in de hoop hem wat beter te kunnen zien. De Grijs Wouw vloog wat verder weg en stond hier en daar te bidden. Opeens dook hij naar beneden op de grond, om vervolgens, met een prooi in de klauwen, in rechte lijn langs ons te vliegen naar een paar bomen. Daar werd hij opgewacht door een tweede Grijs Wouw. Wauw! Nadat we ook nog plaatjes hadden "getrokken" van mooie orchideeën (*O. tenthredinifera*) was het tijd geworden om door te rijden naar Trujillo. In ons sjeke hotel ontmoetten we de resterende twee deelnemers die reeds enige tijd in Spanje waren. Het reisgezelschap was compleet! Het zou een gezellige week worden. Daar werd op geproost. Het avondeten smaakte prima en na het lijsten gingen we onder de veren.



Wolzweverorchis
(*Ophrys tenthredinifera*)
(foto: Godfried Schreur)

Dag 2 – 9 Maart 2020 Santa Marta de Magasca en omstreken

Na een uitgebreid en overvloedig ontbijt vertrokken we richting de open, min of meer vlakke weilanden nabij Trujillo. Daar vielen we met onze neus in de boter, want voordat we het door hadden stonden we al naar Grote Trappen, Kleine Trappen en Witbuikzandhoenders te kijken. De mannetjes Grote Trappen stonden zelfs te baltsen, waarbij ze zichzelf helemaal binnenste-buiten keren en veranderen in één grote, witte verenbal. De groep van 60+ Witbuikzandhoenders zat niet al te ver weg en er was nog geen luchttrilling dus ze waren zeer goed te bewonderen door de telescoop. Bij de Kleine Trap was de zwarte kraag van de mannetjes al goed te zien. Terwijl we stonden te genieten van deze prachtige steppevogels werden we prettig gestoord door andere leuke soorten zoals Hop, Kuifkoekoek, Iberische Klapekster, etc... En de Kalanderleeuwerikken gaven een vrolijk concert ten beste. Even verderop zochten we naar Zwartbuikzandhoenders, maar we vonden slechts Spaanse Keizerarend, Vale en Monniksgier. Ook niet te versmaden. We moesten even terug naar de trappenplek voor een verloren leesbril. Dankzij die actie zagen we ook nog een Steenarend laag en niet al te ver langs vliegen. Het kon niet op die ochtend! Na een lekker kopje koffie op het dorpsplein van Santa Marta de Magasca gingen we verder. We stopten op een plek met mooi uitzicht over een vallei van een beek. Al snel verscheen de Slangenarend ten tonele. Hij vloog langzaam voorbij, zo nu en dan stil hangend tegen de wind. Toen we zeiden "OK, laten we verder gaan", toen pas, kwam de Havikarend tevoorschijn. Hij cirkelde rond boven de helling van de vallei. Zodoende konden we zowel de bovenkant als de onderkant goed zien. De witte vlek op de rug was onmiskenbaar. We lunchten in een ander valleitje, ook weer een schilderachtig plekje. De Rotszwaluw showde de witte venstertjes in zijn staart. Op een hoge plek in het landschap gaf Godfried uitleg over de "Trashumancia". Ook hier vlogen gieren, arenden, wouwen, waaronder Zwarte Wouwen op trek, hoog, richting het noorden. We maakten een wandeling, maar het was inmiddels warm geworden. De vogels zaten in de beschutting. Bij de laatste stop voor een paartje Steenuilen zagen we ook nog Dwergarend. Daarmee hadden we alle vijf arendsoorten van het gebied gezien! Het was mooi geweest voor vandaag! Wat een topdag!



Grote Trap (foto: Jordy Raets)

Dag 3 – 10 Maart 2020 National Park Monfragüe

Vandaag was het Nationaal Park van Monfragüe aan de beurt. De verwachtingen waren hoog gespannen, niet in de laatste plaats door de uitleg van Godfried. Bij de eerste stop zagen we o.a. Steenarend, Alpengierzwaluw, Cirlegors en Appelvink. Vervolgens stopten we bij de Salto del Gitano of Peña Falcón, met imposante rotspartijen aan weerszijden van de Taag, volgens Godfried één van de beste vogelkijkpunten van Europa. We genoten hier met volle teugen van Vale Gier, Monniksgier en ook Aasgier, Zwarte Ooievaar, Slechtvalk, Zwarte Wouw, Grijs Gors, Baardgrasmus, Zwarte Roodstaart en Roodstuitzwaluw, maar het was de Blauwe Rotslijster die hier de show stal. Wat een juweeltje! Sommige zagen bovendien een drietal Edelherten de Taag over zwemmen. Kortom, het was niet zoals beloofd, nee het was allemaal nog veel beter en mooier! We hadden moeite om deze toplek te verlaten, maar er stond ons nog meer moois te wachten. Na een lekker bakkie lunchten we wederom op een fijne plek, ditmaal met picnic tafels. De Appelvinken echter wilden niet meewerken. Dus gingen we verder het park in. Na een nest met twee Zwarte Ooievaars er op, bezochten we de Portilla del Tietar, nog zo'n imposante gierenrots. Hier zou ook Oehoe moeten broeden... En inderdaad, vanuit een nis hoog in de rotspartij keek een Oehoe naar buiten. De kop en de oorpluimen waren goed te zien. De rest van het lichaam bleef verborgen. Inmiddels was een Spaanse Keizerarend boven op de rotspartij gaan zitten. Het ging maar door. Het was inmiddels weer behoorlijk warm geworden. Dus dronken we een frisdrank -het is tenslotte een "Easy Birding" reis- met uitzicht op een Kurkeiken bos met veel vogels. De excursie werd afgesloten met een wandeling naar het oorspronkelijk moorse kasteel boven op de berg. Eenmaal op de bergtop genoten we van een schitterend uitzicht over het landschap. De Vale Gieren kwamen op ooghoogte langs zweven, een leuke uitdaging voor de fotografen. Een waardige afsluiting van een prachtige dag.



Blauwe Rotslijster (foto: Godfried Schreur)

Dag 4 – 11 Maart 2020 Campo Lugar – Stuwmeer van Alcollarín

Vandaag verlieten we Trujillo in zuidoostelijke richting. We bezochten eerst een stuwdam waar Kuifkoekoeken luidruchtig rond vlogen. Ze werden achtervolgd door Eksters, hun waardvogels. Zowel man als vrouw Bruine Kiekendief waren goed te zien vanaf de dam. De volgende stop was wéér goed voor Grote en Kleine Trap. Na goed speurwerk vonden we ook een paartje Zwartbuikzandhoenders. Ze zaten behoorlijk ver weg maar door de telescoop waren het rode keeltje en de grijze borst van het mannetje duidelijk zichtbaar. Even later stopten we voor Griel, en inderdaad, we vonden een paartje. Gelukkig maar, want verderop waren ze niet meer aanwezig. Na de koffie begaven we ons naar de picnic tafels nabij het stuwmeer van Alcollarin. De lunch werd verstoord door een paartje baltsende Steenarenden. Hè wat vervelend nou ;-). Op het water van het stuwmeer konden we een behoorlijk aantal watervogels registreren, zoals Georde Fuut, Dodaars, Slobeend, Tafeleend, Lepelaar, Kleine en Grote Zilverreiger, etc... Maar het meest opmerkelijke daar was ditmaal eens geen vogel, maar een zoogdier. Een vissende Otter dook herhaaldelijk kopje onder. Op een gegeven moment kwam hij boven met een vis in zijn bek. Hij zwom daarmee in rechte lijn naar een paar takken die uit het water staken. Rustend op die takken werd het visje verorberd. Schitterend! Vervolgens maakten we een wandeling door de dehesa. De Steeneiken stonden volop in bloei, evenals vele kruiden onder de bomen. Er vlogen Blauwe Eksters rond. We vonden zelfs een plekje waar ze kwamen drinken. Maar het was moeilijk om ze eens uitgebreid te bekijken, want zodra ze doorhadden dat je naar ze keek, maakten ze dat ze weg kwamen. Uiteindelijk lukte het de doorzetters om ze toch redelijk te bekijken en op de gevoelige plaat vast te leggen. Andere leuke soorten hier waren Europese Kanarie, Spaanse Mus, Staartmees en Kleine Zwartkop. Maar ook de gewone soorten als Vink, Putter, Groenling, Zwarte Spreeuw, Grauwe Gors mochten zich verheugen op onze belangstelling. Vandaag was uiteindelijk de dag met de grootste soorten diversiteit van de reis, want we zagen wel 79 soorten. Die avond maakten we ook nog een wandeling door het mooie, middeleeuwse stadje van Trujillo. En we dineerden in een leuk en typisch restaurant aan het mooie plein.



Plaza de España, Trujillo (foto: Godfried Schreur)

Dag 5 – 12 Maart 2020 Urban Birding in Mérida en Trujillo

In een klein uurtje reden we naar Mérida, de hoofdstad van Extremadura en circa 2000 jaar geleden de hoofdstad van de Romeinse provincie Lusitania. De eerste vogelplek was bij het acueduct "Los Milagros" over de Albarregas rivier. De Cetti's Zangers, Sint Helenafazantjes, Zwartkoppen en Groenlingen waren nadrukkelijk aanwezig. Het lukte ons om die Cetti's Zanger eens goed te observeren. Zwarte Ibissen kwamen zeer dichtbij fourageren. "Maar ze zijn helemaal niet zwart!" Een Waterral verscheen ook herhaaldelijk in beeld. Tijdens een kleine wandeling langs de beek vonden we een Buidelmees die druk bezig was met de nestbouw. Het was prachtig om dit prachtige vogeltje zo druk doende met zijn buidelnestje te kunnen gadeslaan. De koffie halverwege de ochtend mocht ook vandaag niet ontbreken. Nadien maakten we een wandeling langs de Guadiana rivier en over de langste Romeinse brug van de wereld. Wat we daar allemaal zagen was super! We begonnen bij een gemengde reigerkolonie met o.a. Koereiger, Kwak, Zwarte Ibis en Lepelaar. Tijdens de wandeling door het park naar de Romeinse brug zagen we veel vinkachtigen, naast de algemene Groenling, Europese Kanarie, Putter, Vink werden ook Sijsjes ontdekt. Sommige mannetjes zaten zelfs te zingen. Eenmaal op de brug gingen we vrolijk verder met vogelen. Het leek wel een vogelboulevard. Minstens drie verschillende Woudaapjes kwamen uit het riet tevoorschijn. Eén mannetje ging pontificaal voor ons hoog in een struik zitten! Dit leverde mooie plaatjes op. De Purperkoet speelde in principe verstoppertje, maar kwam uiteindelijk ook mooi in beeld. Vale Gierzwaluw, IJsvogel, Sint Helenafazantje en Rotsduif waren andere leuke soorten die we daar hebben gespot. Na een verfrissend drankje reden we terug naar Trujillo waar we nog even hebben gevogeld in een stadsparkje met een grote vijver. Daar zaten o.a. Steltkluten, Kleine Plevier, Dodaars, en een Knobbelzwaan. Op het dak van de arena zaten een paar Kleine Torenvalken. De verschillen met de "gewone" Torenvalk waren heel duidelijk te zien. Die dag van "Urban Birding" werd afgesloten met een prachtige Dwergooruil in het parkje vlak voor ons hotel. Top!



Cetti's Zanger (foto: Jordy Raets)



Zwarte Ibis (foto: Jordy Raets)



Woudaapje (foto: Jordy Raets)



Kleine Torenvalk (foto: Jordy Raets)



Dwergooruil (foto: Godfried Schreur)

Dag 6 – 13 Maart 2020 Jaraicejo – Embalse de Arrocampo – El Sierro de Almaraz

We besloten om de laatste hele dag te besteden aan een aantal gebieden die we nog niet bezocht hadden ten noorden van Trujillo. We namen eerst een kijkje bij de drie generaties bruggen over de Almonte rivier. Een schitterend plekje maar het leverde geen nieuwe soorten op. Bij de volgende stop konden met name de Grote Lijster en de Baardgrasmus rekenen op onze belangstelling. De Steenarend en Monniksgier dropen af wegens gebrek aan aandacht... Een Slangenarend dook plotseling op, op zeer geringe afstand. Bij het stuwmeer van Arrocampo verbeterden we de waarneming van Purperkoet van gisteren. Maar verder was het daar stil. Witgatje en Oeverloper kwamen op min of meer hetzelfde moment in het zicht. Zodoende konden we ze mooi vergelijken, want het onderscheid is niet altijd even makkelijk. Echter, vandaag was de hoofdrol weg gelegd voor de Grijs Wouw. Een paartje van deze bijna witte, uilachtige roofvogels vloog dichtbij ons een paar rondjes. Top! Die middag werd besteed aan de orchideeën, de ene nog mooier dan de andere. We zochten een kalkrijke berghelling af naar deze pareltjes onder de wilde bloemen. Uiteindelijk zouden we wel negen soorten waarnemen. De alom aanwezige Appelvinken speelden verstoppertje, zoals gewoonlijk. De laatste stop maakten we bij een brug over de Taag-rivier. Daar vlogen veel gieren, alle drie de soorten, een Havik, de IJsvogel en uiteindelijk lukte het ons om een Appelvink redelijk goed te observeren. Toen waren we helemaal verzadigd, we hadden immers al zo veel moois gezien de afgelopen dagen. Dus we besloten naar het hotel te gaan, om even te rusten en ons op te frissen voor het diner. Tijdens het "laatste avondmaal" werd geproost op een prachtige en gezellige week vol met mooie waarnemingen. De mooiste momenten werden gememoreerd en de gids kreeg een pluim 😊



Grijze Wouw (foto: Jordy Raets)

Dag 7 – 14 Maart 2020 Trujillo – Madrid - Amsterdam

We namen in het hotel afscheid van de twee deelnemers die op eigen houtje naar Nederland zouden terug rijden. Met de overige deelnemers maakten we nog een laatste excursie in een open weidegebied dichtbij Trujillo. Een paartje Steenuilen op een vervallen muurtje was nog net te zien in de mist. Zes Grote Trappen vlogen op en de Kalanderleeuwerikken zongen onvermoeid door. Een Hop zat rustig op een huisje. Tijdens een wandeling vonden we 8 Grielen. Deze waarneming verbeterde de vorige observatie van deze bijzondere vogel. De Iberische Klapeksters lieten zich ook goed zien. En we konden zelfs nog een nieuwe soort noteren, de Rotsmus. We kwamen hem we op meerdere plekjes tegen die ochtend. Geen spectaculaire soort want hij lijkt op een vrouwtje huismus, maar toch heel leuk. Toen was het moment aangebroken om naar het vliegveld te rijden. Met tegenzin stopten we de verre kijker in de hoes...

We konden er niet meer omheen. We hebben het tijdens de week goed kunnen ontwijken. En tijdens de excursies in het veld konden we het zelfs van ons afzetten, helemaal vergeten. Maar de realiteit van het Coronavirus drong zich op. Gedurende de week had iedereen het nieuws wel stilletjes gevolgd en gelukkig heeft het geen negatieve gevolgen gehad voor de reis. Maar op de dag van de terugweg werden onze gedachten beheerst door de omstandigheden. Het was stil op de weg en de sfeer op het vliegveld was raar. Maar de terugweg is voor iedereen gelukkig soepel verlopen. We zijn allemaal goed en wel thuis gekomen.



Hop (foto: Jordy Raets)

Ik wil hierbij alle deelnemers hartelijk danken voor jullie bijdrage aan een super gezellige en fijne reis. We hebben alle belangrijke vogelsoorten goed kunnen waarnemen. Daarnaast hebben we kunnen genieten van o.a. otter en andere zoogdieren, orchideeën en andere wilde bloemen, gekko's, schorpioen en andere beestjes, mooie historische stadjes en fraaie landschappen. We hebben bovendien geluk gehad met zonnig en warm weer. En we hebben lekker gegeten tijdens ontbijt, lunch en diner. Kortom, het was helemaal top!

Ik hoop jullie nogmaals te kunnen verwelkomen op een volgende vogelreis!

La Codosera, 20 Maart 2020

Godfried Schreur



Urban Birding in Mérida (foto: Godfried Schreur)



Baardgrasmus (foto: Jordy Raets)



Parende Ooievaars (foto: Jordy Raets)



Buidelmees (foto: Godfried Schreur)



Zwarte Ooievaar (foto: Godfried Schreur)