



## Verslag dagtocht Biesbosch, 10-10-2020

Fokko Erhart, 14 oktober 2020

Voordat ik goed en wel iedereen welkom heb geheten op deze dagtocht van BirdingBreaks, meldt de eerste Cetti's zanger zich. En kort na mijn praatje komt de eerste IJsvogel al langs gevlogen. Ter hoogte van de boot laat hij eerst zijn warm oranje buikje zien en keert ons daarna zijn felblauwe rug toe. Hoewel we nog niet zijn afgevaren is onze dag al goed begonnen!

Een stukje verderop zit vlak naast de boot een Blauwe Reiger. We zien hem aarzelen, maar hij blijft toch zitten. *Chack!* De eerste mooie foto is een feit. Via allemaal kleine kreekjes vinden we onze weg door het moeras. Links en rechts zijn sporen te zien van Bevers. Het beestje zelf krijgen we helaas niet voor de lens vandaag. Schipper Jaap vertelt ons over het roerige grientwerkersverleden van dit gebied.

Bij de Mariapolder gaan we de boot uit om een kijkje te nemen in het vogelkijkhuis. Op de plas zitten 30 Bergeenden en voor de hut zien we een Cetti's zanger het riet in duiken. Als we verder varen wordt er een Zeearend gemeld, maar veel meer dan een forse Buizerd kan ik er helaas niet van maken. Als we even later een zijsloot van de Kikvorskil in varen is het wel raak! Een eerstejaars Zeearend zit in een boom midden in de Huiswaard. Nadat iedereen hem gezien heeft varen we snel verder om 100 meter verderop aan land te gaan. Snel lopen we terug naar de plek van waaraf de Zeearend het beste te zien is. Ik zet mijn telescoop op en laat de deelnemers meegenieten van deze prachtige waarneming. Na tien minuten meldt een alerte deelnemer een tweede Zeearend.



Pal boven de eerste, in dezelfde boom.... Tja, dat kan natuurlijk ook. Wat verder op de achtergrond zit een witte roofvogel met een licht voorhoofd. Helaas blijkt dat bij nadere bestudering toch 'gewoon' een Buizerd te zijn en geen Visarend. Wel vliegen daar ook nog twee Haviken rond en als na een kwartiertje de twee Zeearenden op de wieken gaan zien we een Ooievaar vliegen. Het kan niet op! Tegelijkertijd vallen er vier Watersnippen in en trekken er groepjes Vinken over. Dat is ook leuk maar toch net even anders...



*Via allemaal kleine kreekjes vinden we onze weg door het moeras.*

Rond 12:30 uur zit onze boottocht erop en drinken we nog een kopje koffie. Daarna gaan we verder naar de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Als we daar aankomen schuilen we even in de auto tot de bui is weggetrokken. Daarna lopen we over een vlonder dit waterrijk gebiedje in. Daar kunnen we, verscholen achter een rietkraag verschillende soorten eenden mooi bekijken, zoals de Wilde, Krak- en Slobeend, Wintertaling en Smient. De mooiste vind ik het vrouwtje Pijlstaart, maar ja over smaak valt niet te twisten. Ook op de veerpont van de Kop van 't Land naar de Brabantse Biesbosch en Noordwaard volgt een tweede korte maar hevige regenbui. Gelukkig zitten we droog in de auto.

In de Noordwaard vervolgen we onze zoektocht naar vogels. Ter hoogte van de Galleiweg gaat een grote groep Kieviten de lucht in. Als snel zie ik de oorzaak van al die onrust. Voor ons vliegt namelijk een Zeearend. Ik prik mijn auto in de berm en alarmeer de deelnemers. Die hebben deze joekel ook snel in de kijker. Precies ter hoogte van ons gaat hij op jacht. Allereerst maakt hij een duikvlucht in de richting van een vis, en daarna doet hij een uitval naar een Wintertaling, en tenslotte test hij de alertheid van een Grauwe gans. Wouw, wat zijn wij vandaag getuigen van een prachtige vliegshow! Uiteindelijk wordt de Zeearend zelf belaagd door een brutale Kievit. Nou die durft!





*In de Galleiwaard zijn we getuigen van een prachtige vliegshow van de Zeearend.*

Ik sta op het punt om verder te gaan als aan de andere kant van de weg een tweede Zeearend blijkt te vliegen. Ook daar kijken we met ingehouden adem naar. Deze is ook op zoek naar een hapje, maar heeft zo te zien meer succes. Na een korte duikvlucht blijft hij met wijd openstaande vleugels op de grond zitten en na een tijdje begint hij zijn prooi te plukken. We besluiten verder te rijden, om te kijken of we hem vanaf de andere kant beter kunnen zien. Als we eenmaal daar zijn is er echter helemaal niks meer te zien. Of de vogels is inmiddels gevlogen, of hij zit net achter een van de vele dijkjes. Nou ja, zo mooi als we ze vandaag gezien hebben dat gebeurt maar zelden.

Als het rond 16:00 uur gestaag begint te regenen maken we ons rondje en nemen we aan het eind van de Noordwaard afscheid van elkaar. Onderweg terug naar huis is er op de snelweg een ware wolkbreuk. Beducht minder ik mijn snelheid wat. Maar ach ik heb geen haast en het geeft me wat meer tijd om na te genieten van al die mooie waarnemingen!