

ZUID SPANJE: Tarifa en Coto Doñana

11 – 18 September 2018



Georganiseerd door:



www.birdingbreaks.nl

Reisverslag

Dag 1 – 11 September 2018 Amsterdam – Málaga - Tarifa

De vroege vlucht van Schiphol naar Málaga verliep soepel en volgens schema. Ik had mijn groene bus reeds in de parkeergarage van het vliegveld klaar staan en de bus van Theo was snel geregeld. Het feest kon beginnen! We gingen namelijk meteen vogelen in een natuurgebied dichtbij het vliegveld. Daar maakten we een relaxte wandeling langs een paar schuilhutten. Dwergarend, Flamingo, Steltkluut, Strandplevier, Roodstuitwaluw, Graszanger, Zwartkopwever en Monniksparkiet waren de eerste toppertjes. Er zouden nog vele toppers volgen deze reis. We lunchten in een leuke lunchroom met vlotte bediening. Na de lunch wierpen we nog even een blik op zee en in de rivieruitmonding. We ontdekten o.a. Zwartkopmeeuw, IJsvogel en verre Vale Pijlstormvogels. Toen was het tijd om richting de Straat van Gibraltar te rijden. Dat ging heel vlot over ruime tolwegen. Bij een servicestation maakten we een zogenaamde "comfort stop". Daar kwam even een Kleine Zwartkop tevoorschijn alvorens weer in het struikgewas te verdwijnen. Een Wespendif werd door ons gevolgd op weg richting Afrika. Vanuit de auto werden ook de eerste Slangen- en Dwergarenden gezien. De vogeltrek was al duidelijk zichtbaar. We installeerden ons in het aangename hotel met zwembad en subtropische tuin. De kamers waren ruim en comfortabel. Het diner en de wijn smaakten ook prima dus de sfeer was opperbest. We hielden even een voorstel rondje en de eerste soorten werden aangevinkt op de daglijst. 63 soorten, niet slecht voor een eerste reisdag.



Monniksparkiet (Foto: Godfried Schreur)

Dag 2 – 12 September 2018**Tarifa en omgeving – Sierra de la Plata**

Na het prima ontbijt gingen we op pad richting het strand, althans dat dachten we. We zouden dat strand echter niet bereiken die dag. Er waren zo ontzettend veel vogels te zien onderweg dat we gelukkig gestrand zijn op een landweggetje. We genoten volop van de onaflatende stroom van laag langs vliegende roofvogels. Het betrof voornamelijk Zwarte Wouwen, maar ook Dwergarend, Slangenarend, Wespendif, Sperwer, Bruine Kiekendief, Aasgier en Visarend volgden de trekbaan vlak langs/boven ons hoofd. Op een gegeven moment werden zelfs Zwarte Ooievaars ontdekt - "waar?" - "daar tussen al die Vale Gieren". Wat een feest! Duinpiepers, Gele Kwikstaarten, Kalanderleeuwerikken en Grauwe Gorzen waren ook van de partij. Het roofvogelfestijn ging gewoon door boven het barretje waar we even koffie hebben gedronken. We lunchten op een trektelpost waar het aanmerkelijk rustiger was. Een residente Cirlogors stal hier de show. Daarna reden we naar een bergrug waar we een goede kans zouden maken op Blauwe Rotslijster en Rùppels Gier. De eerste werd heel mooi gezien maar de gier liet echter verstek gaan. Daarvoor in de plaats werden we getraakteerd op een mooie Amerikaanse Monarchvlinder en een Zomertortel. De temperatuur liep behoorlijk op die middag. Enigzins oververhit doch voldaan keerden we terug naar het hotel, waar sommigen afkoelden door middel van een verfrissende duik in het zwembad. Het avondeten smaakte weer prima!



Slangenarend (Foto: Godfried Schreur)

Dag 3 – 13 September 2018

Strand bij Tarifa - Boottocht op de zeestraat

Na het ontbijt werd nog een poging ondernomen om naar het strand ten noorden van Tarifa te gaan. Dit keer lukte dat wel, want we werden niet verhinderd door honderden trekvogels. Tijdens de wandeling langs het strand werden we verrast door veel leuke soorten zoals Kuls Pijlstormvogel, Jan van Gent, Audouin's Meeuw, Strandplevier, Rosse Grutto en IJsvogel. In de vlakke duinen erachter vonden we Duinpieper, Gele Kwikstaart, Kalandar- en Kortteenleeuwerik, Roodborsttapuit, Tapuit, Graszanger en een jonge Roodkopklauwier. De rest van de ochtend werd wederom besteed aan de observatie van de vogeltrek vanaf een trektelpost. Want daar waren we tenslotte voor gekomen. Er trokken vandaag weer heel wat vogels langs, niet zo veel als gisteren maar dat was dan ook een ware topdag geweest. We werden steeds beter in de herkenning van de verschillende roofvogels. Het werd bijna gewoon al die arenden, wouwen, dieven, gieren en Zwarte Ooievaars. We zochten tussen al die "reeds bekende" soorten naar de krenten in de pap, dat wil zeggen nieuwe soorten voor de lijst. Die vonden we in de vorm van een jonge Rüppels Gier die wel heel mooi en dichtbij langs kwam zeilen. De jonge Spaanse Keizerarend was ook niet te versmaden ook al bleef hij relatief ver. Bovendien hebben wij zo'n 40 valse gieren op het karkas van een koe zien wroeten. Toen was het tijd om de zee op te gaan. De omstandigheden waren gunstig voor een kleine "pelagic" met een whale watching boot. Maar we waren niet de enige die daar zo over dachten. Ondanks de drukte op de boot kregen we mooi Tuimelaars en Grienden van dichtbij te zien. Wat betreft de vogels waren noemenswaardig de Jan van Genten, Kuhls Pijlstormvogels, 2 Stormvogeltjes en de twee Sperwers die midden boven de zeestraat besloten om rechtsomkeert te maken. Wij maakten ook een U-turn toen we heel dichtbij de kust van Marrokko waren. Het was weer een mooie doch intensieve dag geweest, vol met indrukwekkende impressies en waarnemingen.



Rüppels Gier (Foto: Godfried Schreur)

Dag 4 – 14 September 2018**Parque Natural Los Alcornocales**

Vandaag zijn we de andere kant op gegaan, dat wil zeggen noord-oostwaarts. Eerst bezochten we een bosgebiedje met een weelderige vegetatie van kurkeiken, dennen, laurier- en aardbeibomen. Tijdens de wandeling zagen we o.a. Vuurgoudhaan, Iberische Tjiftjaf en Kuifmees. De Appelvink was niet voor iedereen weggelegd. Bij een trektelpost dichtbij Algeciras werd de cursus ter herkenning van vliegende roofvogels voortgezet. Iedereen werd echt gedwongen om goed te kijken en de kenmerken te benoemen. Zodoende had men de Zwarte Wouw, Wespendif, Sperwer, Slangenarend en de lichte vorm van de Dwergarend al aardig onder de knie. Maar die donkere vorm van de Dwergarend blijft moeilijk! Daarna volgde de picknick lunch bij een bezoekerscentrum waar ook nog wat boekjes en souvenirs werden gekocht. Het middagprogramma stond in het teken van een bezoek aan het Natuurpark “Los Alcornocales” (de Kurkeikenbossen). Daar klommen we naar een hoog punt met uitzicht over de bossen en een groot stuwmeer. Er vlogen vele Huis, Boeren en Roodstuitzwaluwen zowel als Vale Gierzwaluwen. Maar we zochten eigenlijk naar de Kaffergierzwaluw, tevergeefs. Desalniettemin genoten we van de Pasja-vlinder en de Purperlibel, Edelhert en Damhert en meer Vuurgoudhaantjes en Kuifmezen. Toen de zon even door de wolken kwam wemelde het ineens van de Wespendifieven die gezamenlijk in thermiekbellen langs kwamen. Bij een moors kasteel regende het, maar dat weerhield ons er niet van om dit oude bouwwerk te bezichtigen. Op de kantelen werden 2 Blauwe Rotslijsters ontdekt. Er vlogen bovendien Rotszwaluwen rond. Terug in het hotel werd geïmproviseerd op een mooie dag.



Pasja-vlinder (Foto: Godfried Schreur)

Dag 5 – 15 September 2018 Tarifa - La Janda - Barbate

Ons eerste bezoek van vandaag leidde ons naar het stadje Tarifa. Daar zijn we op zoek gegaan naar de Grauwe Bulbuul, een Afrikaanse kolonist die vaste voet aan wal heeft gezet in het uiterste zuidpuntje van Spanje. Meteen nadat we uitgestapt waren hoorden we de Bulbuul zingen. Maar we zagen hem in eerste instantie niet. Tijdens de zoektocht naar deze bijzondere soort kwamen we een Bijeneter en Kleine Torenavalken tegen. Uiteindelijk kregen we de Grauwe Bulbuul in het vizier. Iedereen heeft hem goed kunnen waarnemen. Daarna bezochten we een vogeltrektelpost. Op weg naar die post werden tegelijkertijd een Gibraltar Buizerd (een hybride tussen de Noord-Afrikaanse Arendbuizerd en de de "gewone" Buizerd) en een Slechtvalk ontdekt. Mooie waarnemingen! Op de observatiepost trok helaas niet veel langs of waren wij al te verwend om het nog te kunnen waarderen? We vermaakten ons met Grasmussen, Kleine Zwartkoppen en een Steenuil. Daarna reden we noordwaarts richting de rijstvelden van La Janda. Eenmaal daar aangekomen werden we verwelkomd door Bruine Kiekendieven, een juveniele Kwak en vele Bandgrondlibelles. We zagen ook al snel grote aantallen Zwarte Ibissen en Ooievaars. Het aantal eenden en steltlopers in de (te) efficiënt gecultiveerde lagune viel wat tegen maar een paartje Griuze Wouwen deed ons weer opleven. Rond lunchtijd pakten donkere wolken zich boven ons samen en viel er een flinke onweersbui. Dan maar in het busje lunchen... We besloten het einde van de bui niet af te wachten en door te rijden naar het getijdgebied van Barbate. Een eerste blik in dit natuurgebied was zeer productief. Er zaten vele steltlopers, meeuwen en een paar Reuzesterns. Er werd zelfs nog een geringde, Nederlandse Kleine Mantelmeeuw ontdekt. Een volgende blik leverde nog meer mooie waarnemingen op, o.a. die van Audouin's meeuwen, Flamingo's en wel 28 Grielen! Heel gaaf! De Heremietibis gaf niet thuis dus die hielden we tegoed voor de volgende dag. Het was wederom een mooie en volle dag geweest!



Ooievaars in de rijstvelden (Foto: Godfried Schreur)

Dag 6 – 16 September 2018**Tarifa – Laguna de Medina - Chipiona**

Tijd om te verkassen! We genoten nog één keer van het uitgebreide ontbijtbuffet en namen vervolgens afscheid van ons fijne hotel en van de Straat van Gibraltar. We reden noordwaarts richting de Coto Doñana voor een nieuwe ervaring. Onderweg stopten we bij een golfbanen complex om te zoeken naar de Heremietibis. Maar ook hier gaf hij niet thuis. Gelukkig zagen we er wel één vliegen langs de hoofdweg. We keerden en reden een onverhard pad in. Dit liep dood op een landgoed met vechtstiertjes. Maar beter niet in lopen, dus! We konden er wel even rustig staan en met een beetje geduld kregen we allemaal de Heremietibissen, afkomstig van een succesvol herintroductie programma, te zien. We reden verder en stopten bij de Laguna de Medina. Een wandeling langs de oever van deze natuurlijke lagune naar een schuilhut was zeer de moeite waard. Er dreven veel eenden en koeten op het water. Met een beetje speurwerk haalden we er o.a. Witkopeend, Witoogend, Krooneend, Geoorde Fuut en Knobbelmeerkoet uit. Maar voordat iedereen de kleine knobbeltjes van de "bekroonde" meerkoet had gezien waren we een uurtje verder. Langs het pad naar de hut werden Bonte en Grauwe Vliegenvangers gespot. Vlak voordat we weer verder wilden rijden hoorden we een Griel roepen. We besloten om die even op te zoeken. Zo gezegd, zo gedaan. We vonden al snel tientallen Grielen tussen de olijfbomen samen met Rode Patrijzen. Als laatste onderdeel van de dag bezochten we een gebouw met de enige bekende kolonie van Huisgierzwaluwen van Europa. Er vlogen minstens 11 exemplaren rond. Wat een bijzondere verschijning! Het tweede hotel was ook aangenaam en niet onbelangrijk: ook in dit hotel waren het diner en de wijn weer dik in orde. We zaten bovendien vlak naast het strand en de zee, dus dat bood mogelijkheden voor de waarneming van steltlopers, meeuwen en zeevogels.



Witkopeend (Foto: Godfried Schreur)

Dag 7 – 17 September 2018 Coto Doñana

Vandaag stond een bezoek aan het oostelijk deel van de Coto Doñana op het programma. We reden door een typisch Spaans stadje naar een intensief landbouwgebied met plastic kassen. Daar stopten we bij een paar slordige, vieze poeltjes met rietvegetatie. De verwachtingen waren niet hoog gespannen vanwege de omgeving. Dat bleek geheel onterecht, want de poeltjes zaten helemaal vol met bijzondere vogels. De Dunbekmeeuwen, Ralreigers, Woudaapjes, Kwakken, Marmereenden, Witkopeenden en Purperkoeten vlogen ons om de oren! Ongelooflijk! Als klap op de vuurpijl werd er ook nog een kameleon uit de bosjes getoverd. Het kon niet op! Tijd voor een bakkie. We bestelden een broodje met heerlijke kaasomelet voor de lunch. Maar eerst bezochten we nog een zoutpannencomplex. Hoogtepunten daar waren o.a. Rode Wouw, Visarend, Reuzestern, Dunbekmeeuw, Grutto, Kluut, Flamingo en Kleine Kortteenleeuwerikken. Het kwik liep inmiddels behoorlijk op. Dus het was fijn dat we in de schaduw van een dennenbos konden picknicken. Er zaten bovendien veel vliegenvangers. Vervolgens reden we naar een lagune, waar we nog meer Marmereenden en Kwakken konden bewonderen. Maar het was eigenlijk iets te warm geworden. De airco van de busjes werkte gelukkig goed. Bij een waterdepot konden we een nieuwe soort noteren: de Kievit. Hij zat tussen de Steltkluten, Zwarte Ibsen en Tureluurs. De Lange Oeverlibel trok ook onze aandacht evenals de wespen... De laatste excursie werd besteed aan de vogels op een strand met laag water. Er zaten veel verschillende soorten steltlopers, meeuwen en sterns. Maar voor sommigen was het te veel geworden, het was mooi geweest. Het was tijd om naar het hotel te gaan en wat uit te rusten onder het genot van een verfrissing. Die avond, tijdens het diner, memoreerden we de mooiste momenten van reis en dat waren er vele geweest, te veel om op te noemen.



Kameleon (Foto: Godfried Schreur)

Dag 8 – 18 September 2018 Chipiona – Sevilla - Amsterdam

De laatste dag al weer... Er was vandaag helaas geen tijd meer om te vogelen want de vlucht naar Schiphol vertrok al vroeg. We reden rustig aan naar Sevilla. Het kleine vliegveld was een verademing. Na het inchecken was het tijd om afscheid te nemen. Het was weer een leuke en gezellige reis geweest.



Ralreiger (Foto: Godfried Schreur)

De BirdingBreaks reis naar de Straat van Gibraltar en Coto Doñana in september 2018 was weer een groot succes! We hebben kunnen genieten van de massale vogeltrek van Europa naar Afrika en van vele andere hoogtepunten.

Dwerg- en Slangenarend, Wespendif, Zwarte Wouw, Aasgier, Sperwer en Zwarte Ooievaar trokken in grote getale langs. In de wetlands vonden we Witkop-, Marmer- en Witoogend, Knobbelmeerkoet, Purperkoet, Ralreiger, Woudaapje, Dunbekmeeuw, etc... Afrikaanse soorten als Ruppels Gier, Huisgierzwaluw, Heremietibis en Grauwe Bulbuul lieten zich ook mooi zien. Daarnaast trokken ook zoogdieren, reptielen en insecten onze aandacht. Zo zagen we o.a. Tuimelaar, Griend, Kameleon, Pasja-vlinder, Lange Oeverlibel, Bandgrondlibel, etc etc.

Het was weer helemaal top!

Ik wil hierbij alle deelnemers hartelijk danken voor jullie positieve bijdrage! Ik hoop jullie allemaal nog eens te kunnen verwelkomen op een reis van BirdingBreaks.

Tot de volgende keer!

La Codosera, 8 oktober 2018

Godfried Schreur



Tuimelaars (Foto: Godfried Schreur)