

Vogelreis IJsland

1 t/m 8 juni 2023



Inleiding:

Van 1 t/m 8 juni gingen we met 14 mensen naar IJsland op een vogelreis, georganiseerd door BirdingBreaks. Deze reis werd begeleid door Godfried Schreur, die al vele reizen in IJsland heeft begeleid en veel kennis heeft van de vogels en de beste vogelgebieden daar, en Dick de Vos, die erg veel weet van vogelgeluiden.

We vlogen vanaf Schiphol naar Keflavik om vandaar met twee busjes verder te reizen.

Donderdag 1 juni:

We zouden om 14:10 uur vertrekken van Schiphol en afgesproken was elkaar om 11:15 uur in de vertrekhal te ontmoeten. Daar aangekomen stond er al een groepje reisgenoten te wachten. Enkel van hen kende ik al van eerdere reizen. Kennis gemaakt met de anderen. Dick vloog met ons mee naar IJsland. Godfried was al een paar dagen eerder naar IJsland gegaan. Het inchecken en de controle bij de beveiliging gingen vrij vlot en we vertrokken op tijd. We vlogen met een toestel van Icelandair.

Na twee uur en 40 minuten vliegen landden we op Keflavík. Daar ontmoetten we Godfried. We moesten even wachten tot de twee busjes er waren, maar we zaten daarbij lekker in het zonnetje dus dat was geen straf. Het was ongeveer 2,5 uur rijden naar ons hotel, waarbij we onderweg bij Borgarnes een tussenstop hebben gehad voor een kop koffie. Inmiddels reden we in de mist en kregen we later ook regen.

Onderweg kregen we al verschillende vogelsoorten te zien w.o. Noordse Stern, Eider, Kleine Mantelmeeuw, Kokmeeuw, Wilde Zwaan, Bergeend, Raaf, Regenwulp en ook een voor mij nieuwe vogelsoort, de Alpensneeuwhoen. Anderen zagen ook nog een Velduil, maar ik zat aan de verkeerde kant in de bus en zag deze helaas niet. De landschappen onderweg waren erg indrukwekkend.

Bij het hotel zaten enkele IJslandse Koperwieken te zingen, opnieuw een nieuwe soort. Na een heerlijk diner heeft ieder van de deelnemers verteld wat hij/zij graag tijdens deze reis zou willen zien. Vervolgens heeft Godfried het programma voor de volgende dag toegelicht. Daarna zijn we nog even voor het hotel gaan vogelen, daar het weer inmiddels een beetje was opgeklaard. We zagen veel baltsende Watersnippen, twee Wilde Eenden, drie Kleine Jagers, een Tureluur, een Zilvermeeuw en een IJslandse Grutto. Ik ben zelf nog iets langer buiten geweest en zag nog een Goudplevier en hoorde een Alpensneeuwhoen.

Vrijdag 2 juni:

Omdat ik al erg vroeg wakker was, ben ik voor het ontbijt al gaan vogelen voor het hotel. Op het programma voor deze dag stond het bezoeken van een deel van het schiereiland Snaefellsnes. Op verschillende plekken langs de route zijn we gestopt bij meertjes, waarin we o.a. IJsduiker, Topper, Kuifduiker en Roodkeelduiker zagen. Ook zagen we onderweg een Canadese Gans in een groep Wilde Zwanen. Dat blijkt voor IJsland zeer bijzonder te zijn. Daarna zijn we naar Búðir gereden, waar we door een prachtig lavaveld reden. We hebben daar bij de monding van de rivier een tijdje gevogeld en naast vogels ook een Griend gezien en een Grijs Zeehond. Op een gegeven moment vloog er een enorme groep Witbuikrotganzen voorbij, op trek naar hun broedgebieden in Groenland. Dat was erg indrukwekkend. In de rivier zagen we van dichtbij een paartje Wilde Zwanen. In het hotel daar hebben we koffie gedronken en ook nog even bij het fraaie kerkje van Búðir gekeken. Langs de weg zat een Alpensneeuwhoen op een rots, die zich prachtig liet fotograferen.



Wilde Zwanen



Alpensneeuwhoen

De volgende stop was bij Arnarstapi. Daar hebben we geluncht en na de lunch zijn we bij de kliffen met zeevogelkolonies wezen kijken. Toen we er naar toe wandelden poseerden een paar Regenwulpen mooi voor de foto. Daar zagen we ook de eerste Harlekijneenden, Noordse Stormvogels en enkele Papegaaiduikers, weer drie nieuwe soorten voor me. Verder zaten er veel Drieteenmeeuwen.



Regenwulp



Kliffen bij Arnarstapi

Daarna zijn we door het Snaefellsjökull Nationaal Park naar de kliffen van Svörtuloft gereden, waar ook weer een zeevogelkolonie is. Bij de vuurtoren zagen we o.m. de Kortbekzeekoet, Zeekoeten, Alken, Noordse Stormvogels, Grote Burgemeester én Orka's.



Kliffen bij Svörtuloft



Noordse Stormvogel



Zeekoeten



Kortbekzeekoeten

Bij een strandje hebben we gekeken of we de Orka's nog beter konden zien en dat bleek inderdaad zo te zijn.

Op de weg terug zagen we twee Poolvossen dicht bij de auto. De een was nog vrijwel wit, de andere al wat meer bruin.



Poolvos

We reden vervolgens naar Rif, waar we in een meer ontzettend veel Grauwe Franjepoten zagen en enkele Roodkeelduikers van dichtbij konden bekijken. Er was ook een kolonie van Noordse Sterns.



Grauwe Franjepoten



Roodkeelduikers

Doorgereden naar Ólafsvík, waar we bij een rivier naast een visverwerkingsbedrijf de daar aanwezige meeuwen hebben bestudeerd. Naast de vele Grote Burgemeesters, zagen we ook een Kleine Burgemeester.



Kleine Burgemeester (in het midden)



Grote Burgemeesters en -Mantelmeeuwen

Stroomopwaarts vonden we een groepje Harlekijneenden. Een Scholekster, die waarschijnlijk zijn nest dichtbij had, was niet zo blij met onze aanwezigheid en liet dit duidelijk horen.



Harlekijneenden



Scholekster

Op de terugweg naar het hotel moesten we de bergen over en reden we op de pas in dichte mist. Verder hebben we de gehele dag prima weer gehad. We hadden nog een bijzondere waarneming voor IJsland, want we zagen ook nog een Houtduif. Om 20:00 uur waren we terug bij het hotel en hebben we weer lekker gegeten en de lijsten met waarnemingen bijgewerkt. Kortom, een topdag.

Zaterdag 3 juni:

Na het ontbijt zijn we richting Stykkishólmur gereden. Onderweg zijn we gestopt bij een uitkijkpunt bij een meer en groot lavaveld, waar we hoopten een Zearend te zien. Deze broedt in de lavavelden. We zagen ze niet, maar wel een IJsduiker.

Daar ook bij een mooie waterval gekeken, de Selvallafoss.

Daarna hebben we gewandeld in een bos bij Stykkishólmur, waar we IJslandse Barmsijs, Goudhaan, Merel en IJslandse Koperwieken goed te zien kregen. We hebben ook gezocht naar de IJslandse Winterkoning, maar die konden we niet vinden.

Toen zijn we naar de haven gegaan en hebben daar even rondgekeken voor we aan boord moesten van de boot, waarmee we een vaartocht hebben gemaakt van 2,5 uur door de Breiðafjörður, de grote baai ten noorden van het schiereiland.



Dat was een geweldige ervaring. De boot voer tot op een paar meter van broedkolonies van zeevogels en we konden ze van heel dichtbij zien en mooi fotograferen. Onvoorstelbaar op wat voor smalle richeltjes de Drieteenmeeuwen nestelen.



Drieteenmeeuwen

Tussen de meeuwen zaten ook enkele Kuifaalscholvers en op een gegeven moment kwam er ook nog een paartje Papegaaiduikers vlakbij de boot zitten.

Ook werd er een sleepnet uitgezet en werd na een paar minuten dit net weer opgehaald, zodat we konden zien wat er op de zeebodem zoal leeft. We mochten proeven van kersverse coquilles en van de eitjes van zee-egels. Ze smaakten prima. Op de terugweg kreeg de boot te maken met een heel sterke stroming van het opkomende getij, dat tussen de eilandjes de baai instroomde. Er is een getijverschil van 5 meter.

Na de vaartocht hebben we in Stykkishólmur geluncht. Na de lunch hebben we gewandeld in een enorm lavaveld. Langs de kust hebben we gekeken naar verschillende groepen Eiders of we een Koningseider konden ontdekken en hebben we bij de haven van Grundarfjörður gewandeld, waar we enkele Steenlopers, Paarse Strandlopers, Kanoeten en een Bonte Strandloper zagen. Deze allemaal in broedkleed. Ook zijn we even gaan kijken bij de meest gefotografeerde berg van IJsland, de Kirkjufell.



Inmiddels was het stevig gaan waaien, dus we zijn daar niet lang gebleven. Net buiten het plaatsje zagen we nog een groepje Harlekijneenden.

We hebben nog een wandeling gemaakt langs enkele meren en een lavaveld. Daar zagen we o.m. vier Zeearenden en een Grijze Zeehond. Toen weer terug naar het hotel voor het diner. Het was opnieuw een prachtige dag.

Zondag 4 juni:

Na het ontbijt zijn we vanuit het hotel vertrokken naar onze volgende bestemming in het noorden van IJsland. Het was een lange reis van ruim 400 km, maar we hebben verschillende tussenstops gehad, zodat we af en toe onze benen konden strekken. Onderweg zagen we nog een Kleine Jager dicht langs de weg zitten.



Kleine Jager



Bonte Strandloper



Drieteenstrandloper



Kleine Rietgans

De eerste tussenstop hebben we gehad in Borðeyri, dat aan een fjord is gelegen en waarbij ik me een poosje heb bezig gehouden met het fotograferen van Drieteenstrandlopers en Bonte Strandlopers in broedkleed. Plat in het gras liggend kwamen ze steeds dichterbij. De volgende tussenstop was in Blönduós. Daar hebben we gewandeld langs de rivier en bij de monding daarvan. In de rivier zat op een zandbank een groep Meeuwen w.o. een Kleine Burgemeester. In een wegrestaurant in die plaats hebben we geluncht. Onderweg zijn we ook nog gestopt om een groep Kleine Rietganzen te bekijken en later voor een Smelleken, die plotseling vlak naast het busje voorbijvlog. De volgende stop was bij de Goðafoss waterval. In de rivier bij de waterval zaten enkele Harlekijneenden.



Uiteindelijk kwamen we om 18:30 uur aan bij ons hotel in Laugar. Na het diner ben ik nog een paar uur gaan lopen en heb ik o.m. een paartje Smienten, een paartje Kleine Jagers én eerst een vrouwtje en daarna een paartje IJslandse Brilduikers gezien. Dit was opnieuw een nieuwe soort voor me. Een Goudplevier poseerde even mooi voor de foto. Omdat het niet donker wordt in deze tijd van het jaar, kun je bijna klokje rond vogels kijken.



Goudplevier

Maandag 5 juni:

Voor het ontbijt zijn we met een paar mensen nog even naar de rivier gewandeld, die vlakbij het hotel stroomt. Daar zagen we o.a. IJslandse Brilduiker, Smient, Middelste Zaagbek en Bonte Strandloper. Na het ontbijt zijn we vertrokken naar Lake Myvatn, wat 'Muggenmeer' betekent. Het aanbevolen muggennetje was geen overbodige luxe. De vliegjes steken niet, maar het krioelde ervan en ze zijn best irritant. We zijn eerst gestopt bij de Laxá rivier, een snelstromende rivier die wordt gevoed door Lake Myvatn. In de snelle stroming zwommen IJslandse Brilduikers, Harlekijneenden en tientallen Grauwe Franjepoten.



IJslandse Brilduiker



Harlekijneenden



Grauwe Franjepoot

Daarna hebben we gekeken op een paar plekken waar de Giervalk voorkomt. Ik zag op een gegeven moment een grote grijze vogel vliegen, maar we konden er niet stoppen. Mogelijk was dit een Giervalk. We zijn nog terug gereden, maar we konden hem niet terugvinden. Ook op andere plekken zagen we de grootste valk van Europa helaas niet.

We hebben een wandeling gemaakt bij het bezoekerscentrum en zagen op het meer Kuifduiker, IJseend, Kuifeend, Topper, Smient, Grauwe Franjepoot, Zwarte Zee-eend en Krakeend.



Kuifduiker



IJseend

We zagen ook nog een Kleine Jager vliegen. Anderen zagen heel kort nog een Velduil, maar ik niet. We hebben geluncht in een dorp waar een supermarkt was en ook een zaak waar je Fish and Chips kon krijgen. We hebben nog even bij het meer gekeken en daar zagen we naast de eerder genoemde watervogels nog een fraai mannetje Pijlstaart. Toen zijn we naar Hverir gereden, wat 'hete bronnen' betekent. Dit is een kleurrijk gebied met stoompluimen, solfataren, fumarolen en kokende modderpotten en dit was erg interessant. Het rook er wel erg naar zwavel.



Nadat we hier even gewandeld hebben zijn we naar Dimmuborgir geweest, een gebied met zeer grillige en grote rotsformaties die bestaan uit vulkanisch gesteente. Hier hebben we een flinke wandeling gemaakt en zijn we ook op zoek geweest naar de Giervalk, maar ook dit keer vonden we hem niet. Laatste stop van deze dag was een gebied met pseudokraters. Daar hebben we nog even gevogeld en gezocht naar Sneeuwgorzen en Giervalk. Uiteindelijk vond Godfried beide soorten met de telescoop, maar de vogels zaten erg ver weg. Giervalk was een nieuwe soort voor mij. We zijn nog even aan de andere kant van het meer wezen kijken of we dichterbij de Giervalk konden komen, maar dat lukte niet. Hij zat inmiddels op een andere plek, maar ook weer erg ver weg. Toen zijn we terug gegaan naar het hotel. Vandaag dus niet alleen gevogeld, maar ook veel aandacht besteed aan geologie. Opnieuw een erg boeiende dag.

Dinsdag 6 juni:

Na het ontbijt zijn we vertrokken richting Húsavík, waar we een walvistorcht zouden gaan maken in de Skjálfandibai. We moesten een half uur van te voren bij de boot zijn. Op de weg ernaar toe hebben we een tussenstop gemaakt bij een meer, waarin een Parelduiker in broedkleed zat. Eenmaal aan boord kregen we allemaal een waterdichte oranje overall aan. Tijdens de tocht hebben we erg goed de Bultrug kunnen bekijken. Wat een mooi dier. Erg indrukwekkend als je die grote staart langzaam weer onder water ziet verdwijnen en het was elke keer weer een verrassing waar hij opnieuw op zou duiken. Ook veel zeevogels te zien gekregen.



Na de walvistorcht hebben we in Húsavík geluncht. Daarna hebben we vlakbij de haven naar een groepje Barmsijzen staan kijken. Verder richting het noorden zijn we gestopt bij een zeevogelkolonie met Noordse Stormvogels en Papegaaiduikers. Een papegaaiduiker zat op een gegeven moment op een paar meter afstand van ons.



Noordse Stormvogel



Papegaaiduiker

Net nadat we een groepsfoto hadden gemaakt vloog er ineens heel dichtbij een Grote Jager langs. Later zagen we er daar nog twee. We zijn doorgereden naar een meer, waar we o.a. IJsduiker, IJseend, Drieteenstrandloper, Bontbekplevier, Eider en een Zwarte Stern zagen.



IJseend

Inmiddels was het wel harder gaan waaien en met een temperatuur van vijf graden was de gevoelstemperatuur een stuk lager. Ook regende het zo nu en dan. Op de weg terug naar ons hotel hebben we nog erg mooi de Giervalk op het nest kunnen bekijken.

Woensdag 7 juni:

Ik was vanochtend al vroeg wakker en ben voor het ontbijt nog een uur gaan wandelen. Het was vrijwel windstil en zonnig. Vlak bij het hotel zat een Watersnip op een paaltje te roepen, waar ik dichtbij kon komen. Een stukje verder kon ik de Goudplevier fotograferen.



Watersnip



Goudplevier

Na het ontbijt zijn we uit Laugar vertrokken richting Garður, waar we de laatste nacht hebben overnacht. De eerste tussenstop was net voor Akureyri, waar je een prachtig uitzicht hebt op de fjord en de besneeuwde bergtoppen eromheen. Daar vond Godfried in een groep Eiders een prachtig mannetje Koningseider, wat voor mij weer een nieuwe soort is. Achteraf bleek dit een hybride KoningseiderxEider te zijn. Daarna hebben we gewandeld in een bos bij Akureyri en hebben we gezocht naar Kramsvogels, die we ook hebben gevonden. Na de wandeling hebben we een tijd gereden, waarna we een koffiestop hebben gehad. Doorgereden naar Blönduós, waar we hebben geluncht. Toen weer op weg naar ons volgende hotel. Onderweg nog een keer kort gestopt om even de benen te strekken. Bij Borgarnes hebben we gezocht naar de Zeearend en deze ook te zien gekregen. Ook daar nog even bij het strand gewandeld. Daar zagen we o.a. Noordse Stern, Bontbekplevier, Bergeend, Kleine Jager en Tureluur. Daarna in een ruk doorgereden naar Hotel Lighthouse-Inn in Garður, waar we om 19:00 uur arriveerden.

Na het diner heeft iedereen verteld wat zijn/haar mooiste waarneming en/of ervaring tijdens de reis was geweest en zijn we met een paar mensen nog bij de vuurtoren wezen kijken. Het regende wel en er stond een stevige wind, maar we konden in de luwte van de vuurtoren staan. Daar zagen we o.m. Drieteenmeeuwen, Jan-van-genten en Eiders met pullen. Er vloog ook nog een Noordse Pijlstormvogel, wat ook weer een nieuwe soort voor me is.

Donderdag 8 juni:

Voor het ontbijt zijn we met een groepje nog naar de vuurtoren geweest om zeevogels te kijken. Het regende en het waaide stevig. Verschillende Noordse Pijlstormvogels, Jan-van-genten, Drieteenmeeuwen, Eiders en andere Meeuwensoorten gezien. Er zwommen ook drie Grijs Zeehonden.

Om 08:15 uur zijn we vertrokken naar het vliegveld. Het inchecken en de veiligheidscontrole ging erg snel. Als groep hebben we afscheid genomen van Godfried. Om 10:30 uur stegen we op. Het was twee uur en drie kwartier vliegen en om 15:10 uur (Nederlandse tijd) landden we op Schiphol. Daar bleek er een storing te zijn aan de bagageband en moesten we lang wachten op onze bagage.

Ik kan terugkijken op een schitterende reis met een ontzettend leuke groep mensen. We hebben erg veel lol gehad met elkaar, maar ook goede gesprekken met elkaar gevoerd. De reis was prima verzorgd, we logeerden in goede hotels en dankzij de zeer deskundige begeleiding van Godfried en Dick heb ik uiteindelijk 78 vogelsoorten gezien, waarvan 13 nieuwe (onder)soorten. Daarnaast zes soorten zoogdieren, waarvan vier nieuwe. Ook mogen genieten van prachtige landschappen en heerlijk eten. Deze reis is een echte aanrader.

Leo Tukker



Lavaveld



Stengelloze Silene

Bijlage:

Aan het einde van iedere dag kwamen we als groep bij elkaar om de waarnemingen van die dag door te nemen en op de groepslijst te zetten. Deze groepslijst bevat ook soorten, die ik zelf niet heb waargenomen en deze wordt geplaatst op de website van Birding Breaks.

Vogels, die ik zelf heb waargenomen (in alfabetische volgorde, lifers in cursief)

Alk
Alpensneeuwhoen
Bergeend
Bontbekplevier
Bonte Strandloper
Canadese Gans
Drieteenmeeuw
Drieteenstrandloper
Fut
Giervalk
Goudhaan
Goudplevier
Graspieper
Grauwe Franjepoot
Grauwe Gans
Grote Aalscholver
Grote Burgemeester
Grote Jager
Grote Mantelmeeuw
Grote Zaagbek
Harlekijneend
Houtduif
Hybride Koningseider x Noordelijke Eider
IJsduiker
IJseend
IJslands Smelleken
IJslandse Barmsijs
IJslandse Brilduiker
IJslandse Grutto
IJslandse Koperwiek
IJslandse Sneeuwgorst
IJslandse Tureluur
Jan-van-gent
Kanoet
Kleine Burgemeester
Kleine Jager
Kleine Mantelmeeuw
Kleine Rietgans
Kokmeeuw
Kortbekzeekoet
Krakeend
Kramsvogel
Kuifaalscholver



IJslandse Koperwiek

Kuifduiker
Kuifeend
Merel
Middelste Zaagbek
Noordelijke Eider
Noordse Pijlstormvogel
Noordse Stern
Noordse Stormvogel
Paarse Strandloper
Papegaaiduiker
Parelduiker
Pijlstaart
Raaf
Regenwulp
Roodkeelduiker
Scholekster
Slobeend
Smient
Spreeuw
Steenloper
Stormmeeuw
Tapuit
Topper
Watersnip
Wilde Eend
Wilde Zwaan
Wintertaling
Witbuikrotgans
Witte Kwikstaart
Zeearend
Zeeoet
Zilvermeeuw
Zwarte Stern
Zwarte Zee-eend
Zwarte Zeeoet

Zoogdieren:

Bultrug
Gewone Zeehond
Griend
Grijze Zeehond
Orka
Poolvos



Kuifaalscholver



Lupine