

# VOGELREIS BATUMI GEORGIË

2 t/m 11 september 2023



*Wespendief – John Hermans*

Georganiseerd door:



**BIRDING  
BREAKS**

[www.birdingbreaks.nl](http://www.birdingbreaks.nl)

## Georgië - Roofvogelspektakel Batumi

Copyright: BirdingBreaks.nl



### Reisroute

### Reisschema

#### Zondag 3 september

De reis startte met de reisleader in mineur. Die was vlak voor Schiphol in de trein beroofd van zijn handbagage. Met daarin onder meer alle voor de reis benodigde optiek. Gelukkig lukte het Birding Breaks om voor vertrek nog een verrekijker op Schiphol te bezorgen. En omdat een van deelnemers zijn telescoop voor de hele reis uitleende kwam het wat dat betreft nog helemaal goed. Verder verliep de reis van Schiphol naar Batumi zonder problemen. We kwamen aan in de stromende regen maar het weer werd gelukkig al snel beter. De lunch bij het hotel kon zelfs lekker buiten. We zagen vanaf het terras dat de eerste wespddieven en zwarte wouwen alweer begonnen te vliegen. Dus na de lunch vertrokken we snel naar telpost Sakhalvasho (telpost 1). We vielen met de neus in de boter. Er waren enorm veel trekkende wespddieven. Bellen met honderden vogels. Daartussen veel zwarte wouwen, grauwe kiekendieven, visarend en dwergarend. Verder zagen we een aantal balkansperwers en een groep van 18 scharrelaars gemixt met 15 bijeneters. Een spectaculair begin van de reis.



Zwarte wouw – Jurren Koerts

## Maandag 4 september

Na de lange reis- en vogeldag van gisteren stapten we maandag, verkwikt door een comateuze nachtrust weer fris uit bed. Na het ontbijt reden we weer naar telpost 1. We zagen ruim 200 zwarte wouwen op de bergrug tegenover de post in de dode bomen rusten. Toen het wat warmer werd vertrokken ze. Een fraaie man wielewaal zat op 50 m voor de post geruime tijd boven in een boom en liet zich prachtig zien.



*Wielewaal – Jurren Koerts*

Ondertussen vlogen er een paar leuke groepjes zomertortels langs. Een slanke kiek over de post zorgde voor wat discussie omdat telploeg er een stepekiek van maakte. Wij waren er van overtuigd dat het een grauwe was. Ondertussen was er al weer een aardige trek van wespddieven op gang gekomen. De vogels vlogen echter ver ten oosten van de telpost. Te ver om er andere leuke soorten uit te kunnen pikken. De trek zette ook niet echt door. Daarom vertrokken we van de telpost om de Turkse boomklever te gaan zoeken. Die hadden we heel vlot in de tas. Daarna hebben



*Hop – John Hermans*

we het park langs de boulevard uitgekamd. Het was een superdrukke plek met volop recreërende mensen. Het was sowieso sprokkelen voor soorten daar. We vonden een hop, een paapje, een aantal braamsluipers en een grasmus maar daar hield het mee op. We besloten daarom nog een andere plek te bezoeken. We worstelden ons door het stadse verkeer naar de noordoever van de monding van de Chorokhirivier. Hier konden we wat leuke soorten aan de lijst toevoegen, zoals ralreiger, kwak, koekoek, ijsvogel, georde fuut en steltkluut. Daarna was het al weer tijd om naar het hotel terug te

gaan. De kwartel die we 's avonds vanuit het hotel hoorden bleek helaas een loktape van lokale vogelvangsters te zijn.

### **Dinsdag 5 september**

We startten deze heilige ochtend op telpost 1. De hemel was onbewolkt en de bergen vervaagden per rij steeds meer in een blauwige waas. Het diffuse licht maakte het haast onmogelijk naar het oosten te kijken. Er was zo vroeg op de ochtend vrijwel geen trek. Over zee vloog een man grauwe kiek. En een scharrelaar. Bij de telpost zat een roepend en zingende groene fitis. Een slangenarend en een schreeuwend die langs kwamen waren de eerste aansprekende roofvogels. In de loop van de ochtend kwam de wespndieventrek langzaam op gang. Maar uiteindelijk cirkelden net als voorgaande dagen weer flinke bellen oostelijk langs de telpost. We besloten daarom naar telpost Shuamta (telpost 2) te verkassen. Deze ligt verder naar het oosten en daar kwamen de vogels inderdaad geweldig mooi over. We hadden hier onder meer drie Aziatische wespndieven.



*Aziatische wespndief – Jurren Koerts*

Ook cirkelde er ineens een groep van 50 raven boven een bergtop. Maar alsof de duivel er mee speelde verplaatste de indrukwekkende stroom wespndieven zich in de loop van de middag naar telpost 1. We bleven toch maar op post 2. Aan het eind van de dag werden we daarvoor beloond met een aantal mooie groepen wespndieven en een flink aantal grauwe kiekendieven en bijeneters die mooi langs kwamen. Uiteindelijk bleek dat er vandaag op beide posten samen zo'n 46.000 wespndieven waren geteld.

### **Woensdag 6 september**

Deze dag werden we flink gegrild in de zon. We zijn gestart in Kobuleti National Park. Een fraai nat gebied met hoeveelheden pitrus die in Nederland in een moeras niet zouden misstaan. Gelukkig daartussen veel moois waar we in Nederland dan weer jaloers op zouden zijn. Hier genoten we van stevige trek van bijeneters en gele kwikstaarten. Een langstreckende grauwe en een steppekiekendief lieten zich geweldig mooi zien. Nadat we de diversiteit aan gele kwikstaarten die op de begroeiing in een kanaal liepen hadden bestudeerd reden we door naar de kust bij Poti. Op de zandstrook tussen de rivier en de zee vonden we tussen de plastic rotzooi een leuk assortiment steltlopers, een purperreiger, een izabeltapuit en (na goed teamwork) twee citroenkwikstaarten. Helemaal op het einde





*Izabeltapuit – Jurren Koerts*

zagen we tussen de geelpootmeeuwen onder meer lachsterns, dunbekmeeuwen, een zwartkopmeeuw en dwergmeeuwen. Een stern met zwarte kuif en vergroeide, lange, iets naar beneden gebogen snavel zorgde aanvankelijk voor wat wilde fantasieën omtrent de determinatie maar



*Bonte tapuit – John Hermans*

bleek uiteindelijk een 'gewone' grote stern te zijn. Bij het Pichori Lake zagen we later diverse witvleugelsterns en dwergmeeuwen. In het struikgewas langs de oever van het meer vonden we grauwe vliegenvangers, een tuinfluiter, zwartkoppen en fitissen. Ook zagen we hier nog een fraaie schreeuwend cirkelen. Een kort bezoek aan de vuurtoren bij Poti leverde een tapuit, izabeltapuit en bonte tapuit op. Broederlijk naast elkaar op de zeewering. Een stop op de terugweg bij een klein plasje was een succes met maar liefst drie klein waterhoentjes waarvan twee doodgemoedereerd open en bloot op de waterplanten liepen te foerageren. De Georgische rode wijn bij het diner smaakte er extra lekker door.

#### **Donderdag 7 september**

De weersverwachting voor deze dag was niet heel best, met flinke onweersbuien op het menu. Maar de dag begon droog en wij startten in de Chorokhidelta. De start was meteen goed met een Noordse nachtegaal, ortolaan en duinpieper. De klapper van de dag vonden we vlak daarna en betrof een maskerklauwier. Een dwaalgast in Georgië en pas de derde (gedocumenteerde) voor het land. Na een vergeefse zoektocht naar grijskoppurperkoet gingen we richting de kust. Daar troffen we een groep Belgen die ons vertelden dat ze net daarvoor een groene bijeneter hadden gezien. Veel tijd om jaloers te zijn hadden we gelukkig niet want kort daarop hadden we zelf een trekgroepje van tien vogels! Leuk ook om het verschil in geluid met de bijeneter te horen. Een overtrekkende groep van 20 purperreigers, nog een ortolaan, een citroenkwikstaart, een slangenarend, woudaapje, overtrekkende zwarte wouwen en een groep van tien tuimelaars maakten het bezoek aan de delta af.



*Maskerklauwier – John Hermans*

Daarna reden we naar telpost 1. Daar genoten we van de laag langstreckende roofvogels, waaronder naast de wespddieven visarend, schreeuwend, dwergarend, balkansperwer en grauwe kiekendief. Misschien wel net zo spectaculair waren een paar enorme groepen oeverzwaluwen die vlak voor de post opdoken en als een vloedgolf over de post spoelden. Ongetwijfeld meer dan duizend bij elkaar. Ook trekkende bijeneters waren weer goed vertegenwoordigd. Nadeel van dat lage vliegen was voor de vogels zelf dat ze ergens achter de telpost door jagers onthaald werden. Uiteindelijk kwam om vijf uur de voorspelde regen en dropen we af naar het hotel.

#### **Vrijdag 8 september**

We begonnen de ochtend met het uitkammen van het park bij de boulevard en de omgeving van de vuurtoren. Er zaten meer vogels dan een aantal dagen eerder. Fijne krent in de pap was een rustende nachtzwaluw. Volledig vertrouwend op zijn fantastische camouflagekleuren lag hij te rusten op een dennentak. Een prachtwaarneming.





*Nachtwaluw – John Hermans*

Daarna reden we naar telpost 1. Daar was het rustig met vogels. We zagen onder meer een visarend, een dwergarend, onze eerste torenvalk van de trip en een paar fraaie groepen zomertortels. Helaas begon het al redelijk snel te regenen, waardoor de trek helemaal stil viel. We besloten nog een bezoek te brengen aan een fraaie, ruige bosstrook langs de kust. Waarschijnlijk vanwege de regen waren daar geen vogels actief en besloten we terug te gaan naar het hotel.

### **Zaterdag 9 september**

De weersvoorspelling voor deze dag was weer niet hoopgevend, met veel kans op regen.

Desondanks begonnen we op de ongenaakbaar onbeschut liggende telpost 2. Hier hadden we prachtig zicht op de laag langstreckende roofvogels. Zwarte wouwen, wespddieven, visarenden, grauwe en bruine kiekendieven en bijeneters vormden de hoofdmoot.



*Zwarte wouwen – John Hermans*

Aan het eind van de ochtend begon het te regenen. We schuilden eerst nog een tijdje op de picknickplaats een etage lager. Omdat het niet echt beter leek te worden besloten we te vertrekken en langs de Chakvistiskalrivier op zoek te gaan naar waterspreeuwen en misschien nog een bosvogelwandeling te gaan doen. Terwijl we op zoek waren naar de waterspreeuw begon het weer stevig te regenen. Op het moment dat we een waterspreeuw vonden gingen ook zo'n beetje alle hemelsluizen open. In een stortregen als een moesson zochten we een koffietent om betere tijden af te wachten. Het bleef echter stortregenen zodat we uiteindelijk besloten om naar het hotel terug te rijden en daar eventueel nog vanaf het dakterras te gaan vogelen. We stopten nog even bij de waterspreeuw, waar het waterpeil in de rivier als gevolg van de zondvloed voor onze ogen hard steeg. Een tijdje na aankomst in het hotel hield het op met regenen. En toen kwam er een spectaculaire trek van zwarte wouwen op gang. Vanaf het dakterras zagen we een indrukwekkende stroom over komen. In anderhalf uur telden we er maar liefst 4800. Een fantastisch aantal in zo'n korte tijd. Met ook nog meer dan duizend oeverzwaluwen en heel veel bijeneters er bij hadden we alsnog een superfraai eind van de dag.

### **Zondag 10 september**

In de ochtend stond een bezoek aan de Chorokhidelta op programma. Het was even slikken toen we bij aankomst zagen dat de lange weg door de delta naar de kust over de hele lengte vol stond met auto's van jagers. Ze liepen door het hele gebied! Daar viel niet te vogelen. We besloten helemaal naar de kust te rijden en ons geluk daar te proberen. Dat bleek een goed besluit. We hadden er weinig last van het gejaag. We vonden leuke soorten als roze spreeuw, ortolaan, sperwergrasmus, oosterse tortel, terekruiter, izabeltapuit, citroenkwikstaart en kortteenleeuwerik.



*Roze spreeuw – Jurren Koerts*

Verder was er een enorme trek van oeverzwaluwen, die ons in een onafgebroken stroom passeerden. Over zee zagen we een groepje van zes Yelkouan pijlstormvogels. Tijdens de lunch bij de bus vloog een aantal 'ringtails' langs waarvan we een aantal als grauwe kiekendief konden ontmaskeren. Een 2e man steppekiekendief en een adult man grauwe kiekendief waren wat dat betreft eenvoudiger te herkennen. Vlakbij landde nog een juveniele balkansperwer in een boom. Konden we die ook eens mooi in zit bestuderen. Net toen we wilden opbreken en naar telpost 1 wilden vertrekken barstte er een stroom zwarte wouwen los die mooi dicht langs kwam.





*Grauwe kiekendief – John Hermans*



*Steppekiekendief – Jurren Koerts*

Nadat we daarvan hadden genoten reden we alsnog naar telpost 1. Daar werden we onthaald op weer een stroom zwarte wouwen. Maar het was ook de dag van de dwergarenden. Als losse eenlingen of in heel kleine groepjes kwamen ze overgevlogen. Vaak net wat sneller dan de zwarte wouwen. Daar tussendoor vlogen nog een visarend, een paar slangen- en schreeuwarenden,

(balkan)sperwers en steppebuizerden. We hoefden ons dus bepaald niet te vervelen. Rond de post vlogen flink wat bijeneters, de zon scheen en heel in de verte zagen we voor het eerst vaag de besneeuwde hoge toppen van de Kaukasus. Een perfecte sfeer om de laatste vogeldag van deze fraaie reis mee te eindigen.



*Dwergarend – Jurren Koerts*

### **Maandag 11 september**

Deze dag stond in het teken onze terugreis. Die verliep voorspoedig en we waren dus keurig rond de geplande tijd op Schiphol.

### **Resumé**

Al met al kijk ik terug op een geslaagde reis. We hebben kunnen genieten van indrukwekkende roofvogeltrek. Vooral de enorme aantallen wespddieven en zwarte wouwen waren onvergetelijk, maar ook ander soorten zoals dwergarenden, kiekendieven en visarenden lieten zich niet onbetuigd. Daarnaast hadden we ook nog fraaie trek van andere soorten zoals zomertortels, scharrelaars, bijeneters, oeverzwaluwen en gele kwikstaarten. De bezoeken aan een aantal andere gebieden leverden leuke soorten op als klein waterhoen, groene bijeneter, ortolaan, duinpieper, kortteenleeuwerik, sperwergrasmus en terekruiter. Uiteraard mag de derde bevestigde maskerklauwier voor Georgië in dit rijtje niet ontbreken. Ik heb de reis met veel plezier begeleid en wil jullie bedanken voor jullie inbreng en gezelligheid. Hopelijk tot ziens in het veld of bij een andere reis.

Gerben Mensink  
September 2023



*Balkansperwer – John Hermans*