

Fotoreis Japan

10-02-2024 t/m 26-02-2024



Georganiseerd door:



**BIRDING
BREAKS**

www.birdingbreaks.nl

Reisschema

Dag 1 – 10-02-2024 Amsterdam - Helsinki - Tokyo

We verzamelden 2,5 uur van tevoren op Schiphol omdat we via Helsinki vlogen. Van de 6 deelnemers vlogen er 4 op eigen gelegenheid, dus de reisleader had het makkelijk vandaag. De vlucht naar Helsinki zat vol, maar de vlucht naar Tokyo niet waardoor we allemaal drie stoelen tot onze beschikking hadden, heerlijk! Vanwege Poetin moest er omgevlogen worden wat ons een extraatje opleverde in de vorm van een certificaat dat we over de noordpool waren gevlogen.



Dag 2 – 11-02-2024 Tokyo

We arriveerden rond 14:00 in Tokyo waar de zon om 17:00 onder zou gaan, er was dus weinig tijd om nog iets te gaan doen. Niet alleen moesten de auto's nog opgehaald worden, ook was de bagage van één van de deelnemers niet aangekomen waardoor er de nodige formulieren ingevuld moesten worden. Uiteindelijk kwam het met de bagage precies op tijd nog goed. In het hotel konden we aanschuiven aan een uitgebreid buffet wat meer dan welkom was na de lange reis.

Dag 3 – 12-02-2024 Tokyo - Nakano

Vandaag stonden de snow monkeys op het programma. Omdat dit vanuit Tokyo 4,5 uur rijden is schoven we zo vroeg mogelijk aan bij het ontbijt waarna we zijn vertrokken. Hierdoor arriveerden we rond het middaguur al bij de snow monkeys, precies op tijd om te profiteren van het mooiste licht in de vallei waar ze verblijven. In tegenstelling tot een eerder bezoek waren de apen veel in het water te vinden, en dat is precies waar je ze hebben wilt. Overigens was de eerste foto die de reisleader maakte die van een blote kerel in een onsen die hij deelde met een aantal Japanse makaken.





Dag 4 – 13-02-2024 Nakano - Tokyo

Deze keer waren we al bij de snow monkeys toen het “park” open ging waardoor er op de terugreis naar Tokyo nog tijd was voor een tussenstop. De keuze viel op Myogi Lake waar deze winter een groepje mandarijneenden overwinterde. We vonden de vogels wel, maar ze waren (zoals zo vaak bij deze soort) helaas erg schuw. Naast de mandarijneenden was het een prachtig mannetje Daurische roodstaart die de show stal.



Dag 5 – 14-02-2024 Tokyo - Izumi

Opnieuw een vroege start vandaag zodat er in de middag voldoende tijd zou zijn om te fotograferen. De vlucht, het ophalen van de auto's en de rit naar Izumi verliep voorspoedig en voordat we het wisten bevonden we ons tussen duizenden monnikskraanvogels en witnekkraanvogels. Niet alleen het zicht op duizenden kraanvogels, maar ook het geluid van duizenden kraanvogels is een prachtige beleving. De moeilijker minder algemene soorten, gewone kraanvogel en Canadese kraanvogel, wisten we snel te vinden, de Siberische kraanvogel wist ons echter te ontlopen. Het wachten op de vogel die niet zou opdagen leverde ons echter geen windeieren op in de vorm van een paartje baltende witnekkraanvogels.



Dag 6 – 15-02-2024 Izumi - Tokyo - Ferry

Opnieuw een goede dag bij de kraanvogels waar het hoogtepunt misschien wel niet de kraanvogels maar een koppeltje adulte Daurische kauwen met een groot jong was. Natuurlijk waren er ook de nodige andere soorten te zien zoals bronskopeenden, russet sparrows en bullheaded shrike. Voor een nieuwe poging op mandarijneenden maakten we een uitstapje naar de Kogawa dam. De fantastische omgeving alleen al maakte dit de moeite waard, en hoewel de vogels op grote afstand bleven was het prachtig om hier een koppeltje mandarijneenden in hun natuurlijke omgeving te zien. In de middag vertrokken we per vliegtuig terug naar Tokyo waar we onze koffers achterlieten in het hotel waar we een dag later zouden verblijven. Na wat boodschapjes te hebben gedaan namen we de taxi naar de ferry waar we rond een uur of 23:00-24:00 in slaap vielen in onze gezamenlijke hut.



Dag 7 – 16-02-2024 Tokyo – Hachijō - Tokyo

Het was twijfelachtig of de ferry zou vertrekken, en als hij zou vertrekken was het twijfelachtig of hij ergens zou aanleggen, dus we maakte de keuze om de hele dag op de ferry te blijven. De reden van de twijfel was het stormachtige weer, en hoewel we flink door elkaar geschud werden in ons bedje zijn dit eigenlijk wel de omstandigheden waaronder je zeevogels in het algemeen en albatrossen in het bijzonder wilt zien! Toen het licht werd begaven we ons aan dek en het duurde niet lang voordat de eerste albatrossen zich lieten zien. We hebben niet geteld, maar de black-footed albatrosses waren het best vertegenwoordigd en lieten zich met grote regelmaat zien. Short-tailed albatrosses, een soort specifiek voor dit gebied waren ook goed vertegenwoordigd en alleen voor albatros nummer 3, de laysan albatros moesten we ons best doen. De eerlijkheid gebied me te zeggen dat de vogels voornamelijk op wat grotere afstand te zien waren wat fotograferen lastig maakte. Naast de albatrossen zagen we goede aantallen streaked shearwaters en leuk was het tiental providence petrels dat we zagen. Tijdens de stop halverwege op Hachijō zagen we een mannetje blauwe rotslijster die in deze contreien meer doet denken aan een rode rotslijster.



Dag 8 – 17-02-2024 Tokyo - Kushiro (Hokkaido)

Aan variatie ontbreekt het niet op deze reis want een dag later staan we alweer in de sneeuw te kijken naar baltzende red-crowned cranes op Hokkaido. Er zijn drie locaties waar de kraanvogels overdag te vinden zijn, en vandaag concentreren we ons op het Akan crane center waar ze sinds mijn vorige bezoek een stuk aan hebben toegevoegd dat er dankzij het glooiende terrein met bos en bergen op de achtergrond erg fraai uit ziet. En hoewel de temperatuur hier veel lager is dan bij de kraanvogels in het zuiden ligt de activiteit bij de vogels hier veel hoger wat veel fotokansen oplevert. Zoals altijd ook flinke aantallen wilde zwanen die afkomen op het graan dat wordt gevoerd, weliswaar een minder spectaculaire soort maar vliegend en baltzend meer dan de moeite waard. Wat ze hier doen is niet helemaal duidelijk, maar vandaag zien we onze eerste stellers zeearenden. Teverden met de foto's van de kraanvogels besluiten we een kijkje te gaan nemen bij een bekende plek voor oeraluil. We zijn blij verrast als er niet één maar twee vogels aanwezig zijn. En het wordt nog beter, want op een zeker moment beginnen de vogels elkaar liefdevol te "preenen" waarbij ook de ogen goed open gaan! We sluiten af bij de kraanvogels van Tsuri om de deelnemers een idee te geven van de verschillende mogelijkheden die er zijn voor als we later deze week terugkomen.



Dag 9 – 18-02-2024 Kushiro – Sunset lake – Cape Nosappu - Notsuke peninsula - Nakashibetsu

Hoofddoel van vandaag is lake Sunset (lake Furen eigenlijk) waar 's ochtend vis wordt uitgelegd om arenden te lokken. Wanneer we arriveren zitten de bomen in de verte al vol met arenden en is het typerende geluid van de roepende vogels overal te horen. Nadat de vis is uitgelegd verschijnen er eerste enkele tientallen oosterse zwarte wouwen waarna het spektakel echt begint. Eén voor één verlaten de arenden de bomen in de verte en landen relatie dicht voor ons op het ijs totdat er op een zeker moment niet minder dan 90 Europese zeearende en 60 stellers zeearenden geteld worden! Vooral de vliegende vogels bieden spectaculaire fotokansen. Niet minder welkom is de vos die op een zeker moment ten tonele verschijnt. Het dier lijkt niet onder de indruk van de tientallen arenden en loopt in een rechte lijn naar de uitgelegde vis om zijn maaltje op te eisen. Na een uur of twee keert de rust terug en vervolgen we onze weg.

Cape Nossapu levert ondanks de kalme zee niet de zeeotter op waar we op gehoopt hadden, maar het is een interessante plek waar weer eens duidelijk wordt gevoelig de situatie met de Kurillen, die de Russen in de tweede wereldoorlog hebben ingenomen, ligt. De Kurillen zijn hier en op heel oostelijk Hokkaido goed zichtbaar.

Tegen de tijd dat we op het Notsuke Peninsula aankomen resteert os niet heel vele tijd meer, maar de beloofde Sika herten en het beloofde vosje geven gelukkig acte de presence. Echter, hier moeten we zeker nog een keer naar terug.



Dag 10 – 19-02-2024 Nakashibetsu – Rausu - Notsuke peninsula - Nakashibetsu

Vanmorgen staat de eerste boottrip naar de arenden op het programma. En waar het soms spannend is of het ijs er wel is zien we het nu al dicht voor de kant liggen alvorens we ons melden. Het haventje van Rausu is altijd goed voor harlekijneenden welke we voor en na de boottrip vanaf de kant fotograferen. De boottrip is perfect; ijs dicht onder de kant zodat we niet lang hoeven te varen, een zonnetje en overal arenden. Het maakt niet uit hoe vaak je dit gezien hebt, elke keer weer is een belevenis die zijn weerga niet kent. Met de arenden in de pocket vervolgen we na de lunch en een bakje koffie onze weg naar het meest noordoostelijke punt van Japan dat bereikbaar is met de auto. Onderweg stoppen we bij één van de valleien waar we in een stroompje een koppeltje bruine waterspreeuwen vinden en waar boven ons hoofd de arenden terugkeren vanaf zee. Onderweg blijkt het harlekijneendje hier de meest talrijke soort op zee.

Vandaag zijn we wat eerder op het Notsuke peninsula waardoor er meer tijd is om de herten en de vosjes, waar we nu een tam koppeltje van vinden, te fotograferen.



Dag 11 – 20-02-2024 Nakashibetsu – Rausu – Yoroushi onsen

De boottrip naar de arenden wordt vandaag voortijdig afgebroken vanwege de toenemende wind en golfslag. Vlakbij de haven worden de arenden nog wel gevoerd door vis in het water te gooien, maar dit levert helaas niet heel veel mogelijkheden op. Echter, iedereen is erg tevreden met de foto's van de dag ervoor en dat die boottrip zo goed verliep wordt nu alleen nog maar meer gewaardeerd. Op zoek naar koffie om een beetje op te warmen vinden we een authentiek lokaal koffiehuis waar we een bezienswaardigheid zijn tussen de lokale bevolking. Dankzij google translate kunnen we ons enigszins verstaanbaar maken. Ook dit soort intermezzo's maken een reis als deze tot wat ie is.

Omdat we een nogal straf programma achter de rug hebben besluiten we om ons vandaag eens wat eerder richting ons hotel te begeven dat bekend staat als een attractie op zich vanwege zijn onsens, typisch Japanse maaltijden en de Blakiston's visuil. Geen van deze attracties stelde de deelnemers teleur, de visuil wachtte zelfs netjes totdat we waren uitgegeten. Naast de visuil liet ook een Japanse marter zich weer eens zien.



Dag 12 – 21-02-2024 Yoroushi onsen – Lake Kussharo

Vandaag nemen we een keer rustig de tijd om te ontbijten en fotograferen we een paar uurtjes luxe vanuit de lobby van het hotel. Bij de feeders hier zien we de afwijkende vorm van de vlaamse gaai die je hier vindt, witkopstaartmezen, de ook weer afwijkende vorm van onze boomklever en de Japanse pygmy woodpecker. De Japanse marter laat zich nu zelfs tijdens daglicht even zien en een donkere vorm van onze eekhoorn is ook een gewild object.

Voordat we naar Lake Kussharo zelf gaan doen we Lake Mashu aan waar je een prachtig uitzicht hebt over de binnenlanden van Hokkaido en het kratermeer zelf. De volgende stop is Mount Shari met zijn puffende en sissende zwavelbronnen. We zijn er bijna alleen wat bijdraagt aan de ervaring. Vrij laat arriveren we bij de zwanen, maar dat is geen probleem omdat die voor de dag erna ook op het programma staan.





Dag 13 – 22-02-2024 Lake Kussharo

Vandaag fotograferen we de wilde zwanen op de bekende maar prachtige plek met besneeuwde bergen op de achtergrond. Ook bezoeken we een locatie voor spechten, maar de feeders waar deze op afkomen zijn helaas vrijwel leeg. Wel zien we uiteindelijk alle soorten; grote bonte specht, witrugspecht, grijskopspecht en Japanse pygmy woodpecker.



Dag 14 – 23-02-2024 Lake Kussharo – Tsuiri - Kushiro

Vandaag fotograferen we de kraanvogels op de locatie waar we op 17-02-2024 eindigde. De witnekkraanvogel, waarvan we wisten dat deze hier gezien was, liet zich vandaag wel zien. Natuurlijk hadden we er daar al duizenden van gezien in het zuiden, maar omdat dit de eerste ooit was voor Hokkaido was het toch leuk om deze hier te zien. Ook hier lieten de vogels zien van hun goede kant zien en we waren zelfs getuige van een paring! Deze dient zich aan doordat het vrouwtje langzaam haar vleugels strekt en zo blijft staan wachten op het mannetje. Let op als je dit ook een keer meemaakt, want na de paring zelf volgen nog een paar prachtige dansstapjes en houdingen!



Dag 15 – 24-02-2024 Kushiro – Otowa bridge – Kushiro - Tokyo

Vandaag fotograferen we nog eenmaal de kraanvogels, deze keer op hun slaapplek in de rivier. De omstandigheden waren ideaal, zonnig en koud, hoewel het met -14 nog wat kouder had gemogen 😊 Zodra het licht begin te worden kleurt de rivier van paars naar roze naar oranje, stijgen mistflarden op van de rivier en beginnen de kraanvogels te roepen terwijl ze ontwaken. Ook wordt er links en rechts al gebalst, kortom, een waardige afsluiting van ons bezoek aan Hokkaido.



Dag 16 – 25-02-2024 Tokyo

Omdat we pas laat in de avond vertrekken hebben we nog een hele dag in de omgeving van Tokyo tot ons beschikking. Onbetwist hoogtepunt van deze dag en voor ondergetekende misschien wel het hoogtepunt van deze reis is een groep van tienduizenden Siberische talingen die in de omgeving overwintert. Als de vogels op de plas liggen is al duidelijk dat het er veel zijn, maar door vissers en roofvogels gaan de vogels met enige regelmaat op de wieken en dan pas wordt echt duidelijk hoeveel het er zijn. Een onvergetelijk schouwspel dat tot voor kort alleen bekend was van enkele locaties in Zuid Korea. De middag verloopt regenachtig en rijden we vooral rond. Wat wel leuk is is dat we op het platteland eindelijk de huisjes zien die je voor ogen hebt als je aan Japan denkt. Een waardige soort om de hele reis mee af te sluiten is de groene fazant die we na enige speurwerk weten te vinden!



Dag 17 – 26-02-2024 Tokyo - Amsterdam

Dit was een reisdag waarover weinig meer valt te vertellen dat we weer allemaal drie stoelen voor onszelf hadden 😊.

Samenvatting

Japan in het algemeen en Hokkaido in het bijzonder stellen nooit teleur. Enerzijds omdat je een aantal zekerheden hebt die de reis per definitie al meer dan de moeite waard maken (denk aan de stellers zeearenden), anderzijds omdat deze bestemming altijd wel een verrassing in petto heeft (denk aan de siberische talingen). Voor ondergetekende was het de zevende reis naar deze bestemming in dit jaargetijde en zeker niet de laatste!

Chris Schenk
Februari 2024

