

CANARISCHE EILANDEN

21 – 28 Februari 2017



Georganiseerd door:



www.birdingbreaks.nl

Reisschema

Dag 1: 21 februari

Amsterdam – Tenerife

We verzamelden bij de incheckbalie van Iberia op Schiphol waar Nils van Duivendijk ons opving. Eerst vlogen we naar Madrid en daarna verder naar Tenerife, alwaar we uiteindelijk om 14:20u. arriveerden. Hier werden we opgewacht door Godfried Schreur. Het reisgezelschap was compleet. Na het regelen van de busjes zijn we naar ons mooie hotel in het zuiden van het eiland gereden. Onderweg werden al Canarische Klapeksters en Torenvalken gespot. Eenmaal in de tuin bij het hotel genoten we van de eerste exemplaren van Tenerife Pimpelmees en de Canarische Tjiftjaf. Heel bijzonder die donkere primpelmees zonder vleugelstreep!



Tenerife Pimpelmees (Foto: N. van Duivendijk)

We luisterden ook met verwondering naar de zang van de Canarische Tjiftjaf dat duidelijk afwijkt van die van de gewone tjiftjaf. Zo zou het de hele week doorgaan. Heel veel vogels zijn hier net wat anders dan we gewend zijn. En dat maakt het nu juist zo leuk! 's Avonds in het restaurant was de bediening langzaam maar wel vriendelijk. Het diner smaakte in ieder geval prima. Het hotel ziet er statig, rustiek en luxe uit. Echter, we hebben helaas geen tijd voor het bijbehorende Spa en Wellness gebeuren.



Ons mooie hotel op Tenerife (Foto: G. Schreur)

Dag 2: 22 februari

Tenerife: Teide en omgeving

Na het uitgebreide ontbijt reden we naar een uitzonderlijk grote Canarische Den in het natuurpark van de "Corona Forestal". De kanaries vlogen ons om de oren en lieten in grote getale van zich horen. De Canarische goudhaan werd goed bestudeerd, want ook die is weer duidelijk anders, evenals de roodborst en de zwartkop klinkt ook anders. Vervolgens reden we naar een picknickplaats in hetzelfde dennenbos. Hier maakten we een korte wandeling. Ver kwamen we echter niet want al snel hadden we een Blauwe Vink in het vizier. Deze bijzondere endemiet liet zich uiteindelijk zeer goed zien en fotograferen.



Blauwe Vink, mannetje (Foto: N. van Duivendijk)

Ook de plaatselijke ondersoort van de Grote Bonte Specht was van de partij. "Het lijkt wel of zijn borst vuil is." De volgende etappe voerde ons door een spectaculair vulkanisch landschap in het Nationaal Park "El Teide". We bewonderden de gigantische Teide vulkaan en zochten met succes naar de spaarzaam aanwezige vogels zoals Zuidelijke Klapekster en Berthelots Pieper. Na een laatste fotografische stop besloten we om af te dalen naar de golfbanen aan de zuidkust van Tenerife. Bij een kleine poel zaten o.a. Spaanse Mus, Kleine Plevier en Kleine Zilverreiger. Even later werden we verrast door grote hoeveelheden zwermende Madeira- en Vale gierzwaluwen. Maar het beste kwam

als toetje. Bij één van de golfbanen ontdekten we Barbarijse Patrijs, Hop, Koereiger, Grote Gele Kwikstaart, Wintertaling, Watersnip en als vreemde eend in de bijt een luidruchtig Bont Boertje!



Vulkanisch landschap met de Teide op de achtergrond (Foto: G. Schreur)

Dag 3: 23 februari

Tenerife - La Gomera - Tenerife

Na een vroeg ontbijt begaven we ons naar de haven van Los Cristianos om de ferry naar La Gomera te pakken. Eenmaal op de ferry dronken we snel een kopje koffie om vervolgens op het dek te speuren naar zeevogels en zoogdieren. Kuhls Pijlstormvogels waren in grote getale aanwezig. Verschillende exemplaren vlogen zelfs met de boot mee en lieten zich fotograferen. Enkele onder ons lukten het om ook de Kleine of Barolo's Pijlstormvogel waar te nemen. Daarnaast lieten zowel de Indische Grienden als Gestreepte Dolfijnen zich zien. Op La Gomera hebben we een circulaire route gereden, waarbij het Nationaal Park van Garajonay werd bezocht. De eerste stop leverde mooie waarnemingen van Vinken op. Die zien er hier ook heel anders uit! Sommigen zagen een Monarch vlinder. Toen we uit een tunnel onder een berg kwamen bleek het weer er ineens heel anders uit te zien. Het was mistig en grijs. Zo werd meteen duidelijk waarom hier nevelbossen voorkomen. Bij verschillende uitkijkpunten hebben we naar de twee soorten laurierduiven gezocht. Dat was moeilijker dan gedacht. Maar dankzij goed speurwerk van Nils zagen we uiteindelijk allemaal beide endemen! Daarnaast vonden we de plaatselijke ondersoorten van Sperwer en Buizerd. De Madeira Gierzwaluwen vlogen bovendien



Zoek de Laurierduif (Foto: N. van Duivendijk)

op zeer korte afstand langs. We bezochten vervolgens een picknickplaats waar veel soorten niet schuw waren dankzij gewenning aan de aanwezigheid van mensen. De Canarische (onder)soorten van Pimpelmees, Vink en de Canarische Goudhaan werden allemaal op de gevoelige plaat vast

gelegd. Op de terugweg naar de haven van San Sebastián stond een mooie orchidee in bloei, de Canarische Nachtorchis (met dank aan Henk)! En in de haven van de ferry werd een bijzondere vis ontdekt, een Trompetvis. Op de ferry terug naar Tenerife werd wederom gespeurd naar zeevogels en -zoogdieren. Ook dit keer waren de Kuhls Pijlstormvogels weer massaal aanwezig.



Kuhls Pijlstormvogel (Foto: N. van Duivendijk)

Dag 4: 24 februari

Tenerife: Teno, Barrancos en kliffen

Vandaag zijn we naar de noordwestelijke punt van Tenerife gereden via een mooie, kronkelige route. De eerste stop maakten we bij Erjos voor een wandeling bij een paar meertjes. De Kleine Zwartkop liet zich mooi zien.



Kleine Zwartkop, mannetje (Foto: G. Schreur)

Tijdens de koffiestop werden de rotsduiven in een nabij gelegen rotswand nader bestudeerd. En vervolgens maakten we een wandeling door een vochtig laurierbos. Helaas belette de nevel het ons om nog eens laurierduiven te scoren. Maar een vrij tamme, maar geen gewone roodborst maakte veel goed.



Tenerife Roodborst (Foto: N. Van Duivendijk)

Bij de Punta de Teno zochten we naar de Barbarijse Valk en de gelijknamige Patrijs. De laatste werd meerdere malen gespot maar de Valk gaf niet thuis. We genoten bovendien van de indrukwekkende kliffen aan zee. Wat een spectaculair landschap! Bij de vuurtoren speurden we over zee met een formidabel resultaat: uiteindelijk werden een tiental Kleine Pijlstormvogels waargenomen. Dat is heel veel voor zo'n super-zeldzame soort!

Dag 5: 25 februari

Tenerife - Fuerteventura

Na weer zo'n heerlijk ontbijt reden we richting het vliegveld in het noordoostelijke deel van Tenerife. Vandaag was een verhuisdag! Op het vliegveld werden kneutjes ontdekt. Toch nog een nieuwe soort op Tenerife! We kwamen vroeg in de middag aan op Fuerteventura. We hebben eerst onze koffers afgeleverd bij het hotel om vervolgens meteen op zoek te gaan naar dé specialiteit van dit eiland: de Fuerteventura Roodborsttapuit. De soort staat beter bekend als Canarische Roodborsttapuit, maar komt alleen nog maar voor op dit eiland. De "chat" werd gezien, heel dichtbij zelfs!



Canarische Roodborsttapuit (Foto: G. Schreur)

Maar nog nog meer interessante soorten zoals brilgrasmus en casarca werden opgemerkt. En over zee vlogen Jan van Gent en Grote Stern. Het logeeradres op Fuerteventura was heel anders dan ons voorgaande hotel. Dit was meer een appartementencomplex rond het zwembad. Het avondeten was type buffet, niet zo lekker als in het vorige hotel, maar wel sneller geserveerd!

Dag 6: 26 februari**Half woestijn bij La Oliva (Fuerteventura)**

Een bezoek aan de halfwoestijn bij La Oliva stond op het programma. We speurden de open, dorre vlakte af op zoek naar zgn. steppevogels. We zagen o.a. Westelijke Kraagtrap, Renvogel en Kleine Kortteenleeuwerik, maar allemaal net iets te ver weg om mooi te kunnen waarnemen. Hoppen zagen we wel bij bosjes en de waarneming van brilgrasmus was ook voortreffelijk.



Brilgrasmus, mannetje (Foto: G. Schreur)

De Palmtortel was eveneens van de partij. We dronken een kopje koffie bij een fijne bar/cafetaría en deden inkopen voor de lunch. Over onverhade wegen en paden reden we toen verder, maar het werd al behoorlijk warm en de vogels gingen in de dekking. Op weg naar de lunch werd nog wel een westelijke Kraagtrap vlak langs de weg ontdekt. Nu kon iedereen hem naar hartelust bewonderen.



Westelijke Kraagtrap (Foto: N. van Duivendijk)

Tijdens de lunch bij een oud vissersdorpje keken we uit over zee waar een Jan van Gent en Kokmeeuw werden opgemerkt. Slechts één persoon zag een Barbarijse Valk die snel achter de klif verdween. Vervolgens bezochten we een geiten-boerderij met een goede populatie woestijnvinken. Enkele van deze grappige vogeltjes waren aan het baltsen! Bij een stuwmeer zagen we verschillende steltlopers waaronder Steltkluut, Zwarte Ruiter en Wigat. Maar onze aandacht werd meer getrokken door een familie Canarische Roodborsttapuiten, Spaanse mussen, meer woestijnvinken en casarca's.

Op het eind van de middag konden we nogmaals genieten van Westelijke Kraagtrap, Renvogel, Barbarijse Patrijs en dit keer ook Zwartbuikzandhoen. Maar de Griel konden we niet vinden, nog niet...

Dag 7: 27 februari

Fuerteventura: Tindaya en omgeving

We besloten om nogmaals het habitat van half-woestijn te bezoeken met het doel ook Griel te spotten en de andere zeer tot de verbeelding sprekende woestijnsoorten nog eens te zien. Maar dit keer vertrokken we in alle vroegte, voor het ontbijt. In het eerste ochtendlicht werden we beloond met baltsende Westelijke Kraagtrap, veel Renvogels dichtbij de auto, Kleine Kortteenleeuwerik en Berthelots Pieper, enkele Zwartbuikzandhoenders en ... jawel verschillende Grielen, tot zelfs in het dorpje. Eén Griel konden we wel heel dichtbij bekijken, te dichtbij. Een Griel liet zich nl. oppakken. Hij was niet in orde. Wel fascinerend om zo'n bijzondere vogel van zo dichtbij te kunnen bekijken. Wat een ogen!!! Hij had ogenschijnlijk geen verwonding. Dus we hebben hem snel op een rustig plaatsje terug gelegd. Hopelijk heeft hij het gehaald.



Griel (Foto: N. van Duivendijk)

Op hetzelfde plekje waar gisteren de Barbarijse Valk waargenomen werd keerden we terug om te proberen hem nogmaals te zien en nu voor de hele groep graag. We klommen een heuvel op waardoor we beter zicht over de klifkust verkregen. En daar vloog hij inderdaad. Uiteindelijk zagen we er zelfs twee. En op een gegeven moment vloog er een Barbarijse Valk met prooi. Top! De Barbarijse Grondeekhoorns waren overigens ook heel gaaf.



Barbarijse Grondeekhoorn
(Foto: G. Schreur)

's Middags bezochten we het historische dorpje van Betancuria. We hadden even tijd om winkeltjes te bezoeken en we vierden met koffie en gebak de tiende reis met BirdingBreaks van twee van de deelnemers. In Betancuria zagen we, naast de Monarchvlinders, de Fuerteventura Pimpelmees (met vleugelstreep), Hop en "Koenigi" Klapekster. Maar de meest verrassende vogel betrof een wel heel erg verdwaalde Bladkoning!

Dag 8: 28 februari

Fuerteventura - Amsterdam

We besloten om 's ochtends vroeg nog even wat te vogelen voordat we naar het vliegveld vertrokken. We wilden nog eens terug naar het gebiedje waar we de eerste keer de endemische roodborsttapuit hadden waargenomen. We zagen ze wederom, en ditmaal met beter licht. Aasgier, Casarca, Baardgrasmus, Woestijnvink en Palmtortel vormden de "bijvangst". Bovendien vloog hier het groene marmewitje in behoorlijke getale. Niet slecht allemaal! Leuk vogelen hier! Zo kwam een einde aan het vogelgedeelte van deze bijzondere reis.



Aasgier, derde kalenderjaar (Foto: N. van Duivendijk)

Al met al was het een mooie reis met prachtige waarnemingen van alle endemische soorten en ondersoorten. Het aantal soorten is niet het belangrijkste bij deze reis. De aanwezigheid van die endemen maakt het vogelen op de Canarische Eilanden juist zo bijzonder. Maar ook de woestijnsoorten op Fuerteventura maken een bezoek aan deze archipel meer dan de moeite waard. We hebben de gelegenheid gehad om veel te leren van top-vogelaar Nils van Duivendijk en van de brede kennis die aanwezig was in de groep. We hebben aan de voet gestaan van een reusachtige vulkaan, in nevelbossen gewandeld, op de Atlantische Oceaan gevaren en een (half) woestijn verkend. De afwisseling van landschapstypes maakt deze reis zo gevarieerd en fascinerend. Daarnaast was het reis-gezelschap ook rijk gevarieerd en we hoefden ons tengevolge niet te vervelen aan tafel of in het busje. Er was altijd wel gespreks-stof!

Ik wil jullie allemaal bedanken voor deze geweldige reis!

La Codosera, Juni 2017

Godfried Schreur

