

Vogelreis Zuid-Portugal

7-14 Oktober 2024



Georganiseerd door:



**BIRDING
BREAKS**

www.birdingbreaks.nl



Reisschema

Dag 1 – 14 oktober: Schiphol – Faro - Vale de Judeu

Maandag 7 oktober 2024 verzamelen we in de middag op Schiphol, vol verwachting en met een gezellige groep van 12 deelnemers. Alles verloopt soepel: geen vertraging bij de check-in en de security, dus we kunnen ontspannen vertrekken richting Faro. Daar aangekomen wachten nog vier andere deelnemers en Godfried ons op. Na een korte kennismaking rijden we gezamenlijk naar Vale Judeu, waar ons hotel is, om snel aan het avondeten te gaan en in te checken in onze kamers. Snel naar bed, want het is al laat en we gaan de volgende ochtend redelijk vroeg vogelen!

Dag 2 – 8 oktober: Ria Formosa - Villamoura

Dinsdag begint ons avontuur écht. In de buurt van van Faro ligt het prachtige Ria Formosa, een uitgestrekt deltagebied dat zich uitstrekt tussen Faro en Tavira. Dit natuurwonder bestaat uit een ketting van eilanden en schiereilanden die een beschermende barrière vormen voor een rustige lagune. Eb en vloed spelen hier een cruciale rol en zorgen voor een steeds veranderend landschap waarin flora en fauna vrij hun gang kunnen gaan. In 1987 werd dit waardevolle gebied terecht uitgeroepen tot natuurpark. De komende dagen zullen we dit doolhof van zoute moerassen, slikken, zoutpannen en kanalen uitgebreid verkennen, op zoek naar de vele bijzondere vogelsoorten die hier leven.

Onze eerste gave waarneming doen we op de parkeerplaats, hier liet een Draaihals zich goed horen en even later kwam deze nog prachtig op een boom in het zonnetje zitten! Ook zien we Blauwe eksters, een van velen die we deze reis zullen spotten.



Blauwe Ekster

Het getijdengebied aan de kust kunnen we bewonderen vanaf een vlonder pad. Het is een prachtig gezicht met een rijke variëteit aan vogels die zich aan ons laten zien. Onze eerste Flamingo's vliegen langs, Grutto's, Tureluurs en Zilverplevieren zitten op de wad. Een Kleine Zilverreiger is aan het foerageren en de Wenkkrabben krioelen over de slikken. We maakten kennis met de eerste Kleine Zwartkoppen en Roodborsttapuiten, waar wederom weer een Draaihals zich liet zien en horen.



Flamingo

Later op de ochtend zijn we naar een ander gebiedje gereden en beginnen we aan een ontspannen wandeling van drie uur langs het zoetwatermeer dat omringd is door uitgestrekte golfbanen. Hier zien we al snel Hoppen op het gras foerageren.

Bij een tweeverdiepingen tellende vogelkijkhut houden we een korte pauze voor de lunch. Vanaf hier hebben we een prachtig overzicht op het omliggende plasdrasgebied, waar een indrukwekkende hoeveelheid vogels te zien is. Zwarte Ibissen, Krakeenden, Slobeend en nog veel meer soorten vullen de lucht én het water. De Purperkoet, met zijn felblauwe veren, trekt ook de aandacht. We zagen hier ook meerdere soorten schildpadden bij elkaar. Ook ontdekten we een nest van een Zwartkopwever die zich al meerdere keren liet zien bij de hut.



Purperkoet

Later in de middag verkennen we een vogelkijkhut in een ander moerasgebied bij Vilamoura, hier zien we onze eerste Dwergarend overvliegen. In de hut kregen we het geluk om onder andere drie Wittoegeenden en een prachtig Woudaapje te spotten. Die laatste was als een ninja door het riet, waar we goed zicht op hadden vlak voor de hut, aan het klauteren. Deze was een tijd onzichtbaar, liet zich horen en tot 4 keer toe kwam deze uit de rietkraag koekeloeren. Ook werden we getraakteerd door een aantal IJsvogels die de plas met bundels/eilandjes van riet gebruikte als een soort raceparcours.

Boven ons scheren de Roodstuitzwaluwen door de lucht. Wat een geslaagde eerste dag.



Woudaapje

Dag 3 – 9 oktober: Ria Formosa - Tavira - Fuseta

Woensdag brengt ons weer naar het mooie Ria Formosa, iets ten oosten van Faro, bij Tavira. Hoewel we wat druppels voelen, laten we ons niet tegenhouden. De natuur hier is werkelijk spectaculair. Steltlopers zijn er volop, met als hoogtepunt een groep van 17 Grielen. Hier zagen we initieel maar 4 van, totdat ze met zijn allen gingen vliegen.



Griel



Audouin's meeuw

Zwartkopmeeuwen waren hier talrijk aanwezig—de enige keer dat we deze prachtige soort zullen zien. Daarnaast hebben we kennisgemaakt met de Audouins. Het is een betoverende dag, ondanks het druilerige weer. We ontdekten ook een aantal leuke stelten waaronder, Steltkluut, Kluut, Grutto, Bontbekplevier en Regenwulp.

We gingen vervolgens zoutpannen bekijken bij Fuseta.

Deze gaaf gekleurde zoutpannen zijn een hoogwatervluchtplaats voor de vele vogels die hier in het gebied leven. We zagen hier Steltlopers en veel Meeuwen. Hier liet een IJsvogel zich goed bekijken en zagen we onze eerste Spaanse Mussen.



Steltkluten



Grote Stern

Dichterbij de zee zagen we bij het strand, over de duinen, een aantal Jan van Genten langsvliegen en er vlogen aardig wat Grote sterns rond.

Toen ging er plots een grote hoeveelheid vogels de lucht in. Meeuwen bleek het, in wat leek op een soort meeuwen tornado. Dit was erg imposant om zulke aantallen over en langs ons heen te zien vliegen.



Geelpootmeeuw, Kokmeeuw, Audouin's meeuw, Dunbekmeeuw

Op de parkeerplaats zagen we ook nog een Thekla Leeuwerik dichtbij.



Thekla Leeuwerik

De route terug zagen we een aantal slapende Flamingo's en Kluten. 1 Flamingo was geringd (R|X8) en deze werd later door Godfried opgezocht in een database. Geboren in Spanje en al 9 jaar oud!



Flamingo

Dag 4 – 10 oktober: Baixo Alentejo - Castro Verde - Mértola

Donderdag trekken we het binnenland in, richting het steppengebied van Baixo Alentejo, op zoek naar de Trappen! Het landschap is uitgestrekt en ruig, en al snel spotten we de kenmerkende bewoners van dit gebied: De Trappen! Eerst werden de Kleine Trappen gespot en niet veel later diende de Grote Trappen zich ook aan. Ze waren wel wat ver weg. Ook hoorden en zagen we even later Zwartbuikzandhoenders.



Kleine Trappen



Grote Trappen op grote afstand

Andere leuke soorten die we tegenkwamen waren de Rode Patrijzen, Kalanderleeuwerik, Iberische Klapekster en een Steenuil. Einde ochtend zagen we in de lucht imposante Monniksgieren zwevend door de lucht op de thermiek.



Iberische Klapekster

Koereiger

We gingen weer op pad en kwamen nog langs een leuke plas met oa. Watersnip, Oeverloper, Putter en Kleine Zilverreiger. Ook kwamen we een zwerm met Kleine Torenvalken tegen die actief aan het jagen waren, wat een schouwspel!

We reden naar een leuke kapel boven op een berg. Hier hadden we een lunch met fantastisch uitzicht! Klaar met de lunch wilden we weer verder rijden en kwamen we onder aan de berg een jonge Steenarend tegen en later en ook nog twee jonge Spaanse keizerarenden. Een andere roofvogel dichtbij de zon leek verdacht veel op een Havikarend, maar vanwege het felle licht en de hoogte waarop het dier zich begaf was de waarneming niet goed genoeg. Al om al, was het een bijzondere dag

met buitenaards landschap en prachtige vogelsoorten die je niet zo vaak tegenkomt!



Spaanse Keizerarend

Vale Gier

We sloten af bij Mértola, op de brug. Hier zagen we Rotszwaluwen, IJsvogel, Grote Gele Kwikstaart en Rode Patrijzen.

Dag 5 – 11 oktober: Monchique – Luz

Vrijdag begint verrassend zonnig, ondanks de voorspelde regen. We maken van de gelegenheid gebruik en genieten van een ontspannen ochtendexcursie dichtbij het hotel. Hier zagen we niet 1 maar 2 geweldige Iberische Groene Spechten! We hoorden hier een Boomleeuwerik, Appelvinken en kwamen later ook weer een Draaihals tegen. Ook goed zichtbaar!



Iberische Groene Specht

We vertrekken naar de berg bij Monchique, het hoogste punt van de Algarve, waar we helaas overvallen werden door een wolk die te laag hing. De rit was prachtig, al zat het weer niet mee en toen we een wandeling wilden maken in een Kurkeikenbos begon het behoorlijk te hozen en worden we bijna letterlijk van de berg afgespoeld door een hevige regenbui. Gelukkig kon Godfried alsnog een interessant verhaal vertellen over de Kurkeik, terwijl we als een stel Keizerpinguïns tegen elkaar aan stonden onder de open achterklep, schuilend voor de regen. We besloten om Monchique te laten voor wat het was en na een korte lunch break boven op de berg vervolgden we onze reis richting de kust, naar ons nieuwe verblijf in Praia da Luz.

Voordat we bij het hotel waren gingen we nog een gebied aan zee bezoeken nabij Alvor. De middag brengt een hoogtepunt met zich mee: we zien drie Visarenden al jagend. Wat een prachtige dieren!

Ook laat een Dwergarend en Hop zich van dichtbij zien. Hier zien we ook een Kemphaan.



Dwergarend



Hop



Visarend met vis



Kemphaan

We kwamen aan bij ons nieuwe hotel in Luz en na het inchecken gingen we naar een Indiaas restaurant.

Dag 6 – 12 oktober: Sagres – Punta Atalaia

Zaterdag bezoeken we een van de imposante kappen nabij Sagres. In de bosjes bij de kaap, welke de laatste zijn voor de overtocht naar Afrika, zaten leuke zangvogels zoals Westelijke Baardgrasmus, Blauwe Rotslijster, Thekla Leeuwerik en vonden we ook een Grote Pieper!



Thekla Leeuwerik



Blauwe Rotslijster



Tapuit



Grote Pieper

Ook Roodborsttapuiten en Tapuiten waren veelvuldig van de partij.

We liepen naar het uitkijkplatform en het uitzicht was adembenemend. Boven de golven zien we de gracieuze vlucht van Kuhls en Vale pijlstormvogels. Jan-van-Genten zijn in overvloed te zien, de witte vleugels van de volwassen dieren schitteren in het zonlicht over het water.

In de middag trekken we naar de meest westelijke kaap en rijden na een korte stop door naar een trektelpost, waar we een overweldigend aantal Dwergarenden en Slangenarenden zien. Het zijn er wel 100! Een poging om mezen te lokken brengt onverwachts een Bladkoning in beeld!



Dwerg en Slangenarenden

Bladkoning

We reden naar het omliggende gebied om te zoeken naar wat andere leuke soorten en na enige moeite lukt het ons zelfs om Morinelplevieren te vinden. We zien een koppel Slechtvalken, Alpenkraaien, een Paapje en maar liefst 2 Steenuilen. De dag is gevuld met verrassingen.

Vandaag aten we heerlijk bij een Italiaans restaurant.



Steenuil

Morinelplevier



Dag 7 – 13 oktober: Boca do Rio – Sagres

Op zondag starten we bij een riviermonding, Boca do Rio, hier zoeken we naar zangvogels, maar het was verdacht stil. Het waaide aardig en dat was ook de reden om vandaag niet de zeetocht te doen.



Putter op distel

We gingen dezelfde plekken bezoeken als de vorige dag, maar dan andersom en niet langs de kaap. Dit leverde vooral nog een beter beeld op van de Alpenkraaien. We besloten nog een plek te bezoeken en met wat inspanning werden er 3 Provençaalse Grasmussen en een Westelijke Baardgrasmus gezien. Ook zaten hier veel Grauwe Gorzen. Op de terugweg kwamen we ook nog 2 Zwarte Ooievaars tegen!

Hoewel het de hele dag erg stil was qua vogels, volgde er een klapper van een waarneming, een absoluut hoogtepunt: een paartje Oehoes in de schemering. We observeren ze stilletjes, bijna in ademloze bewondering. Een Oehoe werd al gespot tegen de wand van een kloof en toen de zon steeds verder wegzakte, begon deze te roepen, "OEH" echode uit de kloof. Al snel zagen we de Oehoe vliegen naar een nabije boom en even later vloog deze door op een paal, waar we deze prachtig in silhouet konden zien. Niet veel later kwam de andere Oehoe ook langs vliegen en vlogen ze zo samen de nacht in. Toetje voor de maaltijd. We sluiten de dag af met een Braziliaans-Portugees buffet. Een perfecte avond.



Oehoe in de schemering

Dag 8 – 14 oktober: Sagres – Pelagic – Faro

Maandag is onze laatste dag en we maken er iets speciaals van. Vanwege het weer hadden we vandaag de boottocht gepland en dat was een goede keuze! We varen uit voor een 2,5 uur durend boottochtje op zee in een rip. De wind in ons haar, de zon op onze gezichten, toch wel flinke golven en al snel tientallen Kuhls, Jan van Genten en meerdere Vale pijlstormvogels die met ons mee lijken te vliegen.

Verder op zee na het chummen, komen er een aantal Stormvogeltjes, enkele Wilsons Stormvogeltjes, Kleine en Grote Jager vlak bij de boot.



Kuhl Pijlstormvogel

Jan van Gent



Grote Jager
Jager

Stormvogeltje

Interessante Kleine



Wilson's Stormvogeltje



Juvenilele Jan van Gent



Kuhl Pijlstormvogel



Visdief, jagend



Vale Pijlstormvogel

Plots komt er een dikke zeemist op en op de terugweg zien we nog veel Stormvogeltjes in groepjes dicht bij de kust en boot, ze lijken door de mist wat verdwaald. Terwijl we over de golven jakkeren door de dichte mist, verschijnt daar plots een Grote Pijlstormvogel voor de boot. Deze was even goed zichtbaar en verdween helaas snel in de dikke mist. Wat een cadeautje!

Teruggekomen bij het hotel, zetten we de bagage in de busjes en rijden we richting het vliegveld bij Faro.

De vlucht is laat dus konden we nog een laatste bezoek aan een charmant zoutwatermoeras doen. We zagen Hoppen op de parkeerplaats en konden weer genieten van wat steltlopers. Een Graszanger liet zich goed bewonderen en we namen afscheid van de Purperkoet en Zwarte Ibissen.



Typische beeld met Purperkoet, Zwarte Ibis, Krakeenden, Waterhoen en Meerkoet



Graszanger



Zwarte Ibissen (en oeverloper)

Na een vruchtbare en diverse week met zeker 160 vogelsoorten, komt er een einde aan deze prachtige reis. We nemen afscheid bij het vliegveld en keren zonder al te veel rompslomp weer naar huis.

Marlies Hoefkens, oktober 2024