

# Easy Birding in Marokko, Hoge Atlas, Sahara en de kust

7 t/m 18 oktober 2024



Georganiseerd door: BirdingBreaks

Reisleiding: Frank van Groen



**BIRDING  
BREAKS**



### **Dag 1 – 7 oktober 2024 Amsterdam – Marrakech**

Met zes van de acht deelnemers aan deze reis wordt vertrokken vanaf Schiphol, een directe vlucht met Transavia naar Marrakech. Op een half uurtje vertraging na verloopt de reis voorspoedig. De overige twee deelnemers voegen zich in Marrakech bij de groep, één deelnemer aan de reis vloog vanuit Brussel, de andere was al een paar dagen eerder naar Marokko vertrokken.

Na het passeren van de douane, de bagage van de band halen en pinnen ontmoeten we onze aardige chauffeur Abdul, woonachtig in Marrakech. Hij spreekt redelijk Frans en een beetje Engels.

De bus is comfortabel, met airco indien nodig, en ruim bemeten voor 8 deelnemers. Een ieder heeft zijn eigen bankje. Gedurende de reis wordt er af en toe gewisseld. Dat gaat zoals gebruikelijke vlekkeloos.

Na een kwartier rijden zijn we in het hotel, een prima tijd om te gaan dineren. De eerste Marokkaanse maaltijd kent als voorgerecht een uitgebreide salade en smaakt prima. Benieuwd naar welke vogels we morgen allemaal gaan zien in de Atlas...

De najaarsreis in Marokko is altijd spannend. We zitten midden in de periode van de vogeltrek, en een maand voor onze reis is er uitgebreid regen gevallen in het zuiden van Marokko, voor het eerst sinds drie jaar. We zijn benieuwd wat ons dit qua vogels gaat opleveren. In de groepslijst aan het einde van dit verslag is een compleet overzicht opgenomen van de door minimaal 2 deelnemers op zicht waargenomen soorten.

### **Dag 2 – 8 oktober 2024 Bezoek aan de Hoge Atlas vanuit Marrakech**

Na een goed ontbijt vertrek met de bus, door de buitenwijken van Marrakech, langs boomgaarden. We zien vele palmen, subtropische en kleurige planten, en natuurlijk onze eerste Marokkaanse vogels. Dat begint al in de straat van ons hotel, een paar Huisgorzen, een typische Noord Afrikaanse soort. Onderweg ook Houtduiven, Koereigers, Maghrebeksters en Zwarte Spreeuwen. In Tnine Ourika doen we inkopen voor de picknicklunch in het hooggebergte. Allereerst grote bidons met water, voor algemeen gebruik. Dan chobs (ronde verse broden), kaas, vis, olijven en vijgen, mandarijntjes (met de blaadjes er nog aan) en bananen. Mooi om het straatleven in een Marokkaans dorp eens mee te maken. Boven ons hoofd vliegen Huisgierzwaluwen.

Dan gaat het omhoog, de boomgaarden maken plaats voor struikgewas bestaande uit Steeneik, Mastiekstruik en Jeneverbes. Een eerste stop levert een fraaie Levallants Specht op. Even verderop een Afrikaanse Pimpelmees en Atlasvinken.





*Rond Oukaimeden zijn Alpenkraaien makkelijk in de kijker te krijgen.*

Op onze tocht omhoog naar het skidorp Oukaimeden (2600 meter) maken we diverse stops, onder meer in een cederbos waar we Vuurgoudhaan, Grijs Gors en onze eerste Atlasarendbuizerd zien. De lucht is blauw, we speuren naar een Waterspreeuw, die we uiteindelijk vinden bij een stuwmeertje waar we lunchen, samen met een paar Meerkoeten die zich tegoed doen aan het fonteinkruid.

Een kudde geiten komt drinken bij het stuwmeer, er is hier sprake van een zwaar overbegraasd en uitgedroogd landschap. Groepen Alpenkraaien roepen en laten zich goed benaderen. De eerste Diadeemroodstaart wordt gezien, een droomsoort voor velen.

Even verderop zet de bus ons af bij een uitzichtpunt. Voor ons een onpeilbare diepte met Thujas op de rotsige hellingen. In de verte ongenaakbaar, de hoogste top van de Hoge Atlas, de berg Toubkal met 4167 meter. Als we terug lopen naar de vlakte vliegt snel een onvolwassen Steenarend over. Bij een bronnetje drinken groepen Rotsmussen, Kneuen en Europese Kanaries.

Op een terrasje in het vrijwel verlaten skidorp nemen we een verfrissing, waarna een fraaie bergrit naar Marrakech wacht. We zijn voldaan met veel mooie soorten. Er worden die avond al 47 soorten op de groepslijst bijgeschreven.

### **Dag 3 – 9 oktober 2024            reisdag van Marrakech naar Boumalne Dades**

Vandaag een flinke reisdag, over een hoge pas, een overgangsdag naar de echte woestijn. De afgelopen jaren is de weg naar Ouarzazate onderhanden genomen en nu zo goed als klaar. De rit verloopt dan ook vlotter jaren gebruikelijk was. Bij Toufliht maken we een wandeling in de dennenbossen, een goede plek voor Kruisbekken. En al snel horen we ze roepen om ze even later ook in de bomen te zien zitten. Mooie bonus is een overvliegende Eleonora's Valk en een snel het dal induikend paartje Havikarenden.

Bij de pas is het uitzicht adembenemend, en worden souvenirs verkocht. Zoveel mensen trekt een tiental Raven aan, mooi ze voor de imposante bergen te zien buitelen. Bij een klein boomgaardje zit een Paapje. Na de pas wordt het landschap droger. Bij een enkel dorpje nog een amandelboomgaard en een groep Alpenkraaien. Tijd voor de lunch in een restaurant onderweg. Enkele deelnemers

profiteren van de verkrijgbaarheid van bier. Er wordt een bescheiden voorraadje ingeslagen. Alcohol is immers lang niet overal verkrijgbaar in dit land.



*Imposant berglandschap in de Hoge Atlas.*

Bij Ouarzazate, het Bollywood van Marokko, ligt ook een groot stuwwmeer. Aan de rand ervan vogelen we op twee locaties. Dat levert onder meer Iberische Kwikstaarten, een IJsvogel en een verre Dwergarend op.

Het is een aardig stukje rijden, nu door de vallei van de Kasbahs. Aan het eind van de dag kwartieren we in voor 2 nachten in Kasbah Tizzaourine, gelegen aan de rand van een hoogvlakte, met fraai uitzicht op de Dades vallei.

Het ruim gesorteerde diner begint met Touareg tromgeroffel, en smaakt aan speciale Saharaanse tafels prima.

#### **Dag 4 – 10 oktober 2024      Steenwoestijn bij Boumalne Dades en de Todra-kloof**

De hoogvlakte achter het hotel (1400 meter) wordt wel de valley of birds genoemd, en is goed voor een paar bijzondere woestijnvogels. Vroeger kwamen hier ook Kraagtrappen voor, maar die zijn helaas door rijke golfarabieren uitgeroeid. Bij een poeltje waar we stoppen vliegt ons eerste zandhoen over, een Kroonzandhoen. Die kan je in Spanje niet zien! Rond het poeltje houden zich Temminck's Strandleeuweriken, Kleine Kortteenleeuweriken en Woestijnvinken op. En tot onze verbazing ook enkele Kleine Plevieren en Watersnippen. De hollen naast de bus blijken de woonplaats van de ook overdag actieve Vette Zandratten te zijn, erg schattige diertjes met fraaie zwarte snorharen.

In de spaarzaam begroeide rotswoestijn vinden we ook een andere bijzondere soort, die elders lastig is, de Roodstuitapuit. Even verderop onze eerste kudde Dromedarissen, met begeleider. Achter een helling bezoeken we een boomgaardje, spannend om te zien wat zich daar zo in de middel of nowhere ophoudt. We spotten onder meer een Fitis, een Duinpieper, 2 Hoppen en een Klapekster. Na dit bijzondere landschap, fraai gelegen tussen twee imposante bergketens, vervolgen we onze route richting Tinerhir. Een Slangenarend volgt ook de vallei, op weg naar het zuiden.



Tinerhir is goed voor een lunchstop, dat betekent op een beschaduwde terras even bijkomen. Al snel daarna zijn we bij de Todra kloof. Imposante reizen rotswanden aan weerszijden van de smalle kloof op. Hier veel toeristen en verkopers van prullaria. In het beekje op de dalbodem jagen twee mannetjes Grote Gele kwikstaart achter elkaar aan. Groepen Rotsduiven en enkele Rotszwaluwen vliegen geregeld over. De Havikarend laat zich vandaag niet zien. Op de terugweg een korte wandeling door het kleinschalige agrarische landschap, hier gedomineerd door Dadelpalmen en luzerneakkertjes. Ook fraaie vergezichten over het Todra dal.

In de hoogvlakte stoppen we op de plek waar op de heenweg door de gids een Woestijntapuit vanuit de snel rijdende bus werd gezien. De vogel blijkt nog aanwezig, een fraaie man, onze eerste, en dat levert bewonderende blikken op.

Onder het genot van een fraaie zonsondergang genieten we na van deze bijzondere dag, met uitzicht over de zacht roze en paarse bergen in het late middaglicht aan de andere kant van de Dades vallei.

#### **Dag 5 – 11 oktober 2024      Reisdag van Boumalne Dades naar Merzouga**

Vandaag een reisdag, in Marokko is dat een belevenis op zich. De eerste stop is al snel. Rechts van de weg een onverhard pad een ruige kloof in, in de verte imposante rotswanden. Een lokale gids meldt zich rap, hulp om de Woestijnoehoe te vinden. Er heeft dit jaar een paartje gebroed, en onze zelf benoemde gids weet waar de ouders zitten, dicht bij elkaar, maar elk in hun eigen rotsnis. Machtig mooie soort. Even verderop vinden we een Westelijke Rouwtapuit, een mooie bonus. Op de terugweg laten zich nog Woestijnleeuweriken en Woestijnvinken zien. Voldaan gaan we verder naar Tinerhir, tijd voor een koffiestop. De gids koopt fruit en een nieuwe voorraad water.



Voor de lunch nog een vogelstop in de woestijn. De vogels zijn hier niet dik gezaaid, maar een wandeling door dit bijzondere landschap levert altijd wel een paar exemplaren op van soorten die je in Nederland niet makkelijk ziet, in dit geval onder meer een fraaie man Woestijntapuit. Na de lunch in een wegrestaurant een vogelstop bij Tourouq. Hier is een waterput aantrekkelijk voor vogels. Op de rand van de put zien we meteen al een Woestijnvink en een Witkruintapuit. Even verderop schuilen twee Langsnavelkuiifleeuweriken in de schaduw van een struikje. Een geploegd stukje land is goed voor twee Diksnavelleeuweriken en een 10-tal Kortteenleeuweriken. Een kudde van zo'n 40 Dromedarissen opgedreven door 2 nomaden op brommers trekt aan ons voorbij.



Aan het einde van de dag komen we aan bij de zandduinen van Merzouga. Wat liggen ze er mooi bij zo in het late middaglicht. De oprijlaan van ons hotel blijkt te zijn veranderd in een groot meer. Gelukkig is er een alternatieve route en bereiken we zonder problemen onze overnachtingsplek voor de komende drie nachten. Het hotel lijkt wel een sprookjeskasteel...

#### **Dag 6 – 12 oktober 2024      landroverexcursie bij Erg Chebbi en Rissani**

Vandaag een bijzondere dag, de jeepexcursie door de woestijn, met lokale gids Hassan. Water en lunchpakketten gaan mee. Ons konvooi telt drie jeeps. We houden onderling contact via walkie-talkies. Zo langzaam als onze bus hier over onverharde wegen rijdt, zo soepeltjes gaat het met een 4WD. Na een aardig stukje en een fraaie Witbandleuwerik bereiken we een potentieel goede locatie voor de zeldzame Woestijnmus, op een tiental kilometers afstand van de Algerijnse grens. Door het toenemende toerisme heeft deze soort rond de zandduinen van Erg Chebbi steeds meer te maken met concurrentie van Huismussen. Er zijn er niet veel meer, maar na even geduld worden we beloond en zien fraai een klein groepje. Waarin een simpele soort (*Passer simplex*) groot kan zijn... Zandhoenders zijn nu lastig, door het vele water zijn er geen betrouwbare plekken om deze duifachtige vogels te zien. Het begint wat harder te waaien, en het zicht wordt minder. Toch lukt het in een vlakke met lage struikjes een Afrikaanse Woestijngrasmus op het spoor te komen, door de wind nog niet zo makkelijk de vogel te volgen en op de foto te krijgen. Ook laat zich een Brilgrasmus zien. Dan komt het verheugende bericht dat een bevriende nomade na lang zoeken voor ons een Egyptische Nachtzwaluw heeft gevonden, best bijzonder in oktober. Mogelijk heeft de vele regen en de nog hoge temperatuur (het wordt vandaag 38 graden) deze trekvogel doen besluiten nog wat langer in zijn broedgebied te blijven. Even later zijn we ter plaatse.

Wat een schutkleur! Er worden vele foto's gemaakt van deze wel heel mooi woestijnkleurige vogel die slaapt onder een dor struikje.

In de palmoases rond Rissani lunchen we en treffen een groepje Bruingele Babbelaars. Ten westen van het stadje in een fraai rotsachtig landschap groeppen Bruinnekraven en een eenzame en rille Lanner op een rotswand. Onze gids ontdekt een groep van 11 Kroonzandhoenders. Ze laten zich van dichtbij een hele tijd bewonderen. Vandaag wat eerder terug, zeer voldaan, en even rust om van de faciliteiten van het hotel te genieten.



## **Dag 7 – 13 oktober 2024          excursie bij Merzouga**

Deze dag vogelen we bij Merzouga. Er bestaat de mogelijkheid tot uitslapen. Met zes mensen is er ook een vroege ochtendexcursie rond het hotel. Dat is niet verkeerd. Al snel horen we bijeneters roepen. Het blijkt om een groep van wel 15 Groene Bijeneters te gaan, ook bijzonder in oktober. Ze vangen grote libellen boven het meer naast het hotel. Een andere verrassing zijn een paar Kwakken die overvliegen.

Het goed gesorteerde ontbijtbuffet laat zich na de vroege ochtendexcursie prima smaken.

Na het ontbijt bezoeken we de tuinen van Hassilabied, kleine akkertjes met Sorghum, luzerne en pepers onder de schaduw van dadelpalmen. Middels een ingenieus systeem van talrijke kanaaltjes worden de akkertjes periodiek bevoeid. Qua vogels zien we onder meer Palmtoertels, een Boomvalk, nog een groep Groene Bijeneters, diverse vliegenvangers op trek en enkele Boompiepers. Bij Merzouga zijn ook meren, hier flinke groepen Kleine Zilverreigers, enkele Casarca's en een mooie groep Groenpootruiters. De wind trekt aan en de lucht wordt heilig van het woestijnstof. Na de lunch bezoeken we het grote meer bij Merzouga. Er zijn flinke golven, inmiddels windkracht zes. De aanwezige watervogels hebben ongetwijfeld de dekking opgezocht van de Tamarisk-bosjes aan de overzijde van het meer. Het kan niet altijd meezitten...

Eenmaal in het hotel wil ruim de helft van de groep nog de nabij gelegen Tamarisk-bosjes checken. Dat levert naast een fraaie Woestijnklapekster nog een Blauwborst en een Gekraagde Roodstaart op.

## **Dag 8 – 14 oktober 2024          reisdag van Merzouga naar Ouarzazate**

Vandaag gaan we terug naar het westen, op weg naar de Marokkaanse kust. Het is een bewolkte dag. Even voor Rissani wordt een Zwarte Ooievaar vanuit de rijdende bus ontdekt. Tijdens een korte wandeling bij Rissani valt er lichte regen.

Ten westen van Rissani blijft het bewolkt en licht regenen. Best bijzonder hier, want het heeft in deze streek de afgelopen drie jaar vrijwel niet geregend. De uitbundige regen van een maand geleden was al uitzonderlijk. Overal zijn kleine plantjes gekiemd, en de herders met hun kudde zijn blij.

Onder een steeds somberder lucht zien we kleine stroompjes in de woestijn verschijnen naast de weg. Al snel loopt er wat water over de weg, waar de bus doorheen moet rijden. Voor ons uit nog meer somberte. En dan gaat het snel, de stroompjes worden modderstromen. Een tegemoetkomend busje raakt bijna van de weg af. We besluiten om te keren, 30 km terug naar Rissani, want de weg voor ons uit is nog lang en hulp is hier ver weg. Gelukkig lukt het Rissani te bereiken, en het levert een paar spectaculaire plaatjes op. Er zit niets anders op dan via een meer noordelijke route naar Ouarzazate te rijden. Door het tijdsverlies en de langere route blijft er vandaag vrijwel geen vogeltijd meer over. Maar de fraaie berg- en woestijnlandschappen die aan ons voorbij trekken vergoeden veel. Iedereen is blij als we op een nog redelijke tijd in ons hotel in Ouarzazate aankomen. Die avond smaakt het diner en de drank ons goed. Wat een avontuur!

## **Dag 9 – 15 oktober 2024          reisdag van Ouarzazate naar Taroudant**

Opnieuw een dag met de bus op stap. Het weer is opgeklaard, en even voorbij Ouarzazate is het leuk vogelen in een vallei; Diadeemroodstaart, Blauwe Rotslijster en Steenuil. Tijdens een koffiestop in Taznahkt vliegt een mooi mannetje Kleine Torenavalk over het terras. Via een rotsige hoogvlakte, langs haarspeldbochten en de eerste boomgaardjes bereiken we het bovenste deel van de Souss-vallei. Onderweg laten we ons voorlichten over saffraan, de meeldraden van deze crocus worden hier geoogst. Op de hellingen de eerste Argan-bomen.

Tijd voor de lunchstop in het dorpje Taliouine. In de vallei kunnen we pre-lunch vogelen, meer mediterrane soorten. De Marokkaanse salade en de Omelet Berber smaken hier prima.

Volgende stop is een fraaie kloof, weer een paar nieuwe soorten voor onze groepslijst. Langzaam dalen we verder af in de Souss-vallei en zijn we erg blij met een paartje Grijs Wouwen onderweg. Aan het eind van de dag komen we aan in ons hotel, gelegen tussen de sinaasappelboomgaarden ten westen van Taroudant. Kleine Zwartkoppen roepen in de tuin en Roodstuitzwaluwen vliegen over.

## **Dag 10 – 16 oktober 2024          Bezoek Souss-monding en Tamri**

Vandaag gaan we echt de kust bereiken, nog een dik uur rijden door de Souss-vallei. Onderweg ook geregeld dode Argan-bomen, als gevolg van de droogte van de afgelopen jaren. Dit land heeft echt te



lijden onder klimaatverandering. De rivier de Souss bevat bij de monding vrijwel geen water meer. Bij de brug over de Souss vliegt een Zwarte Ibis over. De zee kan hier een eind het land binnendringen en er is dan ook een vogelrijk estuarium ontstaan. De vogelplek van deze morgen.

Langs een boulevard aan de noordoever van de Souss zijn tal van vogels te zien. Aan de overzijde het beroemde Souss-Massa NP. Het gaat om steltjes van diverse pluimage en diverse soorten meeuwen en sterns, waaronder enkele Bengaalse Sterns, geen makkelijke soort in de WP. Enkele Visarenden hebben hier hun domicilie gekozen. Magrebeksters laten zich van dichtbij fotograferen. Tijdens de picknicklunch aan de oever van de rivier krijgen we een 2ekj Havikarend in de kijker. Fraaie vogelplek.

's Middags rijdt de bus ons naar Tamri, ten noorden van de stad Agadir, waar we komende twee nachten in een hotel zullen verblijven. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Zou het ons lukken de Heremietibis in de kijker te krijgen? Marokko is de enige plek waar nog een oorspronkelijk wilde populatie voorkomt. De afgelopen decennia is hun aantal gestegen van minder dan 200 naar ruim 700 vogels, dankzij strikte bescherming.



Na Cap Rhir nog een stukje rijden langs de ruige kust. De golven van de Atlantische Oceaan beuken tegen de rotsen. Het is goed vogelen vanaf een uitkijkplek over de kust en de lagune bij Tamri. Honderden Jan-van-Genten en tientallen Kuhls Pijlstormvogels vliegen langs. Op het strand grote groepen meeuwen waaronder honderden Audouinsmeeuwen. Langs de weg blijkt een klein groepje Heremietibissen te foerageren, uiteraard ongeringd hier. We kunnen van dichtbij foto's maken. Even later vliegt een flinke groep van deze bijzondere vogels over. Bij Cap Rhir groeien bijzondere cactusachtige wolfsmelken en andere vetplanten. Ook zijn hier Diadeemroodstaarten en Blauwe Rotslijsters te zien. De Jannen blijven vliegen, ook veel jongen. Dat biedt hoop op herstel van de populatie van deze prachtige zeevogels, die zo hebben geleden onder de vogelgriep.

We installeren ons in het comfortabele hotel in Agadir, op loopafstand van het strand. Geelpootmeeuwen zitten hier te roepen op de daken en in de tuin zijn Palmtortels, Grauwe Bulbuls en kleine Zwartkoppen te zien.



## Dag 11 – 17 oktober 2024      Bezoek Massa-vallei en Sidi Rabat

Alweer de laatste dag, nog één keer knallen. We rijden naar het zuiden, nog ruim 1200 kilometer naar Dahkla geeft een bordje aan, de hoofdstad van de Westelijke Sahara, al decennia bestuurd door Marokko. Zo is Marokko 20 keer zo groot als Nederland.

Na inkopen in Sidi Bibi is ons excursiegebied voor vandaag het Massa-dal. Deze rivier vormt de zuidgrens van het Souss-Massa NP. Over een lengte van zo'n 30 kilometer is de kuststrook hier gevrijwaard van (stedelijke) ontwikkeling. De Heremietibissen varen er wel bij, en met hen nog vele andere vogels.

We wandelen over een kleine weggetje langs de rivier. Voor ons ontvouwt zich een landschap van rotspartijen, akkertjes, droge hellingen en natuurlijk waterpartijen. Het levert weer een hoop vogels op, waaronder groepen Gele Kwikstaarten, enkele Barbarijse Patrijzen, een Cirlgors en een blik op de o zo gewenste Zwartkruinsjagra. Deze verstopvogel hadden wen al enkele malen gehoord als opeens een fraai exemplaar luid zingend langs vliegt. Wat een schouwspel. Een familie Barbarijse Grondeekhoorns zont op rotspartijen langs de rivier. Na het passeren van een dorpje laat de picknicklunch in de schaduw van enkele bomen ons goed smaken. Een parkwachter heeft een slapende Moorse Nachtzwaluw ontdekt en wil die ons tegen een geringe vergoeding wel laten zien. Zo'n kans krijg je niet zo gauw. Dat is al de tweede bijzondere soort nachtzwaluw deze reis!

In de rivier groepen Lepelaars, Steltkluten en Zwarte Ibissen. Een donkere Eleonora's Valk en een Grijsze Wouw geven aan dat deze vallei ook voor roofvogels een interessante plek is.



Later die middag komen we even bij met wat fris in het enige cafe van Sidi Rabat. Daar in de buurt vinden we een mooie groep Grielen. Om de dag af te sluiten gaan we verder landinwaarts nog naar een brug over de Massa-rivier. Het is nu iets koeler, en goed vogelen. Laatste bijzonder soort betreft enkele Vale Oeverzwaluwen die hier rond vliegen, weer een vogel die je niet zomaar in de WP ziet. Voldaan rijden we terug naar Agadir, mijmerend over al die mooie vogels die we de afgelopen 10 dagen hebben gezien.

Die avond komen we uit op 164 soorten, met voor de meesten een flink aantal nieuwe soorten. We kunnen terugkijken op een geslaagde vogelreis.

## **Dag 12 – 18 oktober 2024 reisdag naar Nederland**

Om half zeven is vandaag het ontbijt, half uurtje eerder dan normaal, maar ons wacht dan ook de terugreis naar Nederland. Iedereen komt gepakt en gezakt naar beneden. Abdul is ruim op tijd. Na een korte speech voor de chauffeur en een envelop met inhoud is het nog een drie kwartier rijden door een nog rustig Agadir naar het vliegveld. Voor de laatste maal passeren we de brug over de Souss. Op het vliegveld de laatste Maghrebeksters met hun mooie blauwe ogen. Na bagage afgeven door de douane eerst een uurtje vliegen naar Casablanca. Daar verloopt het overstappen gesmeerd. Van Royal Air Maroc krijgen we ergens boven Spanje ons laatste diner aangeboden.

Eenmaal op Schiphol is de bagage er al snel. Tot slot een hartelijk afscheid, bedankjes en iedereen keert tevreden huiswaarts met mooie herinneringen aan deze reis, een langere of kortere lijst met lifers en mooie foto's als herinnering op de geheugenkaarten van camera's en telefoons.

Na een paar dagen stuurt de reisleader de deelnemers de gedigitaliseerde groepslijst en een foto-impressie van de reis, nog even nagenieten...

Highlights van deze reis waren ongetwijfeld de twee bijzondere soorten nachtzwaluwen, de Groene Bijeneters, de vele bijzondere leeuweriken en tapuiten, de vier soorten arenden en zes soorten valken en last but not least de mascotte van deze reis, de Heremietibis. Bonus van deze reis is natuurlijk ook de prachtige landschappelijk context waarin al deze vogels worden waargenomen. En het was ook even spannend, met al die regen, maar gelukkig konden de problemen worden opgelost, dankzij een tijdige programmawijziging.

Frank van Groen, oktober 2024