

Natuurreis Brazilië

5 t/m 20 oktober 2024



Georganiseerd door:



www.birdingbreaks.nl

Dag 1 – 5 oktober 2024 Amsterdam – Sao Paulo

We verzamelen ons om 4 uur 's ochtends op Schiphol. Iedereen is mooi op tijd aanwezig. Een aantal mensen kent elkaar al van andere reizen van Birding Breaks. Na een probleemloze incheck vertrekken we op tijd. We hebben een tussenstop op het vliegveld van Lissabon, daar hebben we tijd voor een nadere kennismaking met elkaar. Begin van de middag vertrekken we naar Sao Paulo, waar we 's avonds aankomen. Met hulp van de plaatselijke agent gaan we eerst naar het hotel waar we een paar uurtjes kunnen slapen.

Dag 2 – 6 oktober Aankomst in Campo Grande, rijden naar Emas N.P.

Een vroege binnenlandse vlucht brengt ons naar Campo Grande, waar we worden opgewacht door Victor, onze Braziliaanse gids voor de hele reis. Voordat we echt gaan rijden genieten we eerst nog van een goed ontbijt in het hotel waar we later deze reis nog een keer een nacht zullen doorbrengen. De reis naar de lodge in Emas N.P. zal 6 uren duren. We maken diverse stops en de eerste vogelsoorten worden gezien: o.a. Burrowing Owl, Blue Dacnis, Burnished-buff Tanager en Barred Antshrike. Vanuit de rijdende bus ziet Ed een Giant Anteater: daar wordt uiteraard voor gestopt.

Om 1 uur 's middags komen we aan bij Pousada Gloria, onze lodge in Emas N.P. Twee jaar geleden was ik hier ook al, en het is een fijn weerzien met de eigenaresse van de lodge. Na de lunch en een paar uurtjes rust, vertrekken we in de loop van de middag voor onze eerste tour door het park. We zitten in een ruime open truck, met goed uitzicht voor iedereen. We vertrekken als het nog licht is, en zullen tot in het donker doorgaan.

We genieten van de vele mooie vogels in dit bijzondere en weinig bezochte park. Ik noem er een paar: Blue and Yellow Macaw, Black-throated Saltator, de bijzondere Red-legged Seriema, Greater Rhea en White-tailed Hawk. Wat betreft de zoogdieren noteren we Pampas Deer, een fraaie hertachtige, en als het donker is geworden zien we twee keer een Lowland Tapir. Hoofddoel in dit park is de Maned Wolf, maar die krijgen we vanavond niet te zien.

Na het diner verdwijnt iedereen naar de kamers, het was een lange dag, maar het goede gevoel is er: nu is de reis echt begonnen!



Toco Toucan

Dag 3 – 7 oktober hele dag in Emas N.P.

Onze dag begint om 6 uur met een heerlijk ontbijt. De kokkin en haar hulp zijn bijzonder vriendelijk. Ze spreken geen Engels, maar met handen en voeten komen we een heel eind.

Na het ontbijt rijden we het park in, wederom in de open truck. Dat betekent: rustig rijden over de zandpaden, en stoppen als we iets leuks zien. Vlak buiten de lodge zien we een Central American Red Brocket, een hertachtige zo groot als een Ree. Victor is scherp, en zelfs boven het motorgeluid van de truck hoort hij het kleinste vogelpiepje. We stoppen voor twee mooie Toco Toucans, die zich goed laten fotograferen. Net als de Burrowing Owl, die we op meerdere plekken zien. Een bijzondere en zeldzame soort is de Cock-tailed Tyrant, gebonden aan het steppelandschap van de cerrado. We zien 'm z'n baltsvlucht maken, met uitwaaiende staart.

We stoppen bij een bezoekerscentrum van Emas N.P. Daar kunnen we even de benen strekken en

wat rondwandelen. We zien een Yellow-faced Parrot, een soort die alleen in dit gedeelte van Brazilië voorkomt. Een parkwachter wijst ons op een paartje Tropical Screech Owl, verstopt in één van de gebouwtjes van het centrum.

Eind van de ochtend zijn we terug bij de lodge. We lunchen en daarna hebben we een paar uurtjes siësta, het is het warmste deel van de dag. Toch worden die uurtjes gebruikt om rond te struinen, de lodge is erg vogelrijk. Er wordt o.a. een Squirrel Cuckoo gezien, die alarm slaat bij een roepende Ferruginous Pygmy Owl. Twee prachtige Black and White Tegu's, grote hagedissen, doen zich tegoed aan het groenteafval bij de keuken, net als een Azara's Agouti, een konijn-groot zoogdier.

Voordat we 's middags weer het park ingaan, wordt er koffie met allerlei lekkers geserveerd. Dat doen ze hier goed! Al rondrijdend krijgen we Aplomado Falcon te zien, net als een fraaie Collared Crescentchest en Savanna Hawk. We zien de sporen van Giant Armadillo, dit reusachtige gordeldier maakt gaten om bij de termieten te kunnen komen. Nergens staan zoveel termietenhopen als in dit park. Als het donker wordt gaat de lamp aan, op zoek naar 'eye-shine', de reflecties die ogen van zoogdieren geven als ze worden beschenen. Het is rustig, totdat we bij het bekende bezoekerscentrum komen. We stappen weer uit, en onze chauffeur spot een Striped Hog-nosed Skunk, leuk! Dan horen we dat verderop een Maned Wolf is gezien.... Terug in de truck, we rijden naar het pad waar ie is gezien, maar vinden 'm niet. Weer terug naar het bezoekerscentrum, daar staat een waterbak waar heel soms de Maned Wolf komt drinken. En jawel: we zijn net uitgestapt of de Maned Wolf wordt gezien! Heel voorzichtig loopt ie naar de drinkbak, wat geweldig! We zien 'm van vlakbij, wel een kwartier lang! Er worden honderden foto's gemaakt. We zijn stil, en de Manenwolf lijkt steeds meer rustig z'n gang te gaan. Uiteindelijk komt ie op enkele meters bij Jeanne, die aan het fotograferen is.

Met deze geweldige ervaring 'in the pocket' rijden we terug naar de lodge, moe maar voldaan.



Maned Wolf

Dag 4 – 8 oktober hele dag in Emas N.P.

Met de geweldige ervaring van gisteravond nog vers in het geheugen, beginnen aan wederom een volle dag in het nationaal park. Voordat we vertrekken met de truck, zien we op het terrein van de lodge twee White Woodpeckers en Short-crested Flycatcher. Onderweg zien we een Campo Flicker, een mooie soort grondspecht.

Bij het bezoekerscentrum lopen we samen een rondje, goed voor vogels. We zien twee Boat-billed Flycatchers, twee Red-shouldered Macaws, een Whistling Heron en een Lineated Woodpecker, een prachtige grote zwartwit-rode specht. Weer onderweg twee Streamer-tailed Tyrants en een schitterend jagend mannetje Long-winged Harrier. Een groepje van tien White-lipped Peccary's steekt het zandpad over.

De middagtour zou om 16 uur starten, maar als het zover is besluiten we even te wachten: het dondert in de verte. Het lijkt mee te vallen, en na een korte pauze besluiten we toch te gaan. Het plan is om dieper het park in te rijden dan tot waar we tot nu toe waren geweest. Maar helaas, we worden ingehaald door de regen, nee, door een zware onweersbui. Iedereen de regenkleding aan, we hadden ons erop voorbereid. We rijden terug naar de lodge, en voordat we daar zijn wordt het toch weer droog. We zien onze eerste Six-banded Armadillo en vervolgens nog twee Crab-eating Foxes op het pad. Victor spot een Common Potoo, een mysterieuze soort nachtzwaluw. Op het terrein van de lodge zien we nóg twee Crab-eating Foxes. We prijzen ons gelukkig dat we de Maned Wolf gister mooi hebben gezien, vandaag was dat heel lastig geworden.

Dag 5 – 9 oktober laatste excursie in Emas N.P., rijden naar Campo Grande

Het weer is goed als we voor de laatste keer de truck bestijgen bij deze lodge. We beginnen de gebruikelijke soorten in het park te leren kennen, maar het blijft genieten van de Blue and yellow Macaws, Peach-fronted Parakeets, Aplomado Falcons... Tijdens een stop bij een houten brug zien we tientallen Southern Rough-winged Swallows boven het water. Een Greater Thornbird laat zich mooi zien.

Dan krijgt Victor een telefoontje dat bij een kantoor van Emas N.P. een Boa constrictor wordt gezien. En ja, dat willen wij ook wel. Iedereen snel in de truck, het is een eindje rijden. Maar de mooie slang is er nog, een onvolwassen exemplaar dat doodstil in de vork van een boom ligt. Prachtig beest!

Maar dan is het echt gedaan: terug naar de lodge, een laatste lunch en afscheid nemen van het fijne team daar.



Boa constrictor

's Middags volgt een rit van 6 uren, naar het hotel in Campo Grande. Onderweg maken een paar stops, de beste is als we stoppen voor een groep zich badende White-browed Meadowlarks. De mannetjes en vrouwtjes hebben totaal verschillende kleden: de mannetjes zwart met een felrode buik, de vrouwtjes bruin gestreept.

In Campo Grande dineren we in een luxe BBQ-restaurant, terwijl de regen met bakken uit de hemel valt. De volgende dag zien we op TV dat juist in deze stad de regen veel schade heeft aangericht.

Dag 6 – 10 oktober: rijden naar de lodge in de Zuidelijke Pantanal

De lucht is donker als we vertrekken voor de volgende lange rit, en als we net onderweg zijn begint het weer te regenen. Lekker doorrijden dus. Voordat we bij de lodge zijn moeten we 40 km over een gravelroad rijden. Het weer knapt inmiddels op en we maken een paar productieve stops. Ik ontkom niet aan een opsomming: o.a. Gilded Sapphire, Orange-winged Amazon, Crane Hawk, Plenalto- en Great Rufous Woodcreeper, Red-billed Scythebill. We voegen ook een nieuw zoogdier toe aan onze

lijst: South American Coati, een soort neusbeer.

Als we bij de lodge aankomen zien een groep van acht Hyacinth Macaws op een hek zitten. We wisten dat dit de plek moest zijn voor de grootste ara ter wereld. We stoppen er nog niet voor, later zullen we die rustig gaan bekijken.

De lodge is prachtig en zeer vogelrijk. Er wordt op verschillende plekken gevoerd, en de Nanday Parakeets, Giant Cowbird en Chaco Chachalaca laten zich erg goed bekijken.

Voordat we de middag/avond excursie rondom de lodge gaan doen, nemen we tijd om samen de soortenlijst in te vullen. De afgelopen dagen was daar 's avonds te weinig tijd (en te weinig puf) voor. Ook hier een truck met goed zicht voor iedereen. We zien veel Pampas Deer, en leuk is dat we drie keer een Six-banded Armadillo spotten. Een grote Nacunda's Nighthawk vliegt vlak over ons heen. Het is al donker wanneer we bij een plas komen, afgeladen met Yacare Cayman. Zo aan het einde van het droge seizoen zijn de meeste plassen opgedroogd, dus alle kaaimannen moeten zich daar verzamelen. Daar zien we ook onze eerste Greater Capybara's.

Terug in de lodge genieten we nog van een heerlijke lunch, morgen weer vroeg op.

Dag 7 – 11 oktober ochtendexcursies en middag/avondexcursie Zuidelijke Pantanal

Het heeft 's nachts flink geregend, maar gelukkig is het droog als we 's ochtends vroeg weer op pad gaan. We zijn nog maar net op weg als we twee goede Macaws aan de lijst toevoegen: Golden-collared Macaw en White-eyed Macaw. Onze chauffeur ziet in de verre verte een Giant Anteater, hoe krijgt hij het voor elkaar! We stappen allemaal uit de truck, en lopen langzaam in de richting van deze reus. We krijgen 'm uiteindelijk van dichtbij te zien: de camera's ratelen!

Op de horizon zien we een dreigende lucht naderen. We besluiten de route richting lodge te nemen. Dat is maar goed ook, want als we uitstappen barst een hevige bui los!

Het ontbijt smaakt weer heerlijk. Na het ontbijt slaat Hetty alarm als ze op het terrein van de lodge een Red-footed Tortoise vindt, een grote landschildpad.

Om 9 uur volgt een wandeling rondom de lodge. Het is inmiddels weer droog, en het is prettig om ook eens even te lopen. We zien mooie vogelsoorten: een Crane Hawk, en twee Campo Flickers laten zich geweldig fotograferen. Voorts White-eyed Parakeet, Grassland Sparrow en Variable Oriole. Terug bij de lodge nemen we tijd om twee Hyacinth Macaws goed te bekijken en te platen.



Campo Flicker

Na de siesta (waarin ik vanuit m'n luie stoel twee Streaked Flycatchers en een Rufous-bellied Thrush bewonder) gaan we weer op pad met de truck. We licht is prachtig en we zien weer mooie soorten. Een Six-banded Armadillo steelt de show. Victor weet met z'n vogelgeluiden telkens weer veel vogels te lokken. Op één plek zien we o.a. Chotoy Spinetail, Rufous-fronted Thornbird, een prachtig mannetje Vermillion Flycatcher, een Hooded Tanager, een Red-crested Finch: een hele klus om ervoor te zorgen dat iedereen alles te zien krijgt, maar uiteindelijk gaat dat prima.

In het donker zien nóg een Giant Anteater, enkele Pampas Deer en twee Crab-eating Foxes. Zo besluiten we een hele goede dag.

Dag 8 – 12 oktober ochtendexcursies en middag/avondexcursie Zuidelijke Pantanal

We staan extra vroeg op vandaag om de kans op mooie zoogdieren te vergroten. Het is eerst nog mistig. Rusty-backed Antshrike en Chaco Puffbird zijn de eerste nieuwe vogelsoorten die we zien. De mist verdwijnt al snel en het wordt weer een prachtige dag. We stappen uit de bus omdat Victor een Crowned Slaty Flycatcher had gezien. Met z'n geluidenmix lokt hij nog meer soorten: o.a. Southern Mouse-colored Tyrannulet, Hooded Tanager en White-eyed Parakeet. Sytze staat aan de zijkant van de groep, en we horen hem de gedenkwaardige woorden spreken; 'ik zie een beestje...'. Dat beestje blijkt Southern Tamandua te zijn! Deze kleinere miereneter loopt rustig in onze richting op en klimt langzaam een palmboom in. Prachtig van dichtbij te zien, wat een schitterend dier. Zo hebben we iedere dag een waarneming die eruit springt, en deze komt voor vandaag op nummer 1!

De poel waar we twee dagen geleden in het donker stopten, zien we nu bij daglicht. De tientallen Yacare Caymen zijn nu mooi te zien. We voegen ook een aantal nieuwe vogelsoorten toe aan de lijst: Solitary Caciue, Plumbeous Ibis en Pied Plover. Een groep van 15 Greater Capybara's is on the move in het veld.



Southern Tamandua

Na het ontbijt maken we net als gister een wandeling vanuit de lodge. Veel vogels, en ik ontkom wederom niet aan een saaie opsomming: Sibilant Sirystes, Chestnut-vented Conebill, Fuscous Flycatcher, Golden-green Woodpecker en een aantal prachtige Blaze-winged Parakeets. Vogelaars komen speciaal naar deze plek voor die laatste soort. Een enorme King Vulture vliegt hoog over. Na een lange siesta gaan we weer voor een middag/avond-drive. Qua zoogdieren wordt dit één van de betere drives. We zien een groep Collared Peccari's, een Hooded Capucin, maar liefst vijf Six-banded Armadillo's, Pampas Deer, en drie Giant Anteaters.

Dag 9 – 13 oktober laatste ochtend Zuidelijke Pantanal, rijden naar Campo Grande

De laatste ochtend bij de lodge wordt een hele mooie. Wederom vroeg op, met de truck rijden we nu naar een ander gedeelte van het park. Daar stappen we op een vierkante boot waarmee het water van een klein meer op gaan. Voordat we in de boot stappen hebben we dan al de sporen van een Jaguar gevonden. Een mooie nieuwe vogelsoort is de Cream-colored Woodpecker.

Op het meer een onverwachte verrassing: onze hulp-gids ziet een groepje Giant Otters zwemmen! Langzaam varen we in hun richting als er ook nog een Neotropical Otter blijkt te zwemmen. Echt gaaf, twee zoogdiersoorten erbij! Ook mooie vogels: twee Golden-collared Macaws stelen de show: eerst komen ze overvliegen, om zich later mooi in een boom te laten zien. Voorts: o.a. een Snail Kite, twee Lesser Kiskadees, Greater Ani en een Green Kingfisher.

Terwijl we terugrijden naar de lodge zien we een groepje van zeven White-lipped Peccari's het pad oversteken. Hierna hebben we nog één uitstapje, naar de oever van de rivier, vlak bij onze lodge. Dat levert nog een aantal goede soorten op. Een aantal Red-rumped Caciues zien we bij hun hangende nesten. Een Blue-crowned Trogon laat zich eveneens mooi zien. Victor weet een Greater Antshrike en een Mato Grosso Antbird met geluid te lokken. Op een watertoren laten een aantal Hyacinth Macaws goed van zich horen. Bij de rivier wordt gevestigd, een visser laat ons een prachtige Barred Soribim zien, een soort meerval.

Hierna terug naar de lodge, inpakken, lunch, en een rit van vier uren naar het inmiddels bekende hotel in Campo Grande. Het is vandaag erg warm, tegen de 40 graden. Ook de plek waar we 's avonds

dineren is bekend, het luxe BBQ-restaurant. Er wacht ons een korte nacht, vroeg in de ochtend zullen we een binnenlandse vlucht naar Cuaiba nemen: op naar de Noordelijke Pantanal.

Dag 10 – 14 oktober binnenlandse vlucht naar Cuaiba, rijden naar Porto Joffre, eerste bootexcursie

Vroeg opstaan dus, onze vlucht naar Cuaiba vertrekt om 5 uur 's ochtends. We nemen afscheid van Sandro, onze vaste chauffeur van het eerste deel van de reis. In Cuaiba worden we opgewacht door Huanderson, hij zal onze bootsman zijn en brengt ons in een comfortabele bus naar Porto Joffre, waar we op de boot zullen stappen. De rit zal vijf uren duren en brengt ons over de beroemde Transpantaneira Road. De weg is droog en stoffig, en in de lucht hangt de rook van bosbranden. Het is duidelijk dat het gebied smacht naar de komende regentijd. We maken wel een aantal korte maar productieve stops. De Transpantaneira Road gaat langs bruggetjes over wat nu nog slechts plasjes zijn. Die plasjes liggen vol met Yacare Caymen, en langs de randen verzamelen zich vele watervogels. We zien de mooie Capped Heron en Little Blue Heron. Een Sunbittern spreidt z'n vleugels. De eerste Southern Screamer worden genoteerd, en een Roseate Spoonbill gaat op de wieken zodra we de deur van de bus opendoen.

In Porto Joffre gaat aan de oever van de rivier de bagage in de ene, en wij in een andere snelle boot. Onze mooie en comfortabele hotelboot ligt pal aan de overkant. Zodra we daar aan boord zijn, gaat ie los van de kant en zal een paar uur stroomopwaarts varen om veel verderop weer aan te leggen. Na de lunch kan iedereen zo relaxt van deze rustige vaartocht genieten. Het deed me denken aan de vaartochten die ik in Roemenië in de Donau-delta maakte.

Om 4 uur begint het echte werk. Per snelle boot varen we de rivier op, scherp om ons heen kijkend. We noteren o.a. Rufescent Tiger Heron, Yellow-billed Tern, Large-billed Tern, Black Skimmer en Pied Plover. We zien een Greater Capybara-moeder met twee zogende jongen, één links, één rechts. Vaders houdt vanuit het water de wacht.



Greater Capybara

Het duurt niet lang of Victor krijgt een melding van 'iets', vervolgens scheuren we over het water, we vermoeden het al: Jaguar! En ja, we zien twee andere boten liggen, daar moet het zijn. Een Jaguar ligt rustig op de kant. Hij of zij trekt zich niets van ons aan, helemaal goed. We nemen even de tijd, op een gegeven moment staat de grote kat op en wandelt rustig de begroeiing in. Nummer 1 is binnen! We varen rustig terug naar onze thuisbasis. Onderweg stoppen we nog voor een kleine American Pygmy Kingfisher en grote Ringed Kingfisher. We genieten 's avonds van een goed diner aan boord, de bediening is super. We zijn klaar voor dik twee volle dagen Jaguars zoeken!

Dag 11 – 15 oktober ochtend- en middagvaartocht

Na de regen vannacht worden we wakker met een prachtige zonsopkomst. Het zou een heldere dag worden. Na het ontbijt stappen we wederom de boot in. De eerste leuke vogelsoorten worden gespot: White-wedged Piculet en Glittering-throated Emerald. Al snel zien we enkele boten bij elkaar stilliggen: daar moet wat te zien zijn. En ja, er zwemt een Jaguar langs de kant. Ook wij gaan stilliggen met de boot, en we zien de Jaguar rustig zwemmend, om vervolgens vlak langs onze boot van de ene naar de andere kant te zwemmen. Super waarneming!

Als we verder varen komen we weer enkele bootjes tegen, die bij een andere Jaguar liggen. Het blijkt

een moeder met twee jongen. Niet zo goed te zien, maar het is prima zo. Op die plek zien we ook twee Green Ibis, iriserend mooi in de zon. Andere mooie vogels die we rustig kunnen bekijken zijn Black Skimmers, Large-billed Tern, Yellow-billed Tern en twee Bat Falcons, voor mij een nieuwe roofvogelsoort.

Terugvarend naar de hotelboot is er nog een verrassing: als we naar een paar Paraguayan Howlers kijken, ontdekt Victor een Tayra. Deze marterachtige laat zich kort zien als ie uit een boom naar beneden gaat.

Na de lunch en een siësta gaan we in de loop van de middag weer varen op de Picui River. We worden wederom op een Jaguar getrakteerd, deze leek te spelen met grote waterplanten. Onze bootsman ziet ver weg op de rivier een Lowland Tapir overzwemmen. We komen daar dichtbij en zien 'm de kant oplopen. Leuke vogelsoorten deze middag zijn Chestnut-bellied Guan, Red-throated Piping Guan en Greater Ani. Het schemert al als we terugvaren, in een wolk van fouragerende Band-tailed Nighthawks. Het was een geweldige dag!



Jaguar

Dag 12 – 16 oktober ochtend- en middagvaartocht

Dit zou de dag van de Jaguars worden. Net als gister zullen we een ochtend- en een middag vaartocht gaan doen. We zijn nog maar net weg, als Leen de eerste Jaguar ontdekt, liggend op de kant. De boot wordt strategisch vastgelegd, we komen op de eerste rang te zitten. Dan blijkt dat er niet één, maar drie Jaguars zijn: twee mannetjes en een vrouwtje. De mannetjes maken ruzie om het vrouwtje, met een luid en diep gegrom halen ze uit naar elkaar. Het vrouwtje vindt het op een gegeven moment wel welletjes en gaat er vandaar, met het sterkste mannetje in haar kielzog. Een geweldige waarneming!

We vergeten de vogels niet: mooie soorten deze ochtend zijn een jonge Black Hawk Eagle, Great Potoo en Boat-billed Heron. Als we een kreek invaren ziet onze bootsman de volgende Jaguar. Het is een oud mannetje, die we het water in zien gaan en van ons afzwemt. Ik had deze twee jaar geleden ook al gezien. Zijn naam is Osata en was in Brazilië een nationale TV-held toen een aantal jaar geleden er hevige branden woedden in de Pantanal. Osata had zware brandwonden. Hij werd gevangen en heel het land volgde z'n genezing op TV. Hij heeft een halsband met zender om z'n nek. Die had na een jaar af moeten vallen, maar dat is niet gebeurd.

Als we achteromkijken blijkt de kreek vol te liggen met andere bootjes!

Het feest is nog niet over: als we langzaam terug varen komen er twee Giant Otters langs. We kunnen ze lang volgen, en op gegeven moment vangt één van hen een meerval. De otters stoppen met zwemmen en de grote meerval wordt stukje bij beetje al krakend naar binnen gewerkt. De vis werd overigens niet gedeeld..

Daarna nóg een Jaguar, het houdt niet op! We sluiten aan bij twee andere boten. De Jaguar zwemt rustig langs de kant, gaat vervolgens de oever op. We verplaatsen de boot en wachten 'm een stukje verder op. Onverstoorbaar loopt de grote kat langs de bootjes, hij laat zich echt prachtig zien en fotograferen.

Na de lunch en siesta gaan we om half 4 weer op pad. We stuiten wederom (!) op een Jaguar. In het

mooie namiddaglicht ligt ie op de kant, loerend op twee Greater Capybara's die in het water liggen. Eén van de Capybara's alarmeert voortdurend. De Jaguar gelooft het wel en loopt een stuk langs de oever om vervolgens in het hoge gras te verdwijnen. Deze middag hebben we ook een Central American Red Brocket voor de zoogdierenlijst, en Undulated Tinnamou en Buff-breasted Wren als leuke vogels.

Met zes Jaguars op één dag was dit wederom een topdag!

Dag 13 – 17 oktober laatste boottocht, verplaatsen naar de laatste lodge

Voor de laatste keer stappen we in de snelle boot. De afgelopen dagen waren fantastisch, en nu voelt het als een toetje. Ook vandaag beginnen we met een aantal leuke vogels: Cinereous-breasted Spinetail, White-winged Becard, White-headed Marsh Tyrant en een Striped Cuckoo. Beide soorten apen hadden we ook al gezien, toen we drie Giant Otters zagen, twee ouders en een jong. Ook deze konden we eerst volgen en vervolgens prachtig bekijken toen er meerdere vissen werden opgepeuzeld. We zijn al op de terugweg als we alweer een Jaguar te zien krijgen, een prachtig wat donkerder gekleurd exemplaar. We sluiten aan bij twee bootjes. De kat ligt eerst op de oever, maar gaat al snel het water in om de rivier over te zwemmen. Aan de overkant kunnen we 'm lang bekijken als hij langs de oever loopt.



Giant Otters

Terug op de hotelboot genieten we van de laatste lunch. We bedanken we super vriendelijke en dienstbare personeel, en gaan per snelle boot terug naar de plek waar de bus staat geparkeerd. We rijden terug over de Transpantaneira Road en maken een paar productieve stops. Bij een lodge voor een plaspauze zien we o.a. Piratic Flycatcher, Long-tailed Ground Dove, White Woodpecker, Large Elenia en Silver-beaked Tanager. Als we weer onderweg zijn spot Hetty vanuit de rijdende bus een Tayra! Vlak voordat we bij onze laatste lodge aankomen zien we nog enkele keren een Marsh Deer, nieuw voor de zoogdierenlijst.

Dag 14 – 18 oktober hele dag Noordelijke Pantanal

De dag begint voor mij al om 4 uur. Als ik een kijkje buiten mijn kamer neem stuit ik op twee Crab-eating Foxes, en vlakbij laten de brulapen van zich horen. Voor de groep begint de dag met een wandeling rondom de lodge. We zoeken eerst de groep Paraguayan Howlers op, ze laten zich mooi zien. De wandeling is rijk aan vogels. We noteren o.a. White-lore Spinetail, Greenish Elenia, Grey-headed Tanager, Yellow-olive Flatbill en Flavescent Warbler. Victor is superscherp, hij haalt al die kleine zangvogels eruit.

Vanuit de zaal waar we ontbijten hebben we zicht op een voederplek, waar we Azara's Agouti en South American Coati's zien.

Na het ontbijt bestijgen we truck en rijden naar een waterplas langs de Transpantaneira Road. De plas afgeladen maar Yacare Cayman, we kunnen ze op meters benaderen. We zien hier een keur aan reigers en ibissen. Een goede nieuwe zangvogel is White-naped Xenopsaris. Als we weer in de truck stappen komt er een groepje van vijf South American Coati's onze richting op lopen. Ze laten zich

mooi zien en fotograferen. Onderweg komen we nog twee Marsh Deer tegen. 's Middags is er een speciaal programma. Vlak bij de lodge is een hide gemaakt waar voer wordt neergelegd om een Ocelot te lokken, en die gaan we proberen te zien. We zitten allemaal braaf en muisstil keurig op een rij stoeltjes te wachten. Dat duurde wel even, en we hadden juist besloten om nog tien minuten te wachten en dan te vertrekken, of daar kwam de Ocelot vanaf de zijkant aanlopen. Wat een mooie kat! Op zo'n 15 meter afstand ging ie op zoek naar het verstopte voer, en was voor ons prima te bekijken.



Ocelot

Tot besluit van deze laatste hele dag van onze reis maken we nog een drive met de truck. We vertrekken als het nog licht is, maar dat leverde weinig op. Toen het donker werd kregen we wel nachtzwaluwen te zien: Pauraque en Little Nightjar. Een Rufous Nightjar hoorden we roepen. Vlak voordat we terug kwamen zagen we nog twee keer een Central American Tapeti, de lokale konijnachtige.

Aan het einde van de dag een heerlijk diner, het was weer een goede dag.

Dag 15 – 19 oktober laatste wandeling, start terugreis

Voor het ontbijt hebben we nog tijd voor een laatste wandeling, voordat de terugreis begint. Het heeft 's nachts behoorlijk hard geregend en als we gaan lopen hangt een mist op en rond de lodge. Toch krijgen we nog een paar mooie soorten te zien: Crested Oropendola's bij hun hangende nesten, twee Orange-winged Amazon, een jonge Great Black Hawk zit op te drogen in een boom. Zelfs nog een nieuwe soort: Rusty-collared Tody Flycatcher. Een Crab-eating Fox komt rustig onze kant op lopen. Na het ontbijt maak ik m'n laatste foto's, van een Southern Amazon Red Squirrel.

Maar dan is het echt voorbij. Om 9 uur stappen we in bus richting Cuaiba, op zo'n twee en een half uur rijden. Victor vliegt met ons mee naar Sao Paulo. Na een probleemloze incheck en een korte binnenlandse vlucht komen we aan in Sao Paulo. Daar nemen we afscheid van Victor. We hebben een lange overstaptijd. Die tijd gebruiken we onder andere om de lijsten door te nemen en samen terug te blikken op de reis. De reacties zijn positief. Aan het begin van de reis had ik iedereen gevraagd wat de reis voor hem/haar geslaagd zou maken, en die wensen en verwachtingen zijn ruimschoots uitgekomen. De hoogtepunten waren de vele Jaguars, de Giant Otters en de Maned Wolf.

Rond middernacht checken we in voor onze vlucht naar Lissabon.

Dag 16 – 20 oktober terugreis

Na tien uren vliegen landen we in de loop van de middag op het vliegveld van Lissabon. Het is er erg druk. De bedoeling is om aan het begin van de avond naar Schiphol te vliegen, maar helaas! Deze vlucht wordt gecancelled. Dat gaf veel gedoe en geregeld. Uiteindelijk konden twee deelnemers dezelfde avond nog terug naar Nederland. Alle anderen zouden de volgende ochtend om 9 uur vertrekken en konden overnachten in twee verschillende hotels in Lissabon. De volgende maandagmiddag was iedereen weer veilig en gezond thuisgekomen.

Terugblik

Het was een zeer geslaagde reis. De deelnemers hadden voor deze Natuurreis gekozen omdat de focus niet alleen op vogels, maar zeker ook op zoogdieren ligt. De Big Five zoals die in de reisinformatie wordt genoemd hebben we niet gehaald. Binnen de groep zijn we zo vrij geweest om in The Big Five de Poema te vervangen door de Maned Wolf. De Poema kun je in heel Noord- en Zuid Amerika zien, de Maned Wolf is juist zo'n exclusieve most-wanted. Zoals gezegd waren de Jaguars en Giant Otters favoriet. Bij elke boottocht hebben we Jaguars gezien, in totaal twaalf exemplaren. De close-by waarnemingen van de otters waren ook fantastisch! En natuurlijk de bijzondere nachtelijke ontmoeting met de Maned Wolf: er was iemand die had de tranen in haar ogen.

Maar natuurlijk hebben we ook genoten van de vele mooie vogels. In totaal hebben we 251 soorten gezien, niet verkeerd voor een reis waarbij het vogelrijke Atlantisch Regenwoud is ingewisseld voor Emas N.P. Maar ook de reptielen, vlinders en libellen, we hebben er zeer van kunnen genieten.

Onze gids Victor was, naast een bijzonder aardig persoon, een superscherpe vogelaar. Ongelooflijk wat hij zag en hoorde.

Vanuit mijn kant gaat mijn dank ook uit naar alle deelnemers: het was echt een superleuke groep. Iedereen deed mee met het zoeken tijdens de excursies, erg fijn. De problemen tijdens de terugreis waren erg vervelend, maar we zijn daar samen goed doorheen gekomen. Ik ben blij dat iedereen uiteindelijk terug kon kijken op een bijzondere en geslaagde reis.

Lieuwe van Welie, november 2024



v.l.n.r.: Leen, Edwin, Herman, Hetty, Lieuwe, Ana, Deni, Lou, Dorus, Jeanne, Yvonne, Sytze en Sandro

Fotogalerij



Long-winged Harrier



Blue and yellow Macaw



White-eared Puffbird



Pampas Deer



Red-billed Scythebill



Blaze-winged Parakeet



Hyacinth Macaw



Vermillion Flycatcher



Giant Anteater



Six-banded Armadillo



Large-billed Tern



Lowland Tapir



Victor



Tayra



Black-collared Hawk