

CHINA, SICHUAN EN TIBET

19 MEI T/M 3 JUNI 2016



Georganiseerd door:



www.birdingbreaks.nl



(foto voorpagina Przevalski's Rosefinch, Mark Zekhuis)

Dag 1 – 19 mei Amsterdam – Chengdu

Wat vroeger dan eerst gepland ontmoeten de China-reizigers elkaar op Schiphol. Er was een staking aangekondigd van het bewakingspersoneel. Maar dit bleek een storm in een glas water, alles verliep vlotjes. De overstap in Heathrow was gemakkelijk omdat we op terminal 5 konden blijven. Drie mensen hadden gelukt met een up-grade en kregen een royalere zitplaats naar Chengdu.

Dag 2 –20 mei Chengdu- Longcanggou (Wawu Shan)

Op het vliegveld werden we opgewacht door onze gids Robbie en Leen en Martina die hiervoor al een reis in China hadden gedaan. Met een ruime bus ging de chauffeur met ons elven op pad. Na 1,5 uur rijden hadden we een stop waarbij we een wandeltocht maakten tussen de huizen en later langs wat kostgrondjes. Het was bewolkt en drukkend weer, maar de vogels werkten mee. Chinese Goshawk liet zich enkele keren goed zien. Enkelen zagen een overvliegende minivet, wat volgens de gids de zeldzame Swinhoe's was! Maar de leukste waarneming waren wel de Ash-throated Parrotbills, de

2

eerste van de parrotbills-familie waarvoor je naar China moet. Deze kleine jongens lieten zich af en toe goed zien in de bamboe. Verder ook Japanese White-eye's, Speckled Piculet, Collared Finchbill, Black-throated Tit en Rufous faced Warbler. Qua kleurenpracht wonnen de Red-billed Blue Magpies het vandaag. We kwamen om 20.00 bij het hotel toen het al donker werd. Na het inchecken ging ieder zijns weegs.

Dag 3 – 21 mei Longcanggou (Wawu Shan)

Robbie had zelf ontbijt voor ons geregeld. Terwijl we de koffie opdronken werd het langzaam droog, want het had aardig gegoten die nacht. Met twee kleine busjes rijden we de bergen in. Dichte begroeiing van varens en bamboe met daarboven primair bos, zorgen ervoor dat je niet diep het bos in kan kijken. Maar gelukkig zagen we al snel een Lady Amherst Pheasant, een mooi mannetje. Later nog een vliegend wijfje en een jong mannetje. Enkelen zagen ook het wijfje van de Temminck's Tragopan voor de auto langs schieten. De weg is erg slecht door de grote vrachtwagens en modderig.



Het weer en de weg op Longcanggou (Wawu Shan) waren niet ideaal. (Foto Wil Makkinje)

Op verschillende plekken en hoogtes stoppen we en lopen over de zachte weg. Ondanks de mist, zien en horen we leuke soorten. Met de tape krijgen we veel soorten toch aardig in beeld. White-backed woodpecker, Long-tailed en Short-billed Minivets, Claudia's Leaf Warbler, Emei Shan Liocicha, White-collared Yuhina, Three-toed en Golden Parrotbills, Ferruginus Flycatcher werden gezien of gehoord. De eerste prijs met zingen was voor de Yellowish-bellied Bush Warbler die prachtige stijgende en dalende tonen had. Bijzonder was ook de Sichuan Bush Warbler, een soort die nog maar een jaargeleden is ontdekt. Deze sulky kruiper met monotone maar indrukwekkende luide en knerpemde strofes werd helaas maar door weinig in de kijker gekregen ondanks dat we er meer dan een uur voor staan. We drogen op aan een ronde tafel met heerlijke Chinese gerechten. Het is even wennen met die stokjes eten maar als je dan eindelijk wat in je mond krijgt is het wel genieten.



Beautiful Rosefinch (foto Wil Makkinje)

Dag 4 – 22 mei Ni ba Shan Pass en Longcanggou

We hoorden het al, het regende de gehele nacht dus plan B ging in werking. Het had geen zin om weer te proberen Wawu Shan op te rijden, de weg naar de top was nu onbegaanbaar. Na een snel staand ontbijt reden we naar de Ni ba Shan Pass (2300 m) in de hoop dat het daar minder regende. Na 1,5 uur rijden kwamen we op de pas met secundair bos. Helaas was hier ook mistig en regenachtig maar lukt het ons om toch de belangrijkste soort te zien; Grey-hooded Parrotbill. Een paartje liet zich mooi zien, tevens zagen we hier op de pass, en een vogelplek wat lager; Oriental Honey Buzzard, 5 soorten Bush Warbels, Bay Woodpecker, Buff-throated en Yellow-streaked Warbler, Rufous-capped Babbler en hoorden we verschillende Elliots Laughing-thrushes. We reden nog een keer naar het bos van Langcanggou en probeerden vergeefs de Sichuan Bush Warbler in beeld te krijgen. Maar het vogeltje hield zich weer goed schuil in de lage vegetatie. We reden nog een stukje de berg op in de hoop om nog fazanten of tragopan te zien, maar het was nog te vroeg op de middag en te druk op de weg. Wel werden nog Scarlet-breasted Sunbird (voorheen Mrs Goulds) en Grey-backed Shrike aan de lijst toegevoegd. Bij het hotel werd nog een soort Vliegend hert gevonden, een grote kever met lange kaken. Aan de ronde tafel deden we ons weer te goed aan allerlei lekkere gerechten en mooie verhalen.

Dag 5 – 23 mei Longcanggou – Rilong (Wolong)

Vandaag is het een reisdag. We ontbijten met noedels in een eettentje langs de weg en rijden langzaam de bergen in. Onderweg klaart het wat op en wordt het zonnig. Meteen zien we roofvogels vliegen; Himalayan Griffon Vultures, Bearded Vultures, Indian Black Eagle, Oriental Honey Buzzards en zelfs een Black Baza. Aan de mooie huisjes en kleurrijke klederdracht zien we dat we in Tibet zijn. Onze lunch is ook Tibetaans, compleet met boter-thee. Al vogelend gaan we over de Jiajin Pass (4114 m) en genieten van de andere vogels en landschappen. We zien Russet Sparrow, Elliots Laughing-thrush en horen Giant Laughing-thrush en de zwartkoppige Grey-hooded woodpecker. Op de alpine weidjes zoeken we naar fazanten maar het lukt maar niet. Na enige tijd zien we eindelijk een koppeltje Common Pheasant! Het mannetje is prachtig groen/grijs gekleurd, totaal anders dan de onze. Pas aan

het einde ziet Robbie aan de overkant van het dal enkele White-Eared Pheasants fourageren. Prachtige vogels, die opvallend wit zijn met hun zwarte staart. We tellen er zeker 6! In Rilong is het verkeer een chaos, de hoofdstraat ligt helemaal open. De auto's kunnen elkaar in de modderige straat amper passeren en je hebt hier weinig slimme chauffeurs...

Dag 6 – 24 mei Rilong (Wolong)

Het was wel heel vroeg nadat het gisteren laat was door de verkeersopstopping in het dorp. In het donker reden we naar de Balang Pas (4487 m). We luisterden even op de plek van de Woodsnipe (stil) en reden snel door naar de tunnel voor de Chinese Monal. Hier stonden nog twee groepjes vogelaars in het schemer te luisteren en zoeken naar deze topper. Als snel hadden we een baltsend mannetje in onze telescopen, wat een prachtig beest!! Belachelijke mooie kleuren! Hij stond te draaien en roepen. Later zagen we nog twee mannetjes. We liepen nog een stuk over een oude weg en later deden we verschillende stops tussen de 3500m en de top. De tweede topper van de dag, was wel de waarneming van de Gradalas. Een prachtig helder blauw mannetje (zo mooi dat de oculairs van opwinding waren beslagen..) en een wijfje hipten op een bloemrijk stuk gras. Er werden maar liefs vijf soorten roodmussen gezien, daarnaast ook Plain en Brandts Mountain Finch, Blue-fronted Redstart, White-tailed Rubythroat, Kesslers en Chestnut Thrush en Alpine Leaf Warbler. Het was een prachtige vogeldag met heerlijk warm zonnig weer! We zijn allemaal wat verbrandt in ons gezicht omdat we steeds omhoog keken naar de Himalaya Vultures, Alpenkauwen en af en toe een Lammergier.



Blue-fronted Redstart (foto Wil Makkinje)

Dag 7 – 25 mei Rilong (Wolong)

Nadat we de Balang Pas weer over waren, luisterden we in het schemer naar de Tibetan Snowcocks. We hoorden er enkele als mede Snow Partridge maar het was te nog te schemer en mistig om de Snowcocks te kunnen vinden. Na het ontbijt liepen we de kant op waar ze riepen. Er vlogen er twee weg die verdwenen in de mist, maar gelukkig zagen we daarna er weer twee Snowcocks die verder op landen. Hier konden we ze prachtig zien, wat een mooie beesten zijn dat! Terwijl we hier naar keken volgde Koen een Gradala wijfje die zowaar even op haar nest ging zitten. Wat een vondst! We reden snel door voor andere specialiteiten. Op verschillende plekken hoorden we Fire-throated Robin maar het lukte ons maar niet om die fel gekleurde zanger in beeld te krijgen. Terwijl hij vlak voor ons zat! Alleen Elja kon even door haar verrekijker genieten van het prachtige rood op zijn buik. Langs de weg zagen en hoorden we ondermeer Golden Pheasants, Koklass Pheasant, Chinese Thrush, Sichuan Warbler, Artic Warbler, Dusky Warbler, Collared Grosbeak en een korte glimp van een

Maroon Accentor. Bijzonder was de vondst van een vers dode Leopard Cat op de weg. Deze hebben we naar het bureau van het park gebracht. In Wolong namen we nog een route naar het Monasterio, met een oude tempel. We hoorden ze overal maar kregen de Goudfazanten helaas niet in beeld. Wel zagen we hier een Chinese Babax, Black-browed Bushtits en hoorden we nog een Indian Bleu Robin en een Black-Streaked Scimitar Babbler zingen.



Black-browed Bushtit (foto Wil Makkinje)

Dag 8 – 26 mei Rilong - Markeang

Als ontbijt slurpten we met hulp van stokjes, onze noedels naar binnen. Vandaag reizen we naar Markeang, een afstand van 250 km. We genieten van het veranderende landschap en verbazen ons dat ze altijd en overal aan het werk zijn met de weg. De Tibetaanse huizen zijn niet armoedig maar mooie grote stenen (betonnen) huizen die vaak kleurrijk geschilderd zijn en voorzien van een vruchtbaarheidssymbool. Het weer is wisselend maar gelukkig vandaag telkens droog als we een stop maken. De chauffeur moest een keer flink op de rem trappen. Robbie zag bij een klein plas langs de weg bij opgespoten zand een eendje. En inderdaad, daar zwom een heuse Mandarin Duck. Eentje die we mogen tellen!

In het bosgebied van Mengbishan nemen we goed de tijd. Het is een prachtig oud naaldbos dat zich boven op de berg bevindt. We lopen langs de weg en luisteren naar piepjes of letten op beweging. Helaas is het erg stil in de bomen. Maar met wat moeite horen we allemaal de target soort, de Sichuan Jay. Een zeldzame soort met een zeer klein verspreidingsgebied. Het geluid lijkt wat op een Havik. Ondanks het tapen, laat hij zich niet zien. Verder zien en horen we; Himalayan Bluetail, White-winged Grosbeak, White-throated Dipper, White-throated Redstart en zien we in de lucht een Upland Buzzard, Himalayan Vultures en verschillende Bearded Vultures.



White-throated Redstart (foto Mark Zekhuis)

Dag 9 – 27 mei Markeang (Mengbishaan)

Vandaag heerlijk gevogeld in het oude naaldbos op de berghelling. Na zonsopkomst waren de vogels erg actief en werd er steeds iets nieuws opgepikt voordat we een meter konden lopen. Mezen, vliegenvangers, roodmussen en roodstaarten vlogen van bosje naar bos of van boomtop naar boomtop. Het zonnetje maakte het vogelen compleet en we genoten duidelijk. Na het bos zijn we nog een keer de bergpas op gegaan voor de mensen die de Chestnut-crowned Bush Warbler gemist hadden. Deze werkte weer goed mee.



De bergen, bossen en jaks bij Mengbishaan (foto Mark Zekhuis)

Na de veldlunch met heerlijke meloen, liepen we een mooi pad op de boomgrens. Direct de eerst honderd meter hoorden we al Tibetan snowcock, Monal Partridge en Chinese Monal. We genoten van de voorjaarsbloemen. In de toppen van de dennen zaten de Kesslers Thrushes te zingen en werd een rustende Koen door twee nieuwsgierige Buff-barred Warbels tot op een meter benaderd. De leukste vogels van de dag waren wel twee White-throated Needle-tails die door de lucht scheerden, Rufous-vented en Grey-crested Tits, Crested Tit-Warblers, Plain Laughing-thrush, Long-tailed Thrush, Slaty-backed Flycatcher, Tibetan Siskins en de Three-banded Rosefinch.

We waren weer op tijd in Markeang en hadden wat tijd voor ons zelf. Bijna allemaal gingen we de stad in om te genieten van de leuke kraampjes, de markt, mensen in klederdracht of ...gingen naar de kapper.

Dag 10 – 28 mei Markeang - Rouergai

Het was droog toen we 's ochtens in de bus stapten. We reden ruim 300 km voordat we ons hotel in Rouergai bevolkten. Vandaag rijden we het Qinhai-Tibetaanse Plateau op. Zeer indrukwekkende landschappen geleden aan ons voorbij. Het landschap veranderd van beboste hoge bergen naar glooiende grazige heuvels tot uiteindelijk een vlak hoogland. Korte grazige vegetaties die begraasd worden door duizenden Jaks. Tussen de graslanden slingeren soms ondiepe riviertjes en liggen ondiepe depressies. Op de pas naar het plateau zagen we en hoorden we een mannetje Godlewski's Bunting voluit zingen op de draden en in de schaarse bosjes daaronder was Koen de enige die daar even een White-browed Tit-Warbler in de kijker kreeg. Maar gelukkig zag uiteindelijk iedereen een paar dagen later deze mooie soort.

In het open landschap aangekomen zagen we onverwacht snel al een Black-necked Crane in de verte lopen. Gelukkig zagen we snel daarna nog een paartje dicht bij de weg. Prachtige beesten die de camera's continu lieten klikken.



Black-necked Cranes vlak naast de bus. (foto Mark Zekhuis)

Vanuit de rijdende bus werden de eerste Hume's Groundpeckers opgemerkt. Snel stilstaan op een te drukke weg...maar och wat waren ze leuk om te zien. Hoe druk ze steeds in de grond aan het pikken waren. Later werden er nog twee gezien die we wel helemaal konden afplaten.



Hume's Groundpecker (foto Mark Zekhuis)

Onze gids wist recent een plek voor de Przevalski's Rosefinch. We stopten bij een berghelling met lage struikjes. Hier struinden we zeker 45 minuten rond, zonder een vogel te zien. Jan ontdekt de vogel in de verte bovenop een struikje! Als of ie er de hele tijd al zat. Wat een enorm mooi beest. Licht roze met een scherpsnaveltje en een lange staart, zo zat het beestje volop te zingen. Het duurde even voordat iedereen in de goede positie wasen weer op adem was, om te genieten van deze bijzondere endem. Vanuit de bus en de enkele stops, werden nog de volgende soorten aan de daglijst toegevoegd; Ferruginus Duck, Hop, Draaihals, Chinese Grey Shrike, Daurische kauw, Oriental Skylark, Chinese Fulvetta, Hodgson's Redstart en Citroen kwikstaart van de ondersoort Calcarata.

Dag 11 – 29 mei Rouergai (Flower lake)

Ah een heerlijke vogeldag! Heerlijk zonnig weer en veel nieuwe soorten op de grasvlaktes en bij het steppe-meer. Na het ontbijt in het dorp stoppen we ergens midden op de vlakte langs de weg. Eerst lijkt het een plek van niets maar al snel worden er Horned Larks, Oriental Skylarks en Upland Buzzards gezien. Maar de mooiste waren wel de Tibetan Larks! Grote zware leeuweriken die in hun baltsvlucht deden denken aan Grote Lijsters.



Tibetaanse hoogvlakte met yurths (foto Wil Makkinje)

‘Een vos’ schreeuwt Karl, en we weten allemaal wat hij bedoeld. Een Tibetan Fox? Als de bus stil staat kunnen we het dier niet zien. We rennen uit de bus en zien achter een heuveltje een heuse Tibetan Fox ons aankijken. Wat een bijzonder beest! Met zijn vierkante kop en stevige lichaam loopt hij langzaam van ons weg. Een belangrijke doelsoort is al binnen!

De volgende stop was het Flower lake, een ondiep maar groot steppemeer met een boardwalk langs de oevers. Niet alleen wij vonden het leuk, ook honderden Chinezen. Als ze niet een selfie aan het maken waren, wilden ze met ons op de foto. Vooral lange Koen en blonde Tonny waren erg gewild voor de Chinese camera’s.

Het meer ligt in een open landschap zonder riet en struwelen. Dit was het domein van tientallen Krooneenden, Kwakken, Witoogeenden, Witvleugel- en Witwangsterns. Ook broedende Black-necked Cranes, Tibetan Citrine Wagtails, Bitterns en een Red-throated Pipit waren goed te zien.



Flower lake, een ondiep steppemeer met goede boardwalks en leuke soorten. (foto Mark Zekhuis)

De veldlunch deden we bij wat stenige heuvels en verder op een groeve. Het is vermakelijk hoe dichtbij en hoeveel Pika's er rondom te heen rennen. Daar tussen rennen en baltsen de White-rumped en Rufous-necked Snowfinches. Met de telescoop ontdekken we een nest van de Sakervalk in de kleine steengroeve. Terwijl we de lunch verorberen zien we hoe zij de drie jongen voeren. Schitterend om te zien. We lopen nog een rondje en zien Rock Sparrow en Little Owl. Dan blijkt dat Robbie nog een verrassing voor ons heeft. We gaan naar een plek waar recent een Pallas Cat was gezien! Dat is een zeer schaars beest van stenige stukken. We lopen een stuk richting wat stenige heuveltoppen en scopen de omgeving af. Ondertussen lopen de Pica's en Black-Necked Cranes om ons heen. Net als we er niet meer in geloven roept Robbie dat ie er een ziet! Het kost heel veel moeite om iedereen aan te duiden waar de kat relaxed ligt. Dan blijkt het niet een Pallas te zijn, maar een Chinese Mountain Cat, een endeem en nog zeldzamer! We zien allemaal dat de kat recht op gaat zitten en zich begint te uit te strekken en te poetsen. Waanzinnig, ook Robbie heeft dit nog nooit meegemaakt. Uiteindelijk loopt de kat uit beeld en sommige vallen elkaar in de armen na deze unieke waarneming. Als toetje zien we op de terugweg ook nog enkele Tibetan Foxes wat hun totaal op 11 brengt.



Tibetan Fox, waar we er maar liefst 11 van zien! (foto Mark Zekhuis)

Dag 12 – 30 mei Rouergai (Baxi forest)

Het Baxi forest ligt in een vallei van het plateau. Na een uurtje rijden, stopten we bij de eerste oude dennenbomen. Het was nog erg mistig in de vallei maar toch zagen we tijdens het ontbijt al snel vele Black-eared Kites hun slaapplek verlaten. We wandelden op verschillende hoogtes en landschappen in deze vallei. Het beeld was erg afwisselend, zo ook de vogels. Al snel zagen we Blue Eared Pheasants in de verte, die later goed werden gemaakt met een grote groep vlak langs de weg. Het zelfde ging op voor de Blood Pheasant die eerst enkele zagen maar later op de dag nog twee groepjes zich mooi lieten zien. Het zien van de White-Browed Tit-Warbler, White Bellied Flycatcher en White browed Tit was helaas niet voor iedereen weggelegd. Maar wie ze zag, genoot van de prachtige kleuren. Toen het regende ging een groepje toch een wandeling maken. Gelukkig was het snel droog en zagen zij ondermeer Cinereous Vulture, Chinese Fulvetta en Blood Pheasants. De busblijvers gingen ook naar buiten en konden de volgende nieuwe tripsoorten toevoegen; Bar-tailed Treecreeper, Lesser Cuckoo, Przewalski Nuthatch en Blue-throated (Chinese) Blue Flycatcher. Die dag werden in het bos gezamenlijk nog de volgende leuke soorten gezien; Chinese Beautiful Rosefinch, Maroon-backed Accentor, White-winged Grosbeak, Dark-sided Flycatcher en Plain Laughing-thrush.

Dag 13 – 31 mei Rouergai - Jiuzhaigou

Onze bus was klem gezet op de parkeerplaats bij het hotel, dus we vetrokken wat later dan gepland. Met het ontbijt in onze maag reden we om de stad richting westen. Vanuit de rijdende bus werd een Daurian Starling ontdekt. Net toen we weer optrokken vloog een Azure-winged Magpie voorbij. Weer stopen in de berm en met zijn allen zoeken. Het bleek een grote groep van meer dan 12 stuks te zijn die zich prima lieten zien. Halverwege onze reis naar Jiuzhaigou, op een hoogte van meer dan 3000 maakten we nog een stop om de Tibetan Partridge te zien. Helaas maar dit leverde wel onze eerste Tiger Shrike op. Even dachten we een onbekende vogel gevonden te hebben. Nadat we het beestje wat volop zong, hadden gefotografeerd en het geluid opgenomen, vond Jaap toch het geluid op zijn MP4. Het bleek om de Buff-throated Warbler te gaan. Het beest leek qua kleur absoluut niet op onze afbeeldingen, de plek was bijzonder maar het geluid klopte wel.

Een volgende stop werd ingelast omdat niet iedereen de White-browed Tit-warbler had gezien. Na 20 minuten vonden we een paartje dat zich prachtig liet zien. Iedereen gelukkig zou je zeggen. Dit paarsblauwe beestje liet zich goed lokken door de tape, en dus ook fotograferen!



White-browed Tit-warbler (foto Wil Makkinje)

De volgende stop viel letterlijk en figuurlijk in het water. We dachten dat het wel droog zou worden maar het ging steeds harder regenen en zelfs onweren. Dus naar 500 meter snel weer terug via een glibberige modderige helling naar de droge bus. Gelukkig waren we binnen een uur in het luxe hotel in Juizaigou waar we fijn konden douchen en opknappen. Verder zagen we nog o.a. Blue Eared Pheasant, Black-necked Crane, White-browed Tit, Chinese Blackbird en White-throated Dipper. De soortenlijst staat nu op 250 soorten.

Dag 14 – 1 juni Juizaigou

Het voelt als een groot pretpark dat NP Juizaigou, zoveel verkeer, zo veel kraampjes, souvenirshops, reclameborden en veel, veel mensen. De entree van het park sta je nog tussen de honderden mensen, maar als je een keer in het park rond rijdt met de shuttlebus, zie en merk je daar weinig meer van. Binnen het park bezochten we verschillende plekken voor onze doelsoorten. Helaas leverde onze tape en speurwerk niet veel op. Bij de plek van de Rufous-headed Robin hebben we zeker 1,5 uur gezocht. Toen we de plek van de Spectacled Parrotbills wilden bezoeken, begon het keihard te regenen en reden we maar door naar de uitgang. Toch hebben we genoten van ondermeer; Eurasian Nutcracker (9 ex!), Grey-crested Tit, Eye-ringed Shrike-Babbler, Maroon-backed Accentor en konden we de Slaty Bunting aan onze lijst toevoegen. De staalblauwe meertjes en prachtige idyllische watervallen zullen ons nog lang heugen.



Het Juizaigou NP is bekend om zijn prachtig groen-blauw gekleurde meren, watervallen en mooie oude bossen. (foto Mark Zekhuis)

Dag 15 – 2 juni Juizaigou – Chengdu

Vandaag zijn we zeker 7 uur onderweg. Eerst gaan we terug naar de Gonggangling, voor enkele Alpine soorten. Helaas regende het en reageerde de Sichuan Wood Owl niet op onze tape. Wel vonden we de pet van Karl terug. Tevens hoorden we enkele Blood Pheasants dichtbij. Het ontbijt namen we op een grote parkeerplaats tot ons. Achter het tankstation, zagen we Brown Shrike en zeker twintig Chinese Beautiful Rosefinches. We rijden daarna over uitgestrekte hooglandvlaktes en dalen met woeste rivieren. Uit het raam zien we meerdere Oriental Skylarks, Red-Billed Coughs en zelfs een Humes Groundpecker. Eindelijk rijden we op de rondweg van Chengdu....en dat duurt naar ons gevoel uren...wat is die stad groot! Continu zien we hoge flats en kantoorgebouwen links en rechts van de zesbaans-snelweg tot aan de horizon, het houdt niet op... Voordat we naar ons laatste hotel gaan in het oude centrum, bezoeken we nog een moerasgebied. Het is een waterreservoir in Chengdu met natuurlijke oeverzones. We lopen over trim- en fietsroutes langs het water en zien ondermeer ; Vinous-throated Parrotbills, Plain Prinia, White-cheeked Starlings, Long-tailed Shrike, Purple Heron en Black-crowned Night Herrons. Koen heft last van zijn been en we kunnen regelen dat hij met de politie mee kan rijden in een electrowagen naar de bus.

Het is een hotel in de oude sfeer in het oude centrum van de stad. Aan de "bonte avond" geven we inhoud door met zijn allen de Sichuan Hotpot te eten. Het is een soort Chinese fondue waar je het gekookte/gefrituurde laat afkoelen in een bakje lijnzaadolie voordat je het op eet. Een deelnemer had dit niet goed begrepen en had het kommetje met lijnzaadolie opgedronken voordat er was uitgelegd wat de bedoeling was....Zijn stoelgang ging er wel op vooruit maar hij voelde zich toch niet helemaal fit wat waarschijnlijk ook een gevolg was van de snelle daling vandaag. We waren van 3200 meter meter gedaalde naar 500 meter en daardoor kon je duizelig worden. De volgende dag was hij weer helemaal fit.



Straatbeeld onderweg. (foto Wil Makkinje)

Dag 16 - 3 juni Chengdu – Amsterdam

Vandaag was er nog de mogelijkheid om te vogelen in een naburig park, maar we zagen daar vanaf omdat we de tijd goed konden gebruiken om even goed te rusten, onze tas te pakken en te genieten van een goed ontbijt. Om 8.30 reden we richting vliegveld en om 12.20 vlogen we met British Airways via Londen naar Amsterdam.

We hebben een goede reis gehad met 257 vogelsoorten. Het weer zat vaak niet mee. Door regen of mist was het soms moeilijk vogelen en waren plekken (bv Longcanggou) niet goed bereikbaar. We hebben genoten van mooie bergbossen, oude naaldbos wat bedekt was met korstmossen, ruige bergtoppen en uitgestrekte grasvlaktes met grote kudde Jaks. Het eten was heerlijk! De cultuur van de Chinezen is merkbaar anders dan de onze, bijvoorbeeld de tafelmanieren (b.v. stokjes en spugen), het eten of het contact met anderen mensen. Ze zijn zeer open en benaderbaar. We waren toch een bezienswaardigheid en moesten vaak met hun poseren voor de camera. Dat was vaak grappig. Hoewel de groeps sfeer soms minder positief was, hebben we gezamenlijk toch een behoorlijke lijst bij elkaar gevogeld. Ik geniet nog na van onze prachtige waarnemingen van de Chinese Mountain Cat, Tibetan Fox, die ene Lammergier die vlak over ons heen vloog, de baltsende Chinese Monal of die kleurrijke Przevalski's Rosefinch.

Mark Zekhuis, juli 2016



De groep met rechtsonder onze gids, Robbie